



nyheter!
nyheter!
nyheter!



Information om en ny bok från Solrosens Förlag

Dansa vidare – inspirationsbok för mogna själar

- En bok om hopp, fall och att resa sig igen på livets dansgolv
- För dig som är på väg in i något nytt i livet
- För dig som behöver en dos ljus och tröst just nu

Idealisk som presentbok

Redan 1975 skrev Eva Jagrell sin första bok, *Dansa min själ*. I den här boken, *Dansa vidare*, som är skriven 37 år senare, har hon passerat en ny milstolpe i sitt liv.

... "I de flesta kulturer och tider har människan haft övergångsriter som markerat att något nytt väntar ... Vi behöver spegla varandra och dela våra erfarenheter, hjälpa varandra när frågorna blir många och svåra. Leta efter svar hos dem som redan passerat milstolpen. Hjälpa oss själva genom att våga känna efter och uttrycka vad vi upplever. Det är därför jag skriver igen! Genom orden hoppas jag frigöra och möta det nya som väntar" ...



Vill du ha ett smakprov ur boken, gå in på [hemsidan](#) och klicka på boktiteln under *Personlig och andlig utveckling* eller *Känslor relationer*.

Om författaren:

Eva Jagrell är högstadielärare och lyriker och har undervisat i svenska, religionskunskap och svenska för invandrare. Hon leder sen många år tillbaka kurser i meditation och livsåskådningsfrågor samt har skrivit- och målarkursen "Med penna och pensel" tillsammans med sin make Bengt Forssberg.

Eva har tidigare gett ut den omtyckta boken *Med plats för själen* (1994), samt böckerna *Mellan tid och rum* (1999) och *Rastplatser* (2005) på Solrosens Förlag.



Fakta om boken:

Titel: *Dansa vidare* – en inspirationsbok för mogna själar
Författare: Eva Jagrell, presentation se ovan.
Häftad, med invikta flikar: 60 sidor
Illustrationer: 13 akvarellvinjetter i färg
Normalpris: 192 kr inkl. moms
ISBN 978-91-88362-57-5

Solrosens Förlag AB
Karlsgatan 24A
722 14 Västerås
Tel och fax: 021-12 90 76
gunilla@solrosforlag.se
www.solrosforlag.se