

Överlevnadsmanuskriptet, del 151, 15 juni, 2012

Kanaliserat genom Aisha North – <http://aishanorth.wordpress.com/>

Som vi så många gånger har beskrivit, mänskligheten är en art som ständigt söker försoning på något sätt. Låt oss förklara. I eoner har ni sökt högt och lågt för ett svar på frågan som har tryckt ert hjärta och sinne genom tiderna. *Vem är jag och varför är jag här?* Tja, vi har svarat på det många gånger redan, men låt oss bara lägga till några punkter till ämnet. *Den värld så som ni känner den, är bara en föreställning, en illusion, tillkommen för att ni ska anstränga er ännu mer för att hitta något som kan hjälpa er att se er egen storhet, och i allt detta har denna upplevelse varit givande för vissa och påfrestande för så många andra.*

Ni förstår, den ursprungliga planen, som vi så ofta har beskrivit, efterfrågade en *gradvis utveckling av mänskligheten* från något mycket, mycket primitivt och sedan ett försiktigt men säkert lyft mot att *uppnå den verkliga insikten ni alla kom hit för att finna, nämligen att ni är barn av stjärnorna, fyllda med samma ljus som lyser upp himlen ovanför, fulla av samma intelligens som ger energi till hela skapelsen.* Som vi har berört tidigare, denna strävan efter ljuset är en strävan som bokstavligen kommer att få kärnan i er kropp att börja lysa när ni släpper lager efter lager av glömska, som har legat ovanpå er glittrande kärna, *för att ni ska inse er egen storhet. Men som ni alla så väl vet, dessa lager av glömska blev sedan cementerade i er genom en process av dessa varelser, som plötsligt dök upp från ingenstans och beslutade sig för att ta er alla som gisslan i sitt eget lilla maktspel.*

Men nu gäller inte deras regler längre, och ni har alla blivit befriade för att starta om denna process och avslöja ert verkliga jag. *För en del har det redan fört med sig häpnadsväckande resultat och ni kan se de första strimmorna av denna klart lysande kärna, som ni alla bär inom er.* Men merparten av mänskligheten har valt att stanna kvar i skydd av mörkret som lagts på dem av utomstående krafter. Kom ihåg att detta är en frivillig process och även om spelets regler, så att säga, har ändrats tillbaka till den ursprungliga planen, kan eller vill väldigt många av era medmänniskor inte slita sig från den gamla charaden, och de kommer att fortsätta spela det här spelet på ett mycket övertygande sätt. Härav upptrappningen av så många händelser som redan sker på många plan runt om er. *Och som ni alla så väl vet vid det här laget, skäms ni verkligen inte för att låta det bli känt utåt, det inre kaos som har blivit mer och mer uppenbart hos så många av era medmänniskor. Så mycket ilska och frustration blir nu ventilerad och detta kommer att stegras de kommande veckorna när trycket ökar på alla plan på er lilla planet.*

Ni förstår, *denna splittring mellan dem som har valt att bokstavligen omfamna det gamla, eller snarare, som är för rädda för att släppa taget om dessa gamla begränsningar, och de som har släppt den gamla och förlamande dödvikten som formligen bröt ner dem, bara ökar, och för de av er som har valt att öppna era ögon för sanningen kommer synen snart att bli knivskarp.* Så kom ihåg att denna klyfta bara kommer att vidgas, och det ni kommer att se på andra sidan av denna klyfta kommer inte bara att få er att rysa av insikt, det kommer också att göra er ännu mer övertygade om att ju mer ni kan avskilja er från denna galenskap, desto bättre kommer era egna möjligheter att bli.

Det är viktigt att ni förstår att ni inte är här för att ta del i detta drama, som redan har börjat breda ut sig. *Ni är bara här för att bevittna upplösningen av det gamla och korrupta systemet. Ni är inte här för att rädda resterna av det, utan för att skapa något mycket, mycket annorlunda och det är därför ni känner separationen från den så kallade ”verkligheten” starkare och starkare dessa dagar.* För vad finns det att rädda från något som avsiktligt har inrättats för att förslava

mänskligheten? ***Det enda ni kan rädda är er själva och det är exakt vad ni alla redan har gjort*** genom att medvetet slita er fria från bojorna, som så många andra frivilligt fortsätter att bära.

Och kom ihåg, ***er enda skyldighet är att göra just det, nämligen att befria er själva***. Ni är inte på något sätt ansvariga för frigörandet av någon annan person i hela världen, även om de är era närmast anhöriga eller har en mycket speciell plats i ert hjärta. För de i sin tur är bara ansvariga för sina egna handlingar och om de väljer att stanna i kaoset som de spelar sin egen lilla del i, är det faktiskt deras val och de har rätt att hålla fast vid det beslutet. Bokstavligen till sin dödsdag.

Detta är ett ämne som kommer att sätta många i trångmål framöver, för det är inte lätt att bevittna denna uppvisning i rädsla och smärta som kommer att ha många i sitt grepp när händelser börjar eskalera till synes utom kontroll, så det är verkligen ett ämne vi kommer att återkomma till om och om igen. Även om själva tanken innehåller många känslor är det också ett ämne som det är absolut nödvändigt att ha i fokus, eftersom ni alla kommer att bli berörda av utfallet av denna process på ett eller annat sätt när dessa händelser utvecklas. Kom ihåg att det inte är lätt att släppa taget om instinkten ni alla har att sträcka ut en hand till någon som håller på att gå under, men ni måste komma till insikt om när det är det rätta att göra och när det inte är det. Ni är alla suveräna varelser och ni bär alla ansvaret för de val ni gör. Så det är deras val om de väljer att förbli ett offer.

Som vi har sagt, ni kanske har svårt att stå utanför kaoset som kommer att följa, så vårt bästa råd är att alltid hålla i minnet att er enda uppgift är att visa vägen genom att visa ert ljus, och inte agera som en livräddare genom att själva kasta er in i striden och försöka frigöra era nära och kära från kaoset, om de har valt att fördjupa sig själva i det. På det sättet kommer ni bara att lyckas med att bli överhopade med dessa konfliktenergier som snart kommer att översvämma den här planeten, och ni kommer att få svårt att hålla er själva flytande. ***Håll huvudet kallt och fokusera på er väg och vet att detta är vad som kommer att rädda inte bara er utan också många andra, eftersom de kommer att kunna följa i era fotspår om och när de väljer att göra så***. Det är allt vi har för er idag, men vi kommer snart tillbaka med fler av våra upplyftande budskap.

Kanaliserat genom Aisha North – <http://aishanorth.wordpress.com/>

Översättning Ulla Krogh-www.st-germain.se