

Överlevnadsmanuskriptet nr 251

11 januari, 2013

<http://aishanorth.wordpress.com/>

Ni har verkligen kommit en lång bit på väg de senaste veckorna men som vanligt ökar tröttheten med avståndet, många av er har nästan gett upp. Våra ord kommer verka enformiga för vissa, men ha tålamod med oss. För vi vet hur bra era resultat är även om ni har svårt att känna det själva. Vi ser det hela så tydligt och vi kommer att försöka förmedla vår sida av bilden till er i hopp om att minska er trötthet. För många kommer detta skenbart att öka bördan eftersom de just nu har svårt att hålla ut och goda nyheter från oss är kanske det sista de vill höra.

För irritation ökar i många och med det ett motstånd för att lyssna på glada ord från oss. Det är förståeligt, för detta kan tyckas vara en kurragömmalek där vi förblir oupptäckta medan vi uppmanar er att fortsätta oavsett vad. Detta är dock vår roll eftersom vi är här för att stödja er, medan er roll är att genomföra detta uppdrag. Detta kommer inte som någon överraskning för någon av er men för tillfället kan tröttheten vara mer än lite utmanande.

Vi kommer att fortsätta att meddela vår närvaro här på er sida som vi har gjort ett bra tag nu. För även om det kan kännas för några av er att ni är mer än redo att ge upp så ger vi inte upp någon av er. För vi ser vad ni har åstadkommit men på en bördan av att arbeta i mörker kan vi inte ge synbara bekräftelser på det monumentalaste arbetet ni har gjort och är fortfarande mitt i, så vi förstår er frustration ytterst väl.

Vi kan bara göra det vi alltid gör nämligen påminna er om att söka inåt, så djupt inom er själva att ni förstår att detta inte är en tröttsam verksamhet utan synbara framsteg. Det är redan en nystart men allt syns inte än, det är verkligen viktigare än någonsin var ni sätter ert fokus. För om ni behåller ert fokus på den gamla yttervärlden hittar ni inte mycket som lyfter er själ. Men om ni lyckas få kontakt med er kärna, kommer ni bokstavligen att känna hur allt lyser upp, också umgänge med likasinnade kommer att förstora allting.

Om ni söker sällskap av människor som enbart fokuserar på sin egen negativitet, kommer ni verkligen ha svårt att dra er upp från förtvivlans grop. Därför uppmanar vi er alla att vara mycket kräsna när det kommer till vad ni väljer att göra just nu och med vem, så att ni inte låter er dras ner.

Den ironiska delen av detta är att ni aldrig har haft mer anledning att vara mer upphöjda och positiva än just nu. Ni har lyckats lyfta inte bara er själva utan också er planet. Det är förståeligt att många av er har svårt att tro detta, ni är fortfarande ovana vid att läsa de signaler som kommer. Ni har varit så grundligt programmerade att bortse från något som kan uppfattas som ett bevis på att er värld är så mycket mer än vad som syns på ytan.

Återigen, detta är inte menat som kritik, bara en påminnelse om att ni kan finna det svårt att bortse från alla dessa gamla och omoderna sätt att representera de faktiska omständigheterna. Det faktum att ni inte längre hör hemma i den här versionen av världen kan vara svårt att uppfatta. Så tro oss när vi säger att ni har mer anledning att fira än att vara förtvivlad just nu. Försök att ge er själva en chans att flytta fokus något så att ni kan neutralisera alla dessa förvirrande signaler som försöker cementera er tillbaka ner i det gamla.

För det är bara utskickade oroligheter i syfte att förvirra er tillräckligt för att släppa det nya ni redan har stadigt i handen. Ta er i akt, så att ni inte låter er styras av alla dessa förvirrande känslor och försök än en gång flytta fokus inåt och ställa in den nya låten som sjunger inom. Då kommer ni att känna er upplyftade till den nivå där ni med rätta hör hemma, där luften är mycket fräschare och utsikterna mer än positiva.

Översättning Willy – www.st-germain.se

Comments from readers (0)