

Överlevnadsmanuskriptet nr 252

13 januari, 2013

<http://aishanorth.wordpress.com/>

Tiden går fortare och fortare, och för många, kommer detta föra med sig några rätt så intressanta händelser. För vi menar, har inte tiden börjat bete sig ganska märkligt på senaste tiden? Har ni märkt att tiden verkar stå still ena stunden, för att i nästa sekund rusa fram? Tappar ni räkningen på dagarna och har ni svårt att placera händelser i en linjär sekvens? Känner ni att ni ibland har förts tillbaka i tiden, till en period i livet när ni var mycket yngre än vad ni är idag? Känner ni att ni växer fast ni blir yngre och att era kroppar är samma gamla vanliga? Tja, alla de här och andra liknande upplevelser, är bara säkra signaler på att ni har trätt in i något som vissa kallar "twilight zone". Vissa saker verkar numera mindre stabila än de gjorde för ett tag sedan, och ert sinne verkar vara lite mer förvirrat än vanligt. Med andra ord, verkligheten fortsätter att snurra runt och ni känner er som om ni håller på att tappa fotfästet, eftersom allt omkring er börjar kännas mer överkligt än vad ni har upplevt förut.

Än en gång, det är bara ett säkert tecken på att allt verkligen börjar förändras i en snabb takt nu. Och ja, även om allt på utsidan verkar mer eller mindre "normalt", med betydelsen oförändrat, jämförelse med hur det var innan december 2012, betyder alla dessa märkliga tecken i tidsuppfattning, linjär uppfattning och även känslan av jämvikt att ni alla upplever att det osedda börjar läcka ut. Så era önskningar, att få se några riktigt konkreta bevis på denna monumentala förändring, har faktiskt redan hörtsammats, även om det är i en helt annan form än vad ni kanske föreställde er.

Med andra ord, det förväntade yttre resultatet av denna fundamentala förändring som förutspåddes visa sig i något slags översvämning eller någon annan slags dramatisk global manifestation, kommer att visa sig på ett mycket mer subtilt sätt, som ett succesivt men förnimbart ökande i medvetenheten att ingenting riktigt är som det brukade vara. Och detta kommer också manifesteras i en ökande känsla av obehag, inte bara hos er utan hos alla varelser på er lilla planet. För även hos de mindre känsliga kommer det en växande medvetenhet om att någonting håller på att förändras, och även om de kommer att ha svårt att sätta ord på vad de förnimmer, kommer det börja få era medmänniskor att känna sig mer och mer ur balans. Detta kanske låter olycksbådande, men det är bara en signal på att snart kommer denna obehagskänsla att övergå i något mycket mer djuplodande, nämligen en kännedom om att det finns styrkor som arbetar i det tysta som ingen visste existerade förut.

För många kommer detta låta som en modell som leder till undergång, där ett stort antal människor kommer att förlora sin grundning och med den sitt förnuft, och total anarki och kaos skulle vara följden. Detta kommer inte vara fallet här, för detta obehag kommer växa till något helt annat, eftersom den underliggande orsaken till denna subtila men dock obevekliga förändring snart kommer börja göra sig själv hörd genom många kanaler. Med andra ord, rösten ni hör så klart närhelst ni kan få kontakt med er inre kärna, är samma röst som kommer att höras i så många av era medmänniskor, och denna röst kommer inte tala om rädsla, ilska och hat, den kommer att tala om kärlek och kontakt med någonting så vidsträckt och magnifikt och det kommer att försätta alltfler av dem i ett mycket mer behagligt tillstånd än det de för närvarande upplever. Med andra ord, denna gudslika gnista inom er som under den senaste tiden har injicerats med dessa omätliga tillflöden av ljus kommer snart att göra sin röst hörd inom miljontals andra därute, och snart kommer ni att se hur ljuset börjar lysa i ögonen på främlingar

som ni möter överallt där ni går.

Detta ljus kommer som en överraskning för så många, för de har blivit vana vid att vara de enda ljusbärarna i sin lilla del av världen och i och med det har deras resa varit väldigt ensam. Men nu behöver ni alla lyfta blicken och ta en ordentlig titt på människor som kommer i er väg, vart ni än går. Och vi kan garantera er att ni börjar möta er själva i blicken hos en främling, precis som ni kommer att se hur ert ljus reflekteras i dem som möter er blick. Och då kommer ni att veta att vägen mot återgången till verkligheten har börjat på allvar, och att kören av firande själar har börjat öka exponentiellt. För detta kommer inte vara någon ensam resa så länge till, eftersom även de mest ensamma av er snart kommer att träffa på likasinnade själar, var ni än bor och hur svåra era tidigare erfarenheter av detta har varit. *Så lyssna på era hjärtan och börja interagera med era nyligen uppvaknade bröder och systrar därute. För de väntar på att ni skall ta dem i hand och hälsa dem välkomna tillbaka hem igen.*

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se