

Överlevnadsmanuskriptet nr 256

21 januari, 2013

<http://aishanorth.wordpress.com/>

Som ni kanske har märkt har de senaste dagarna varit ganska turbulenta, och det med rätta, eftersom tillströmningen av energier har satt sin prägel på många av er. Vi vågar gissa att ni har uttalat orden ”saker och ting blir mer och mer underliga” på ett eller annat sätt de sista dagarna, och ni har verkligen rätt i era observationer. Ja, saker och ting blir verkligen mer och mer underliga, och de blir så när nivån av energetiskt uppvaknande blir mer och mer intensivt. Eller våldsamma, som en del av er kanske skulle beskriva dem. För de är ingenting annat än obevekliga, och vad de gör, inte bara mot er utan mot hela er värld, är att röra upp många känslor. Och vi hänvisar inte bara till vad som händer i er fysiska kropp, även om det i sig kan vara svårt att överblicka. Nej, vi hänvisar till dessa mer subtila signaler; att något mycket djupgående faktiskt pågår.

Så vad kan dessa signaler betyda? Låt oss bara säga att vi inte tror att det bara är några få ibland er som tänker att ni börjar tappa förståndet, eftersom hela världen omkring er tycks bli mer och mer otydlig. Med andra ord, ni tittar men kan inte se någon soliditet i saker omkring er. Det är som om saker blir mer och mer suddiga, ända till en punkt där ni har svårt att fokusera på någonting över huvud taget. Tiden och några av dess nyckfullheter har redan nämnts tidigare, men det är verkligen en springande punkt, som kommer att bli mer och mer uppenbar, ja, ju mer tiden går, desto mer pressade tycks ni bli i era försök att kvantifiera det hela. För vad är tid nu? Definitivt inte det mått den en gång var.

För tillfället kan ingenting omkring er ses med gårdagens glasögon, och era sinnen kommer att få svårt med att försöka anpassa sig till allt detta. Det är som när någon lider av en ögonsjukdom och får den noggrant justerat. Och även om ögonen slutligen kan fokusera och ta in allt ordentligt, kommer sinnet att vara rörigt och förvirrat. För er varelse är, som vi har sagt många gånger, inriktad på att upprätthålla status quo, och nu är det så mycket som måste omprövas att det ibland blir en utmaning att inte känna sig en aning – eller kanske till och med fullkomligt – galen.

Så ta detta som en påminnelse om att det aldrig tidigare har varit viktigare att lita på att denna process verkligen är mycket noggrant övervakad, och allt ni behöver göra är att överlämna er till den. Och då menar vi fullkomlig kapitulation. Det kanske låter enkelt, men när det kommer till kritan har hela ert väsen påverkats negativt i sina försök att hålla fast vid kontrollen på ett eller annat sätt, annars skulle er överlevnad inte kunna garanteras.

Med andra ord, att helt överlämna er själva till denna mycket, mycket förvirrande och ibland nästan skrämmande upplösningssprocess där allt känns så bekant, och gå in i en värld där allt är fullkomligt nytt, kommer att bemötas med mer än lite motstånd från er. När allt kommer omkring, ert system gör bara sitt jobb med att skydda er på alla sätt det kan. Så ja, ni måste alla räkna med att möta motstånd inom er, eftersom det är förväntat när ni bokstavligen ger upp allt ni tar för givet och allt ni hittills har varit beroende av, för att fullt ut anamma det nya.

Och det nya är mycket, mycket annorlunda än någonting ni har stött på hittills. Ni förstår, ni är varelsor av en sådan storhet (magnitudo) och potential, som bokstavligen har blivit ”injicerade” in i en ganska bräcklig och liten mänsklig kropp, och som sådan har det ibland känts som att ni är fångade i något som är alltför klaustrofobiskt för att kännas bekvämt. För ni håller äntligen på att

kliva in i er verkliga storhet, och den storheten är inte van vid att verka inom dessa stränga begränsningar som er fysiska kropp föreskriver.

Så återigen, räkna med att bli förvirrade och frustrerade och att ibland inte veta vare sig ut eller in om varför ni över huvud taget är här. Men detta är bara en fas, och även om det kommer att bli en utmaning på många sätt, kommer det också att medföra de första exemplen på vilka ni verkligen är. Och även om ert sinne försöker säga er att något mycket, mycket märkligt pågår, kommer ni också att känna de ökande förväntningarna på vad som komma skall.

För vad som komma skall, kan bara beskrivas med ett ord, nämligen magi. Men detta är magi av den sanna sorten, inte något trick av en trollkarl som visas upp för er. Så återigen ber vi er att hålla kursen, och det enda sättet att göra det på är att släppa alla tankar ni kanske har om att försöka behålla kontrollen på något sätt. Total kapitulation är ordet för dagen, eftersom det kommer att ge er den enda ”kontroll” ni kan ha. För ni kan bara kontrollera er egen reaktion på alla dessa magiska flöden av nyheter. Så öppna era armar, hjärtan och sinnen för vad som än kommer, i vilken form det än kommer, och vet att ni aldrig någonsin kan gissa vad som kommer närmast.

För sådan är karaktären på denna strävan, och ni har verkligen inlett den del av resan som går till utforskat territorium. Men vet att vi vet precis vart ni är på väg, och vi kommer att se till att ni kommer dit, även om vägen ni väljer kommer att bli en väg ni aldrig skulle drömma om att staka ut för er själva. Förbered er på att bli överraskade, på mer än ett sätt, men förbered er också på att bli förtjusta. För även om vägen ibland kommer att bli mycket ansträngande, kommer den utan tvivel att ge er mer än en anledning att känna glädje framöver.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se