

Överlevnadsmanuskriptet nr 257

<http://aishanorth.wordpress.com/>

Tidvattenvågen har vänt för så många av era bröder nu, kära ni, och ni är inte längre de ensamma öar som formar prickar i detta utbredda hav av mänskligheten. Faktum är att ni, om ni tar er en ordentlig titt, kommer att märka att det flyttar in fler och fler likasinnade i ert grannskap. Låt oss förklara.

Som vi har nämnt tidigare, kommer dessa injektioner av ljus inte bara att ha effekt på er som reste er upp tidigt, utan också på alla i församlingen. Med andra ord, ingen som lever på den här jorden idag kommer att gå igenom detta oberörda av nådens finger, och som sådant kommer ert antal att öka markant inom den närmaste tiden. Med det menas inte att ni kommer att känna som att er bekantskapskrets svämmer över av vänliga själar från en dag till en annan, långt ifrån, men ni kommer att upptäcka en stadig ökning av en motsvarande vibration hos de människor ni möter. Med andra ord, förbered er på att bokstavligen tona in er på fler än bara ett fåtal sympatiska själar den kommande tiden, men vara också beredda på att möta fler döva öron.

Ni förstår, *detta är verkligen som en vattendelare, för hela mänskligheten är fortfarande styrd av den fria viljans påbud, och som sådan är det upp till var och en om de kommer att lyssna på dessa nya tecken i luften eller om de kommer att fortsätta vända sig bort ifrån denna lockande nya ton.* Men om de gör det kommer ni inte att finna er i deras närvaro lika enkelt som ni brukat göra, för deras ton kommer att låta falsk i era öron och på grund av det, kommer dessa sammanträffanden att kännas mer irriterande än förut. Med andra ord, delningen kommer att bli mer och mer uppenbar, eftersom var och en av era medmänniskor kommer att behöva ta ställning till och bestämma sig för om de vill öppna upp helt till detta uppmaningsrop från himlen, eller att utestänga sig själva från resten av er.

För nu är obeslutsamhet inte längre ett val, och på grund av det kommer det att inträffa intressanta sammandrabbningar för er alla i en nära framtid. För ni kommer att möta ljuset från det mest osannolika håll, men också en tegelvägg där ni förut mötte ganska öppna vidder. Så än en gång talar vi om för er att ni aldrig skall ta någonting för givet och att förbli öppna för vad som än kommer i er väg. För ni kommer att bli mer än glatt överraskade, men blandat med denna förtjusning kommer också några få tecken av disharmoni, då de som väljer att inte höra kommer att uttrycka sina åsikter klart och utan tvekan.

Så vet att från och med nu kommer det att finnas färre grå ytor, och en mycket tydligare skillnad mellan svart och vitt. Eller snarare mellan frihet och rädsla, eftersom dessa fortfarande kämpar med näbbar och klor för att bli det allenaordande. Låt vara som det vill med den saken, resten av er kommer att njuta av det faktum att ni ser strömmen av ljussökande individer fortsätta växa till en regelrätt flod, och ni kommer att svepas med i denna flod gladeligen. För detta är vad ni har väntat på, under de ändlösa timmarna av denna ensamma resa. Så se er omkring, och ni kommer att plocka upp signaler från alla de som börjar spetsa sina öron och lyssna in sig på denna himmelska musik vid er sida. För de kan inte hjälpa att de vill gå med i denna kör, hur timida och svaga deras röster än må låta i början. För om ni kommer ihåg att uppmärksamma deras närvaro, kommer de tycka att det blir lättare att hitta sin sanna röst och förena sig mer er helhjärtat.

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se