

Överlevnadsmanuskriptet nr 258

25 januari, 2013

<http://aishanorth.wordpress.com/>

Ni har skruvat upp Ljuset ordentligt nu, kära ni, och i och med det kommer insikten om att så mycket är på väg att förändras för alltid. För tidvattnet har vänt och tidens hjul har ökat farten betydligt. Just nu är kanske fart inte det första ord ni tänker på, eftersom mycket verkar stå stilla för ögonblicket.

Låt oss förklara. För många var december en period av intensiva aktiviteter på så många nivåer, bokstavligt talat som att sugas in i en enorm virvel, som snurrar fortare och fortare. Men nu är det som om ni har kastats ut på andra sidan, till något som verkar nästan kusligt tyst och lugnt i jämförelse. Men lita på oss när vi säger att det bara verkar som så, för inget kan vara längre från sanningen än att tro att ni har fastnat på ett sidospår långt, långt borta från de händelser ni upplevde förra månaden.

Nu är det faktiskt mycket som är på gång, men återigen, så mycket händer bakom kulisserna, så att säga. Och även om några av er får en glimt av dessa händelser då och då, oftast i sömnen under natten, kommer det resten av tiden att framstå som lite hemlighetsfullt, och det med rätta, eftersom ni alla har avslutat några ganska tuffa ronder av energetisk uppgradering, och inte behöver för mycket turbulens just nu. Det ord vi försöker förmedla idag är integration, för det är det ni alla är mitt uppe i att lära er nu.

För många av er kan den fullständiga anstormningen av energier på många sätt beskrivas som en slags förbannelse, eftersom ni blir så försvagade ibland att ni har svårt att fungera som människa. Men sedan, när allt verkar lugna ner sig, ungefär som det har just nu, är det för många ännu mer som en förbannelse. För då tror många att de har "förlorat det" på något sätt, och att de är helt bortkopplade från alltihop.

Att hitta en sorts medelväg mellan att det händer och inte händer något, är nästan omöjligt. För när kroppen lugnar ner sig efter en omgång av dessa energetiska "symptom", har hjärnan en förmåga att komma med en massa olika förslag. Och som många av er vet, har hjärnan för vana att föreslå att saker och ting är på tok, eller hur? Med andra ord, när kroppen är mindre upptagen av dessa energetiska uppgraderingar, har hjärnan en förmåga att göra sig själv hörd. Så i dessa underliga, men ibland mycket lugna perioder, kommer många att börja tvivla på sig själva på ett nytt sätt. Och även om de, djupt inom sig, vet att de är precis där de ska vara är det lätt att börja tänka för mycket.

Så återigen upprepar vi samma mantra om att sluta försöka GÖRA så mycket och TÄNKA så mycket, och bara VARA. Och veta att allt är bra och att ni bara är i en slags rekreationsperiod för att ert system bättre ska kunna integrera denna enorma mängd energi och information, som ni har fått de senaste veckorna. För det är inget annat än häpnadsväckande, men det är också en ganska jobbig uppgift för ert system, så ha tålamod, och var medvetna om att under ytan finns det inget sådant som uppehåll i processen. Långt därifrån, för nu är det verkligen full fart framåt, och vi arbetar alla hårt och snabbt för att hålla jämna steg med er förmåga att gå framåt.

För det är vad ni alla gör, kära ni, går framåt med jätteklov, för att använda en fras ni är bekanta med. Och precis som i den spännande, men ack så främmande världen av kvantfysik, finns det inget sätt för er att veta vad som kommer närmast. Nåja, för oss finns det inga hemligheter eller

övertaskningar som lurar framöver, men för er är nästa steg inte något som ni kan förutse. Och med rätta, eftersom ni förmodligen inte skulle tro på det i alla fall. Så återigen säger vi, håll kursen och njut av de små vilopauserna ni får, för tiden är verkligen knapp innan ni får nästa knuff framåt.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Webpage: Aisha North – Channelings and Words of Inspiration