

## Överlevnadsmanuskriptet nr 263 – 5 feb. 2013

<http://aishanorth.wordpress.com/>

Låt oss börja detta meddelande med att säga att ni alla har passerat en tröskel nu, kära ni, och från och med nu finns det ingen återvändo. Dessa ord kanske inte faller i god jord, eftersom det för er kan kännas som om ni inte gör annat än öser vatten med en hålslev för närvarande. Men för oss har er drivkraft aldrig upphört, inte ens för en sekund. För ni har verkligen avancerat med en hastighet som är häpnadsväckande, men eftersom ni på något sätt tycks ha förlorat förmågan att själva upptäcka era framsteg, kommer vi som alltid att vara behjälpliga med att informera er om det. Och med det förhoppningsvis inplantera åtminstone en liten sporre för att hjälpa er. Låt oss förklara.

När ni lämnade det gamla och gick över till det nya året, lämnade ni ert gamla jag bakom er på fler sätt än ni kanske ännu har insett. Men som alltid, det som har varit en del av illusionen, som fortfarande omger er på alla sidor, är inget annat än en envishet att hålla skenet uppe. Med andra ord, ni vill på så många sätt fortfarande känna er som ert gamla jag, men det är i själva verket inte sanningen. Sanningen är att ert gamla jag föll bort så snart ni öppnade er för de nya energierna som kom in under de sista, men ack så viktiga, veckorna förra året, och som sådan har ni återfötts i alla aspekter utom en, nämligen den självbild ni fortfarande bär med er.

Och den självbilden är så inpräntad i er hjärna, att ni har svårt att helt och håller göra er av med den. Härav denna märkliga känsla av att vara fri energetiskt från det gamla, men samtidigt, ha känslan av att sitta fast i det hela. Ni har alla tagit ett gigantiskt steg framåt, men på ytan kommer det att verka som om ni har tagit ett jättekälv in i "vad är det här"? Med andra ord kommer ni att känna avskildheten från det gamla djupt inom er, men eftersom ni fortfarande bokstavligen måste leva i separationen, är det här en period av till synes djup oro för er alla.

Detta kommer att manifesteras på många olika sätt, eftersom ni alla har en individuell programmering, som fortfarande försöker dominera er nya programmering. Era egna personliga inställningar gör sitt bästa för att inte bli betraktad som gammalmodig i jämförelse med det nya, så den gör allt den kan för att fortsätta göra det jobb den ursprungligen fick. Och det jobbet är faktiskt enkelt, eftersom den gamla programmeringen hade ett syfte, och endast ett syfte, och det var att hålla er i ett "mänskligt" tillstånd med alla dess begränsningar, och det är vad den fortfarande försöker göra. Så den är inte "elak" på något vis, även om följderna av alla dessa motstridiga order ni får från er själva, orsakar mer än lite oro för tillfället.

Kom ihåg att detta gamla program infördes i syfte att hålla er i samma gamla hjulspår, men nu har banan ändrats och tonen är en annan, så detta insisterande på att spela samma gamla melodi ovanpå den nya, orsakar inte lite disharmoni just nu. Och kom ihåg, era sinnen är väl tränade i att lyssna till den gamla skivan, och de kommer till en början att bli tufft att bokstavligen tona in till den nya och ignorera upprepningen från det gamla spåret. Ni kommer att känna det som om ni kastas fram och tillbaka mellan dessa två resonemang, och det med rätta.

Vi har talat om begreppet hinder tidigare, och det är också en del i er personliga process. Så många av er har redan tagit steget över den legendariska tröskeln, men de yttre lagren, om vi kallar dem så, den vägledande röst ni har hört från det allra första ögonblick ni öppnade ögonen i er mammas mage, sackar helt klart efter. Och eftersom ni har varit så väl inställda till den, kommer det att bli svårt att ignorera dess enträgna röst.

Vi vet att vi talar i liknelser, men låt oss bara sammanfatta detta meddelande genom att säga att ni har alla gått snabbt framåt, precis som vi visste att ni skulle göra, men eftersom ni fortfarande är fördjupade i det gamla begreppet ”jag”, kommer ni att fortsätta få motstridiga signaler, som kommer att göra er egen bild av denna process mycket mer förvirrande att se. För ni går alla snabbt framåt i önskad riktning, men de yttersta delarna av er kommer att insistera på att ni har fastnat i ett bakvatten någonstans, oförmögna att ta er tillbaka ut i forsen tillsammans med de andra. Men frukta inte, ni har inte fastnat någonstans, även om rösten från förr gör sitt bästa för att övertyga er om annat.

Återigen ber vi er att andas och fokusera, så att ni kan hjälpa er själva att höra förnuftets röst som redan finns inom er. Den finns där och den kommer inte att försvinna, oavsett hur högt den gamla melodin spelas de kommande dagarna. Så vi säger återigen att allt är bra, och kursen som har blivit satt, avviker inte på något sätt. Vi är mycket nöjda med ert arbete och vi vet att ni kommer att hålla med när ni har slutat att lyssna på den lilla missnöjda rösten som fortfarande ringer i era öron.

Översättning Ulla Krogh – [www.st-germain.se](http://www.st-germain.se)