

Överlevnadsmanuskriptet nr 265

<http://aishanorth.wordpress.com/>

Som ni har märkt pågår det många rörelser i underströmmarna nu, och en del av ljuset har redan börjat tränga igenom dimman som har omgett mänskligheten under så lång tid. För närvarande kommer detta att bara verka som prickar av ljus i en enorm ocean av mörker, men låt inte detta lura er. ***Som vi har berättat om så många gånger, detta lager av mörker som fortfarande verkar täcka det mesta av er planet är bara en illusion, ett tunt skikt av förvirring som döljer den nya verkligheten.*** Och nu börjar denna verklighet bli mer och mer synlig. Inte bara för er, utan också för andra där ute, folk som inte ser sig själva som mer än en vanlig medborgare kommer snart att börja inse att de också har makten att förändra inte bara sitt eget liv, utan också livet för så många andra.

Och de kommer att göra så på ett fredligt sätt, för vi talar inte om en våldsam sprängning, långt därifrån. För har ni inte redan bevittnat hur kraften och makten hos en beväpnad illgärningsman inte kan besegra ljusets makt? Vi refererar naturligtvis till historien om den modiga flickan som tvingades möta beväpnade mördare eftersom hon stod upp för sin rätt att utbilda sig (Från Aisha: Jag tror de refererar till historien om Malala Yousafzai). Om ni tittar närmare på hennes berättelse kommer ni att se hur ljuset som genomlyser henne redan har sipprat över till tusentals, om inte miljontals andra. Hon är verkligen ett lysande exempel på hur dessa punkter av ljus kan blåsa bort enorma arealer av dimma och mörker, och hur styrkorna av sjuka avsikter inte är någon match för ljuset, för dessa kulor som riktades mot henne dödade inte ljuset, de gjorde det bara så mycket starkare.

Så låt detta bli en lektion för er alla om hur inget eller ingen kan stoppa ljuset, oavsett hur mycket de än försöker. För styrkan i aggression och hat är ingen match för den kärlek och medkänsla som börjar växa på er planet nu. Och även om dessa styrkor från det förgångna försöker med all kraft att återställa den gamla rädslan hos er alla kommer de inte att lyckas, oavsett hur många vapen de avfyrrar, eller hur många människor de slår sönder och samman. För de kan inte besegra er nu kära ni, det är ni som har vunnit denna strid för själarna.

För i era själar växer sig ljuset starkare och starkare, och med det makten ni bär. Och genom ert exempel, precis som med flickan som tog kulorna för att låta ljuset kunna skina ut över hela världen, så kommer förändringen, steg för steg, från person till person. Men ni är också modiga, för även om ni aldrig kommer att behöva utsättas för samma svårigheter som denna flicka så kommer också ni att erövra världen genom era handlingar. För ni är verkligen de tappreste av de tappra, och ni har vandrat genom eld för att komma dit ni är idag. Och genom det har ni inte bara befriat er själva, utan tusentals andra av era medmänniskor. Ni har banat väg genom denna täta djungel av rädsla och mörker, och i era fotspår har resten av mänskligheten följt efter. Med några få undantag förstås, och de kommer att ropa och skrika så högt de kan för att försöka få er alla att tro att de fortfarande är många fler än ni. Men det är de inte, och detta är vad ni alla kommer att se medan dagarna fortsätter att bli ljusare och ljusare, och de små ljuspunkterna växer sig ständigt ljusare och ännu större.

Så frukta inte, eftersom fruktan har förminskats så mycket att den bara är en skugga av sig själv. Den skuggan berör fortfarande hjärtat hos många omkring er, men den börjar också tunnas ut, och kommer att ersättas av ljus även i de mest solida av hjärtan. För ljus har inga gränser, det är det bara rädslan som har nu, så ljuset sprids ut fortare och fortare, och modet det inspirerar er alla till växer med det. Så stå höga och stolta, och vet att ni också har varit en del av denna resa från de

mörkaste avgrunder och hit, på tröskeln till det eviga ljuset. Och vet också att era handlingar aldrig passerar obemärkta, eftersom ni alla har varit verktyg i detta omvändande av den mänskliga rasen. Så se er omkring, vi tror att ni kommer att upptäcka att dessa lysande exempel börjar dyka upp i vartenda hörn i er värld, till och med på platser där ni minst väntade det. För som vi sa, ljuset har inga gränser, definitivt inte satta av några människor, och ingen linje på kartan, ingen vägg oavsett hur hög, kan utestänga det. ***Så återigen uppmanar vi er att glädjas, för gryningen har kommit, och dagen håller på att börja. Och denna dag är en som kommer att vara för evigt.***

Översättning: Eva-Lena Hedal – www.st-germain.se