

Överlevnadsmanuskriptet nr 266 – 16 feb.

<http://aishanorth.wordpress.com/>

Som ni kanske redan har förvissat er om, så har intensiteten vridits upp ett hack, ännu en gång. Med andra ord, mer information och mer ljus kommer i er väg, och då detta, såsom alltid riktas genom er fysiska kropp, kan en del symptom uppstå. Vi vet att ni inte är några nybörjare i detta, och som sådana, så kommer utfallet av denna energiupphöjning inte komma som någon överraskning för någon av er. Men, den här gången kan det komma att dyka upp några ganska intressanta “symptom”. Vi pratar inte om de vanliga, de som era kroppar verkar uppvisa regelbundet när de utsätts för en sådan ström av energi och ljus som den ni just nu befinner er i. Nej, vi pratar om andra, mer esoteriska sådana, för att kalla dem så.

Ni förstår, era sinnen och era kroppar kommer att börja agera som om de är lite ur synk under de kommande dagarna, och vi tyckte att det vore bäst att förvarna er så att ni inte tror att ni håller på att förlora förståndet. Det är inte vad som händer, snarare är det så att det gamla “förståndet” från den tredje densitetens tillvaro börjar att förlora sitt grepp om er, så därför kommer ni att tidvis känna det som om ni och er kropp har blivit separerade på något sätt. Detta kan låta konstigt, men vi tror att ni alla kommer att märka det när det börjar att hända.

Så återigen säger vi er, att allting är bra, och även om ni ibland kommer att känna att ni är fullständigt fränkopplade från den materiella världen, så är ni inte på väg att sväva ut i etern. Det här åter igen en av dessa justeringsperioder, där ni sakta utsätts för övergången från att leva i den tredje densitetens värld i en tredje densitetens kropp och in i nästa nivå. Ni förstår, att som med allting i den här processen, så kan det åstadkommas i en enda grym offensiv. Det skulle inte bara slå undan fötterna på er, det skulle bokstavligen lämna er oförmögna att stå pall på alla vis. Därför, kommer vi att guida er genom det, och denna gång kommer processen att innehålla en känsla av avskiljande från er fysiska kropp.

Kom bara ihåg, anledningen att ni alla är här överhuvud taget, är att åstadkomma denna övergång medan ni är kvar i nämnda kropp, så ni är inte på väg att flyta iväg ut i rymden utan att hindras av denna ibland ganska belastande “medbrottsling”. För ni är ett team, och anden och själen som är ert riktiga jag har slagit sig ihop med denna nuvarande kropp för att att ni ska kunna fullgöra denna resa tillsammans. Vi vet att ibland kan känslan av att vara snärjd i en fysisk kropp, kännas som en börda och ibland kan det verkligen tvinga på en del oönskade begränsningar i ert sökande, men det håller nu på att ändras. För nu, kommer ni alla att ledas dessa första och kanske vacklande steg, på denna resa mot att kunna existera både inom dessa begränsningar medan ni samtidigt expanderar ert medvetande utanför dem.

Med andra ord, kommer ni att kunna föra ett mycket intressant dubbelliv i en inte alltför avlägsen framtid, och ni kommer att göra det samtidigt som ni verkar vara som vilken annan vanlig medborgare som helst på utsidan. Men era liv kommer verkligen att vara fyllda med under, och i och med detta en del extra utmaningar. För att börja leva ett liv som innehåller så mycket mer än vad ni själva har kunnat uppleva fram tills nu, kommer inte att fungera helt smidigt i början. Härav det gradvisa uppvaknandet till det faktum att ni faktiskt kan bemästra ett sådant sätt att leva. Det är trots allt inte genom att lära som ni kommer att kunna detta, utan genom att minnas, och som sådan kommer denna resa att tända många glömda minnen inom er.

Så låt oss bara repetera att ni inte håller på att bli galna, även om ni stundtals kommer att känna en stark känsla av förvirring och separation under den tid som kommer. Ni håller faktiskt bara på

att återupptäcka er frihet. Så ta det lugnt, och kom ihåg att kolla av med ert center och som alltid, andas. För ert medvetna andetag är det som ansluter er till detta fantastiska fordon som ni besitter, och ni två kommer inte att förlora kontakten i en nära framtid, oavsett hur fjärran och förvirrade ni kan känna er i tiden som ligger framför er.

Svensk översättning: Mahlin Larsson – www.st-germain.se