

Överlevnadsmanuskriptet nr 268 (14 feb.)

<http://aishanorth.wordpress.com/>

Från och med idag (14 feb.) kommer många att känna en hastighetsökning i atmosfären, och det med rätta. Ni har än en gång passerat en virvelvind av energetiska uppdateringar, och därför är det tid att ta en andningspaus innan nästa slår till. Vi kan höra stönanden av obehag redan, men försök stå ut med oss – och med er själva – eftersom intensiteten i nästa vända inte kommer att vara så överväldigande som ni kanske befarar. Som vi tagit upp i en tidigare session har era fysiska kroppar blivit bra och flödande vid det här laget, och därför märker ni att ni faktiskt använder mycket mindre tid med att smälta till och med de mest kraftfulla nedladdningarna. Detta är förstås inget ni märker då ni är mitt i en storm, men vi tror att ni kommer att se hur era fysiska förmågor efteråt kommer att underlätta för er då de studsar rätt upp igen, och detta snabbt också. Som alltid kommer några individuella avvikelser att ske i allt detta, men i allmänhet tror vi att ni kommer känna igen er i detta.

Vi vet att för några kommer dessa uppdateringar att vara mer intressanta än de tidigare varit, eftersom ni på vissa sätt kan känna de förändringar de för med sig. Och av den anledningen kommer de att verka vara mindre ”slöseri med tid”, om vi får uttrycka oss så. För det är ingen tvekan om att för andra har alla dessa fysiska och mentala symptom, som inte verkat ha haft andra resultat än att de känt sig nere och utslagna på alla sätt och vis, känts kontraproduktiva efter ett tag. Vi kan inte motsäga er där, men låt oss bara säga att detta inte kommer att pågå i all evighet, och vid någon tidpunkt kommer ni alla att få en mycket tydligare bild av vad allt detta handlar om. Så än en gång försöker vi ge er en uppdatering om vad denna resa innebär, för vi vet att för några av er verkar detta enbart betyda fysiskt obehag och mental upprördhet på ett eller annat sätt - inte hela tiden, men bitvis väldigt överväldigande. Så låt oss bara upprepa att inget av detta sker utan anledning, eller för att skada er på minsta vis. Allt detta sker utifrån kärlek, och är sannerligen en noggrant planerad process iordningställd för att hjälpa er till återhämtning och för att bli de briljanta varelser ni verkligen är.

Ni har existerat på ett väldigt säreget och begränsat sätt i många livstider på denna planet, och för att kunna frigöra er från denna gamla form måste ni omformas och återbyggas. Och som alltid har en sådan process sina upp- och nedgångar, och växtvärken kan vara monumental emellanåt. Nåväl, låt oss bara säga att ni redan har skakat av er de mesta motståndet av dessa gamla begränsningar, och från och med nu tror vi att ni känner hur denna utvidgning ökar snabbt på så många sätt. För nu har det ändrats från att vara en press på er alla att bryta upp locket till begränsningar som placerades på er för så länge sedan, och istället handlar processen nu om att växa och expandera till era verkliga storlekar.

Men som vanligt kommer detta att medföra utmaningar också, eftersom sinnen som varit väldigt strikt begränsade så länge ibland kan ha svårt att klara av denna expansionsprocess. Därav den något röriga mängden av symptom som kommer att följa på detta stadium av processen. För ni kan känna att ni växer på höjden, som om ni blivit en jätte, eller ni kan känna det totalt motsatta som att ni krympt i storlek, och följaktligen kommer ni uppleva er fysiska omgivning som förändrad, som att den svänger eller växer oförutsägbart ibland. Så återigen säger vi: tro inte att ni håller på att bli galna, ni bara växer i en snabb takt nu. Precis som barn som går igenom samma fas, då deras fysiska kroppar plötsligt sätter igång att växa snabbt, kan ni känna hur ni knakar i fogarna och blir obalanserade på flera sätt än ett.

Så ja, ni har just fått en injektion av 'tillväxthormoner', men till skillnad från de negativa

sidoeffekterna av dessa, så är reaktionerna ni märker nu bara tillfälliga och helt ofarliga. De är bara signaler på att ni än en gång har bytt skinn, och att ni nu är upptagna med att växa i och fylla ut det nya, en storlek större, och till och med mer briljant färgat än det gamla. Återigen uppmanar vi er att ge er själva det beröm ni så väl förtjänar, för ni går alla tappert framåt och stegen ni tar är inget annat än gigantiska. Inget mer knuffande framåt för er; Nej, ni springer framåt i full fart, och därför kommer ni alla väldigt snart att se hur allting kommer att falla på plats. Och ja, vi menar verkligen snart på det sätt som ni definierar det. För än så länge är er uppfattning om tid lite osäker, och inte än fullt jämförbar med vår.

Så bara ta det lugnt, och börja fylla era lungor till brädden av sin förmåga. Vi tror ni kommer att upptäcka att ni har så mycket mer plats inom er om ni gör det, och vet att detta verkligen är nytt territorium för er alla. Så var så goda att utforska, eftersom ni har så mycket nytt att upptäcka på er egen bakgård. Ni behöver inte gå långt för att hitta bördig jord eftersom ni har varit delaktiga i skapandet av nya fält inom er själva, och det är där ni kommer att kunna börja så de frön som kommer att ge er så mycket näring i tiden framöver.

Översättning: Eva-Lena Hedal – www.st-germain.se