

Överlevnadsmanuskriptet nr 273 – 26 feb.

Du har kanske noterat en vederkvickning i atmosfären nyligen, och det är inget misstag. För nu har det vattenfall av energi som började rinna in i dig de sista veckorna i slutet av 2012 fått inte bara styrka, utan också effektivitet. Därav de något intensifierade fysiska symptom många av er upplever för tillfället. Återigen vill vi påminna dig om att även om de ibland nästan verkar oskadliggöra dig, är de i själva verket bara till för att förbereda dig på vad du står inför. Och det är inget annat än mirakulöst.

Vi vet att detta låter som tomma ord för er som fortfarande lider av de senaste stormanlöpningarna, eftersom ni har svårt att ens klara vardagen som kan tyckas vara ytterst hämmad av dessa intensiva injektioner. Men låt oss bara säga att oavsett hur hårt livet kan vara ibland, kommer du aldrig någonsin att få chansen att uttala orden "det var inte värt det i slutändan". För vad du är på väg emot, kommer att tvätta bort allt missnöje, alla svårigheter, all smärta och allt lidande du kan ha upplevt under denna tid, och precis som en mor som håller sitt nyfödda barn i famnen för första gången, kommer du att glömma den mödosamma resan du var tvungen att genomgå för att uppleva födelsen av det nya.

För så snart du upplever det första andetaget fullständigt uttryckt i den nya världen ni alla ivrigt sätter ihop med hjälp av alla dessa energipåslag, kommer du att falla på knä av tacksamhet och lycka. Och då kommer minnet av resan du just har avslutat i vissa avseenden att blekna bort, eftersom du inte kan se tillbaka längre. För vad du har i åtanke är här och nu, och som sådan är det på många sätt viktigt att ibland stanna upp och fundera lite kring den process du befinner dig i. För den kommer att passera, och med den kommer också mycket av det ni har bedömt som en viktig del av er att passera. För nu identifierar sig många av er så starkt med denna process, med alla dess upp- och nedgångar, svävande höjder av glädje och svarta hål av smärta och förtvivlan. ***Men glöm inte att det inte är därför ni är här. Detta är bara en övergångsfas, och även om den verkar oändlig och nästan obegriplig ibland, är detta inte det tillstånd som kommer att finnas kvar i ditt medvetande när allt är slutfört.***

För då har du äntligen klivit ur din gamla dräkt, och fullt ut klivit i dina nya plagg av ljus. Och med det kommer en helt ny tillvaro där alla minnen av denna mödosamma resa inte längre ha någon plats. För du är inte här för att återuppleva alla dessa utmaningar, vare sig fysiskt eller känslomässigt. Du är här för att leva fullt ut, och när du har slutfört denna uppgift att bygga det nya, kommer du vara fullt upptagen med att leva det. Så därför säger vi förväxla inte denna resa med vad du är här för att göra. Ja, du är en föregångare, och som sådan, för att möjliggöra denna vändpunkt, men det är bara en liten del av ditt uppdrag här. ***För du är här för att njuta frukterna av allt detta arbete, och du kommer att göra det med hela ditt hjärta och hela ditt väsen.***

Så återigen säger vi, vet att dessa biverkningar från all denna ombyggnation du för närvarande genomgår bara är ytliga och tillfälliga, och när du har fått den sista spiken på plats, för att uttrycka det så, kommer du att kunna njuta av resultatet av det hela. Och då kommer du till slut att se ditt verkliga jag. Den lysande, den välsignade och på alla sätt vara fri som fågeln. För då kommer du inte längre att bära bojor av det gamla, eller bördan av omdaningen, och då kommer du att vara fri att leva fullt ut, i bilden av den sanna källan.

Så fastna inte i värk och smärta, ilska och frustration. För det är inte ditt verkliga jag, det är bara den del som gör dig till ditt sanna jag. Och snart kommer du att börja känna hur den inre delen av dig kommer att börja ta sig ur denna något skavande och begränsade kokong. Det kräver lite mer kärleksarbete innan du helt kan komma ur denna kokong, men låt det inte lura dig att tro att du kommer att fastna i gamla hjulspår för evigt. För precis som fjärilen, har även du helt förändrats när du utvecklats, och sedan kommer det hårda arbetet som du utfört att blekna bort, precis som de torra strimlor av kokongen som en gång gömde fjärilens lysande färger. Och precis som fjärilen, kommer du också att glömma ditt forna jag, för då kommer

du inte längre att vara en anspråklös fjärilslarv som kryper fram på marken. Då kommer du att använda dina vingar och sväva upp i skyarna utan tanke på annat.

Svensk översättning: Sandra Sandblom – www.st-germain.se