

Överlevnadsmanuskriptet nr 274 – 27 feb.

<http://aishanorth.wordpress.com/>

Sedan en tid tillbaka nu har ni känt hur inströmningen av energier har ökat, och i och med det har saker börjat manifesteras. För en del av er har dessa manifestationer verkat begränsa sig själva till några fysiska utbrott av irritation och kanske några emotionella sådana också. Men för andra har saker och ting börjat läcka ut i det fria, och även om en del av dessa signaler verkar svaga, är de bara föregångare till vad som komma skall. Endera dagen kommer ni alla att känna denna djupa övertygelse inom er, eftersom ni kommer att veta utan skuggan av ett tvivel att denna värld som ni lever i, redan har förändrats till oigenkännlighet.

Inte på den tunna hinnan som fortfarande täcker illusionen, men djupt inne i kärnan. Och djupt inne i kärnan finns sanningen, eftersom resten bara är en projektion, en film som fortfarande rullar för att ni alla ska tro att allt är som vanligt. Men vad menas med ”som vanligt”? En oavbruten cykel av rädsla och girighet som har drivit er så länge. Men den cykeln har brutits, och den kan aldrig komma tillbaka igen. För ni är inte längre villiga att ge bränsle till detta maskineri av konsumtionstänkande, eftersom ni inte köper deras vision om lycka längre.

Ni har sett igenom allt detta glitter och glam, och ni har insett att sann lycka kommer från något annat, något som är mer djupgående och som inte liknar något man kan köpa för pengar. Det är vad som har hållit ihop denna charad i första hand, denna idé om att sann lycka kommer från att äga alla nymodigheter som visas i reklamen. Och idén om att ni helt enkelt inte kan vara lyckliga förrän ni äger alltihop, är en idé som har drivit detta lyckohjul i generationer. Men det finns ingen tillfredsställelse i något av det, oavsett om det gäller pengar eller föremål, för det kan inte fylla det enorma tomrummet inom er.

Och så har det pågått i denna ändlösa strävan efter självförverkligande och frälsning. ***Men det enda ni får ut av detta är mer rädsla och mer girighet, och de två har underblåst varandra så till den grad att de har drivit mänskligheten och därmed Moder Jord till randen av självförstörelse.*** Men ni har gjort halt, dragit åt handbromsen och tagit av er oket som har drivit er stadigt fram mot stupet, och ni har börjat vända er energi i en helt annan riktning.

Och nu har resten av detta maskineri börjat känna av effekterna av er nya dragningskraft. För det är precis som en magnet som dras med av en till synes osynlig kraft, eftersom er energi börjar få en djupgående effekt, inte bara på er existens, utan på allt som existerar. ***För ni är inte bara enskilda individer som gör ett nytt val om ert eget sätt att leva, ni är också kraftfulla igångsättare av ett energifält som börjar påverka allt inom en stor radie omkring er. Och även om ni är få till antalet i jämförelse med hela befolkningen på planeten, är ert inflytandefält redan kraftfullt och det växer för varje dag.***

Nu dras ni längre och längre in i ert fält och med er blotta närvaro påverkar ni också människor omkring er, och genom detta maximerar ni effekten som dessa nya energier har. För ni är ankaret, och genom er rinner det flöde som höjer massan på hela denna planet. Så tro inte att ni är en liten droppe i hela detta hav av människor. Nej, ni är faktiskt lika effektiva som toppdirigenter, och ni utstrålar en allt större mängd energi, som sakta men säkert sätter sin prägel på allt omkring er.

Ni är alla upptagna med att förändra världen, även om ni för tillfället känner att ni knappt

hankar er fram själva. Ni är alla eldsjälur, och den kombinerade effekten från alla dessa fantastiska energifält, är inget annat än ett mirakel.

Och nu har ni redan fått den första glimten av hur denna energi bokstavligen börjar dra isär illusionen. För denna bräckliga struktur kan inte stå emot den kraft ni har. Er kraft kommer från hjärtat, och det finns inget som den gamla rädslobaserade strukturen kan uppbåda, som kan bromsa kraftflödet från er alla.

Så vet att förändringen redan är här, och den kommer att fortsätta växa i hastighet och intensitet, när de gamla strukturerna fortsätter att falla sönder i en hastighet som många utomstående kommer att se på som alarmerande. Men ni kommer att veta bättre, eftersom ni länge har vetat om att det skulle ske, och nu är det äntligen här. Och när det gamla dör kommer nya och friska skott att växa upp, och med dem kommer en helt ny struktur att växa fram, och denna struktur är inte en bräcklig illusion som den gamla, för denna struktur har byggts för att hålla, och som sådan, är er närvaro här på denna också garanterad.

Vad som kommer att visa sig är ett sätt att leva som är hållbart i ordets verkliga bemärkelse, och sedan kan ni skapa en helt ny värld där ni och er planet kommer att leva i fred och harmoni för evigt.

Översättning Ulla Krogh – www.st-gemain.se