

Överlevnadsmanuskriptet nr 276, 3 mars, 2013

<http://aishanorth.wordpress.com/>

Låt oss börja detta meddelande med att säga att vi alla är mer än tacksamma för det sätt på vilket ni har börjat ge av er själva till denna process. För som vi har berört tidigare, har den ändrats från att vara en process som i första hand fokuserade på självstudier, om vi kan kalla det så, till en process av manifestationer. För ni håller redan på att bygga den nya processen, steg för steg, dag för dag, och även om det ibland är svårt för er att se några framsteg så ser vi dem tydligt, och det är verkligen underbart att se.

Vad ni manifesterar är kanske inte greppbart än, men inte desto mindre är det mer än imponerade. För det ni bygger är energetiska strukturer och anslutningar, och de växer fort nu.

För varje gång ni tar ett steg utanför er själva och an knyter till resten av världen, skapar ni också ett starkt band till allt som finns i er närhet. Och ni gör detta, oavsett om ni är medvetna om det eller inte, för det är er uppgift nu, eftersom ni har omvandlats till ett kraftfält av en sådan magnitud att det bokstavligen påverkar allt som kommer inom räckhåll för er. Och till och med under tiden vi pratar, blir er räckvidd ännu mer omfattande och starkare, för sådan är det här fältets natur.

Det kan inte annat än växa, eftersom det ständigt matas med en ström av energi som strålas ner på er. Ni är ankare och ni är överförare av denna välgörande energi, som till och med börjar beröra de mest avlägsna hörn av er lilla värld. Och ni får, genom er blotta närvaro, det att hända.

Tro aldrig att ni inte är viktiga, eller bara en liten fisk i en stor damm. För ni är inte oviktiga på något sätt, eftersom ni har blivit ljusfyrar som lyser lika starkt som den starkaste ljusfyr på denna planet. Ert ljus kan inte blekna på något sätt, varken av er eller någon annan, för detta ljus har en egen vilja och vad den vill mer än någonting annat är att sprida ut sig. Så ni är fontäner av ren energi, som strålar ut en ändlös ström av detta livsförbättrande elixir på allt och alla som kommer i er väg. Och ni gör det magnifikt, även om ni själva känner det som att ni är mer som en droppe som sakta försvinner i sanden.

Ni samlar alla styrka inför den sista biten, och ni kanske känner er lite urlakade ibland. Men så är det inte, för ni är anslutna till den verkliga Ljuskällan, och den Källan torkar aldrig ut och det kommer inte ni heller att göra.

Så lita på att allt är bra, och även om ni känner er mindre vitala just nu, vet att detta inte är på grund av energibrist, snarare tvärtom. För ni förkroppsligar en sådan mängd energi för tillfället, att det nästan får er fysiska kropp att stanna av. Därför kommer många av de naturliga processerna att bromsas ner inom er, så att ni kan bli bättre på att tillgodogöra er det hela.

Vila er om er kropp säger till er att göra det, eller gör några kraftfulla träningspass om er kropp säger till er att göra just det. För er kropp vet bäst när det gäller att hantera denna extra börda av ljus, så lyssna noga när den ger er några råd. Glöm aldrig att detta är på många sätt en börda att bära, inte bara för er kropp utan också för er. Detta extra ljus kommer också att påverka ert liv på så många sätt, och de utmaningar som detta medför är inte alltid lätta att övervinna.

Men ni kan klara det, även om en del av utmaningarna kommer att kosta er lite mer än ni från början kanske planerade. Kom ihåg att ni kommer att få mycket frihet i det här, eftersom det

verkligen är upp till var och en av er att bestämma takten på denna process. När allt kommer omkring var det ert val från början att komma hit och anta utmaningen att återuppväcka planeten, så vi kommer att låta er bestämma takten i detta också. Men det ni inte kan bestämma över är hastigheten för när och hur dessa nya frekvenser ska komma in.

De har placerats i ett bestämt mönster mycket tidigt, och det ni kan bestämma om är hur ni kommer att vilja tackla dem på bästa sätt. Och det bästa sättet är, som alltid, att lyssna på ert hjärta. Då kommer ni att veta vilket det bästa tillvägagångssättet är för er. För ni är kloka, mina kära, och ni kommer att välja det rätta, vilket ni redan har gjort.

Än en gång vill vi framföra vår tacksamhet mot er, eftersom ni har bevisat bortom skuggan av ett tvivel, att vi inte kunde ha hoppats på något bättre än vad ni alla redan har gett oss.

Kanaliserat av Aisha North

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

<http://lightworkers.org/aisha-north>