

Överlevnadsmanuskriptet nr 277

<http://aishanorth.wordpress.com/>

Låt oss börja detta meddelande med att säga att för många av er har de senaste dagarna varit mer än intensiva, speciellt fysiskt sett. Och som vanligt, är det enkelt att förklara. Som vi har berört tidigare för dessa nya injektioner med sig vissa helt nya programmeringar, vilka ändrar kurs för så mycket som ni tidigare har installerat i era kroppar. Och de stön som hörs på grund av detta är bokstavligen inte sinnesexpanderande utan fullt utvecklande energier som hörs genom hela er fysiska kropp. Ingen expansion sker utan klagomål från det redan befintliga och, som sådant, även om de är ganska smärtsamma ibland, dessa växande smärtor, för det är verkligen vad de är, är än en gång bara bekräftelser på att ni tar ytterligare ett steg mot slutförandet.

För ni alla expanderar på så många sätt, bokstavligen och energimässigt, när ni rör er förbi era gamla begränsningar och styr in på okänt territorium. Och återigen kommer detta att föra med sig förvirring och misstro, för så är det alltid att när något ignorerar gamla begränsningar, reagerar sinnet med ett stråk av rädsla för allt det okända. För, varför inte hålla sig till det gamla beprövade och sanna. Varför denna lust att lämna det bakom sig och istället ta sig in i något som ni inte har någon möjlighet att veta hur resultatet kommer bli? Återigen, ert gamla system var programmerat att hålla sig kvar på samma rutt, och således, detta ständiga rubbande av era cirklar kan inte annat än få en del reaktioner.

Så, än en gång, säger vi till er att resultatet av detta kan enbart bli positivt, hur påfrestande, förvirrande och till och med väldigt smärtsam denna process är i sig själv. Så försök att kuva er magkänsla att revoltera mot det hela, och ge er själva lite tid att andas och slappna av i denna ”obehaglighet”, så kan vi garantera er att hur illa ni än mår just nu, fysiskt eller emotionellt, kommer ni alla på något sätt klara av att få åtminstone en liten glimt av det ljus som gör sällskap med alla dessa symtom och obekväma upplevelser.

Att växa är alltid smärtsamt på något sätt, eftersom det betyder att ni ger upp allt som ni brukade vara. För ni är inte några barn längre, och medvetenheten som kommer med kunskap betyder att ni aldrig kan gömma er bakom oskuldsfullheten hos ett barn längre. För ni har fått tillgång till den största sanning som finns, och med den kommer också vissheten om att ni har levt i en lögn fabricerad av andra. Därför kommer det att göra ont på så många sätt när slöjan slits sönder. Men ni vet också att den smärtan är en av orsakerna till varför ni går igenom detta. För denna smärta är bara den smärta som kommer ifrån att befria er själva från de gamla hakar och hullingar som sitter fast i er som ni försöker hålla tillbaka. Så var medvetna om att varje sekund som ni känner er obekväma kommer att återbetalas med en livstid av lyckalighet, för ni växer bortom möjligheten att återvända, faktum är att ni har passerat den punkten för länge sedan. Så vi säger igen, att era lidanden, påfrestningar, sorg och ilska är bara små märken längs vägen, som markerar ytterligare en seger när ni tar ett djupt andetag fyllt av de inkommande energierna som gör att ni växer er större och mer kompletta allt eftersom dagarna går. För ni är inte här för att lida, och denna process kommer att göra det klart för er när ni känner att er storhet expanderar varje dag som går.

Så välsigna era kroppar, för de arbetar så hårt med att härbärgera allt det nya som är ni, och välsigna era sinnen, för de gör bara vad de kan bäst. Och även om de båda verkar ner motvilliga än någonsin mot att låta denna expansion fortsätta, vet att de också är helt hängivna denna process. För de kommer att vara med varje steg på vägen, men de kan inte låta bli att gnälla lite på vägen. Än en gång vill vi säga att ni inte skall låta er luras att tro att de bara bjuder er motstånd

i detta, långt ifrån. För ni är alla ett team, och ni kommer att klara hela vägen som ett team. Så låt oss sammanfatta detta budskap med att säga att ni alla gör ert yttersta, och för det skall ni vara väldigt stolta över er själva. För ni skall veta att vi är det, och kommer alltid att vara det. Ni är de modigaste av de modiga, som tjänstgör dag ut och dag in, i regn som i solsken, och ni för in ljuset i varje skrymsle och vrå på er planet. Och det ni för in kan aldrig tas bort. För det är här för att stanna, och ni är de som får det att bli sant.

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se