

Överlevnadsmanuskriptet nr 278 (6 mars -13)

<http://aishanorth.wordpress.com/>

De senaste dagarna har saker återigen börjat ta fart. För många är det som om ert hjärta och era ögon börjat öppna sig ännu mer och ni börjar verkligen uppfatta saker på ett något annorlunda sätt. Med andra ord, ni har äntligen börjat tona in er till den nya stämman, om vi kan kalla det så, och ni har kanske förstått att saker verkligen kommer att hända även om ni på det yttre planet ännu inte har sett några spår av detta. Vi talar i liknelser som vanligt, vad vi dock försöker att förmedla är att denna förändring som ni alla har längtat efter så mycket är i full gång. Men som vi också har talat om vid flera tillfällen, detta kommer kanske inte att hända på det viset som ni har trott. För en mänsklig hjärna är enkel, eftersom den inte kan se bortom gränserna som den har blivit given. Ett människohjärta, å andra sidan, är mycket mer fulländat. Det kan se och känna det som inte ens existerar än, för det kan öppna upp till den sanna förmågan hos något. Och som sådan är hjärtat en vis krigare, och så länge ni följer ert hjärta kommer ni att veta vart det tillåter er att gå.

Och det har tagit er alla så här långt alla redan, och även om några av era framsteg tycks vara minimala, så har ni faktiskt redan gjort ett kvantsteg på denna er resa mot det sagolika mål som ni så intensivt söker. Återigen berättar vi, ert hjärta vet detta redan, och nu har kraften i ert hjärta börjat åsidosätta er hjärnas tvivel på ett mycket kraftfullare sätt än det brukar göra. För det har åter igen tagit plats i förarsätet, och igenom det har det ryckt bort kontrollen ifrån er så mycket mer timida och skeptiskt benägna hjärna. Så nu kommer ni alla att börja se hela denna process på ett mycket tydligare sätt. För nu kommer ni att förstå att där ni tidigare bara hade hoppet, kommer ni nu faktiskt att känna i er kärnpunkt hur nära ni verkligen är att avslöja hela sanningen. Och när ni gör det är ni inte de enda som kan förnimma detta, för sedan kommer hela världen att sitta och lyssna. För sanningen kommer fram hur hårt de gamla och stela strukturerna än försöker att behålla greppet. Och nu faller de sönder, och de har andra saker att oroa sig för än att bara upprätthålla utseendet. Och de kommer att vara mycket upptagna, när de känner den starka kastvind som kommer att riva ner deras korthus en gång för alla. Och denna vind kan inte dö bort, för den är verkligen fylld med kraften ni alla bär i era hjärtan, och nu har ni fått tillgång till denna kraft, och ni kan känna hur ni börjar fylla era lungor till deras högsta kapacitet när ni är redo att lägga till den annalkande stormen.

Vi berättar inte det här för att skrämma er, bara för att påminna er om att, igenom handlingarna uppmuntrade av ert hjärta, är allt det så viktigt i detta. För ni är guidade av ert hjärta nu, och det är inte där rädlorna bor. För fruktan skapar våld och hat, och ni kära, ni kommer inte att luras in i den gamla fällan igen. För ni vet att kärlek kommer att erövra världen, och utifrån denna kärlek, kommer en ny värld att resa sig ur askorna av det gamla. För den gamla världen kan inte stå emot trycket ifrån denna vind av förändring, den kommer verkligen att kollapsa i en hög av brutna löften, tagande med sig dess hopp och drömmar som så många hade som stakat ut sin framtid under denna falska flagga av framgång. Och de kommer att känna det som om allt de har förlitat sin överlevnad på nu har rasat ner till grunden. Men ni kommer att veta bättre för ni vet att dessa pyrande rester av det gamla bara kommer att nära den nya och långt mer livskraftiga värld som ni skapar. Och ni vet att ifrån denna till synes livlösa hög av smuts, kommer nya skott att växa fram. För liksom en del frön kommer att ligga sovande i jorden i årtal, till och med århundraden, väntande på de rätta förutsättningarna innan de kan spira, så är det också med många av era kamrater. För de har alla allt i sig, de visste bara inte att de fortfarande befann sig i detta sovande tillstånd. Men nu, kommer många av dessa små frön att börja vakna, och ni kommer alla att bli förvånade över hastigheten i deras tillväxt. För det kommer att verka som

röken inte ens har försvunnit än innan hälsosamma och kraftiga skott kommer upp överallt, och de kommer snart att täcka de sista resterna av det gamla med sin blomstring.

Så förstå att ni snart kommer att bli som en frodig skog med frisk växtlighet, och ni kommer att kunna vila i skuggan av dessa kraftiga träd när ni än önskar. För ni har utfört det hårdaste arbetet med att röja vägen igenom denna täta och ogenomträngliga djungel för att komma dit ni är idag, och ni har alla gjort det på bekostnad av så mycket. Men vet att snart kommer ni att få lindring av alla dessa nya och ivriga skott som kommer att hjälpa till att lätta bördan på era axlar, och ni kommer att bli fria att njuta av denna nya och bördiga skog på ett sätt som ni aldrig trodde att ni skulle göra. Så återigen ber vi er att vara lugna vad som än händer i dagarna och veckorna som kommer, och förstå att allt är väl, för det har varit så föreskrivet, och tack till er, ni kommer att klara det, och för det är ni alla mer än välsignade.

Översättning: B. Ahrnstedt – www.st-germain.se