

Överlevnadsmanuskriptet nr 293

<http://aishanorth.wordpress.com/>

Som många av er redan har insett, är kastandet fram och tillbaka i dessa böljande vågor av energi på inget sätt över än, men vi hoppas att ni alla har kunnat få en munfull av frisk luft åtminstone en gång under dessa framåtskridanden. Vi vågar oss på en gissning att för många av er har effekterna av dessa konstanta överspänningar av vågliknande energi känts en aning annorlunda än dem ni utsatts för tidigare, och det stämmer. För ni har verkligen inte bara höjts en snäpp denna gång, snarare har ni alla höjt er till en helt ny nivå av existens om vi får uttrycka det så, och därför har effekterna från vad som ständigt har strålat på er planet och in i hela ert system ändrats drastiskt.

I era fysiska kroppar kommer det mesta att kännas som vanligt, men faktiskt finns det vissa olikheter från innan. Men då de i vissa fall är ganska subtila kan ni uppleva det svårt att höra den annorlunda resonansen som detta innebär för hela ert system. För tonen har verkligen ändrats, liksom ni har, och därmed har melodin som spelas ut från var och en av er också förändrats. Och tillsammans, kören ni utgör har förändrat sin ton på ett sådant sätt att hela Skapelsen nu kan uppfatta den. Och ja, detta kommer sannerligen att påverka oss alla, och av den anledningen kommer reaktionerna också att förändras. På subtila sätt, men också på vissa mer märkbara ena.

För kom ihåg, det finns fortfarande de omkring er som med all sin makt försöker dämpa dessa ljud av uppenbarelser, och därför kommer de också att känna sig tvungna att sätta lite fart på något sätt de kan. Därav de något överraskande häftiga attacker några av er har stött på nyligen. För kom ihåg, era röster och er blotta närvaro signalerar ankomsten av ett ljus som bara blir mer och mer briljant, och för dem med ögon som är mer vana vid skugga genom att konstant hålla fokus i de mörkare regionerna på er planet, känns detta strålande ljus nästan stickande i deras hjärna, ända in i den innersta kärnan. Så de slår ut i försvar, och alla som står i deras väg kan känna av våldsamheten i dessa attacker.

Så det kan vara svårt ibland att stå i detta nya ljus, för det exponerar så mycket inte bara inom er själva, utan även inom dem omkring er, och det kan verkligen vara plågsamt på så många sätt. För vad ni ser är inte alltid så lättsmält. Men återigen säger vi, ni är exakt där ni ska vara, och oavsett vad som händer de närmaste dagarna, antingen det är inom er egen sfär eller det är mer på makronivå, så vet att allt är bra och allting händer av en anledning. Kom ihåg att detta inte är "domedagen" i någon enda mening av ordet.

För detta är varken en dom eller någon slutlig beräkning av någons genomförbarhet, detta är bara den slutliga rensningen av allt som kanske fortfarande står i vägen för dessa ljuspilar, så var därför tacksam för vad som än kan dyka upp i era liv för tillfället. Det kommer inte för att få er att må dåligt på något sätt, lång därifrån. Det kommer bara för att visa er att ni gör er av med det sista av resterna i bagaget ni fortfarande har dolt någonstans i era personligheter, och detta bagage måste bort för att ni ska kunna ta det sista steget framåt.

Så återigen säger vi, detta är en process som kan verka förvirrande då ni kan känna er slitna mellan ett fullständigt tillstånd av lycka ena stunden, för att sen kastas i förvirring av något som plötsligt materialiseras framför er. Men även om det kan tyckas så för många av er, så är detta inte en situation där ni tar ett steg framåt och två steg tillbaka. För oavsett vad ni upplever nu, antingen det kan ses som en mjuk segling eller en kamp för att få luft, så kan alltihop betraktas som steg framåt.

Så vila era trötta huvuden och era förvirrade kroppar, och vet att ni konstant blir drivna framåt på bästa tänkbara vis. För vi hjälper er att sätta den ena foten framför den andra, och vi ser till att ni ömsint guidas att se i den riktning som kommer att ge er de bästa tillfällena att hitta den mest effektiva vägen att avancera framåt. Och kom ihåg att ni inte är ensamma i detta, och även om det är upp till var och en av er hur ni ska tackla denna resa så kommer ni att ha tillgång till all hjälp och assistans ni behöver för att fullfölja denna strävan efter ära.

Och ära är vad kommer att hitta, oavsett hur djupt ni verkar sjunka ner i dyn ibland. För ni blir inte fast där, inte på något sätt, och i den stund ni inser det slutar ni upp att kämpa mot den alls. För kapitulation är återigen nyckelordet här, att kapitulera är inte detsamma som att ge upp, utan enbart att acceptera denna process för vad den är. Och när ni gör detta kommer ni verkligen uppleva er som burna av en snabb ström mot den sista rastplatsen, där ni bara kan gå in i er fullkomlighet och lämna allt detta slit och all oro bakom er.

Svensk översättning: Eva-Lena Hedal – www.st-germain.se