

Överlevnadsmanuskriptet nr 298

<http://aishanorth.wordpress.com/>

Som tidvattnet vänder, förändras också er uppfattning av världen omkring er. För den ändras verkligen, lite varje dag, och även ni växer och utvecklas. För det är verkligen ni som förändras, för världen som ni känner den är inte längre den samma. Men det är för att ni inte längre är de samma. För varje dag som går, kommer ni närmare den som ni verkligen är, och på grund av det, faller vissa gamla delar av, för att aldrig mer behövas eller återanvändas igen. För ni är inte här för att samla ihop de delar som ni ser verkar glida er ur händerna, vare sig de är bitar av er familj, era relationer, era idéer eller era ordliga varor. För, kom ihåg, vad än som inte är en del av ert sanna själv kommer inte längre vara en del av era liv och därför är det många separationer på gång nu.

Var inte rädda, detta innebär inte att ni kommer bli berövade allt som är bekant för er, det betyder bara att ni kommer att ha kvar de sanna delarna av allting. Så er familj och vänner kommer inte bara att vandra iväg ifrån er, utan era relationer med dem kommer att förändras från den gamla versionen och till den nya och sanna versionen. Om det innebär att ni växer närmare varandra eller ännu längre ifrån varandra, är det bara ni själva som vet. För kom ihåg att de också måste bestämma sig för sin väg i allt detta, och även om ni kan möta sanningen i det, är det många av dem som inte kan det. Så, än en gång säger vi till er, att detta inte alltid är en enkel resa, för det ljuset skiner på måste alltid föra fram sanningen. Och på grund av det, kommer smärtsamma förbindelser avslöjas och behöver slitas itu, för att ibland kunna helas och återknytas igen, men andra gånger för att bjuda ett slutgiltigt farväl.

Vi vet att det här låter oerhört dramatiskt för vissa, men det vi försöker säga är att i detta kommer det inte finnas kvar något falskt eller korrumpert, för ni behöver gå i er sanning, hur smärtsam den än är. Men, än en gång, detta är inte för att slita bort allt ni älskar ifrån er, det är för att ta bort allt som skadligt för er, och ibland är den smärtsamma sanningen att den värsta av smärtor är den som vi mest troligt vill gömma undan, även för oss själva. Men nu, om det finns något kvar i era liv som ni behöver tänka över igen, kommer det att visas för er och bara när ni accepterar detta, kommer ni att kunna handskas med det på ett kärleksfullt sätt. För detta handlar bara om kärlek, inte om ilska, rädsla eller hat och därför skall ni veta, att allt som kommer upp för att utvärderas, gör det på beställning av ljuset. Ljuset vill bara det som är gott för er, men ibland betyder det att ni behöver något som smärtar er. Åtminstone till en början, men lita på oss när vi säger att ni snart kommer se den visdom som finns förborgad i detta, och ni kommer också att känna den djupa kärlek som ligger bakom varje smärtsamt möte med er själva som ni kommer att uppleva under kommande tider.

För det ni gör, är att göra ett slut på varje band som håller er tillbaka, och dessa band kan ligga djupt begrävda, inte bara i era egna liv utan även i andras, och därför krävs mer än mod vissa gånger att hålla kvar kursen i detta. Men åter igen säger vi till er, om ni behöver någon hjälp, var snälla och be om den och vet att den kommer i alla former och sätt. För ni kanske blir förvånade över den resonans som era handlingar har i de omkring er, även de som ni skulle bedöma som minst troligt skulle svara på något som har med ljuset att göra. För minns detta, det som ljuset exponerar är inte bara negativt för er, det är också negativt för dem ni är förenade med genom dessa gamla band, och när ni börjar göra slut på dem kommer ni också släppa dem fria som dragits ner av samma kedjor. För det är vad det är på riktigt, kedjor, att hålla er alla fångna vid samma kedja. För några kommer den plötsliga känslan av frihet kännas hotfull, minst sagt, men för andra kommer det vara som att ta ett djupt andetag av frisk luft som även hjälper dem se saker

klarare.

Så vi säger igen, det är inte ett hårt och elakt avslitande av band, detta är ett medvetet och avsiktligt frisläppande av er alla, eller det är snarare ett erbjudande om frihet och sedan är det egentligen upp till var och en av er om ni vill fortsätta lösa upp dessa kedjor helt eller om ni vill knyta dem hårdare runt er. För detta är den snabba vägen till frihet och för många finns det inget mer skrämmande att tänka sig. För precis som för en fånge som står vid portarna ut från fängelset efter att ha varit inlåst där i årtal, kan utsikten att få vandra ut i världen som en fri människa vara för mycket och han kan frestas att vända tillbaka och gå in i sin cell igen. För de bekanta begränsningarna kan vara mer tillfredsställande för honom än möjligheten av att kliva ut i en värld där det inte finns några kända begränsningar. Och så är det också med denna process. För ni har alla vissa begränsningar i era liv, vare sig de är inom er och utanför er, och när dessa begränsningar får chans att upphöra, kan det ibland vara svårt att omfamna den chansen helt och fullt. Så var säkra på att ni inte skyggar undan från det valet, för det behöver definitivt göras.

Denna resa kan inte göras halvhjärtat, den måste göras hela vägen utan att plocka ut de delar som verkar minst utmanande. Och kom ihåg att valet gjordes för er redan innan ni kom hit, för om inte, skulle ni inte ens vara här nu och tänka över utgången av detta val. För ni valde att bli fria i denna livstid, och det är därför ni har givits möjligheten att bli just det nu. Likadant för de andra runtomkring er, de har också fått samma möjlighet, men kom ihåg att de kanske har valt en lite mer slingrande väg än den väg som ni tog. Så för dem kan valen vara flera, eller att fortsätta i den gamla skolan under en livstid till eller mer. Vi säger igen att ni har valt ert alternativ, precis som de andra har valt sitt, så i detta har ni givit er själva mindre handlingsutrymme än vad vissa av de andra har. För ni har bedömt att er tid är nu, medan de kanske har valt att säga ”min tid kan vara nu, eller den kanske är sedan”. Därför säger vi, förbered er på att bli förvånade när ni fortsätter klippa av dessa gamla band som håller er tillbaka i ert gamla sätt att leva. För när ni gör det, kommer friheten att röra på sig göra att många runtomkring er blinkar till i ljuset och säger ”jag tror att jag vill komma med dig, käraste du, och jag tackar dig för att du ger mig den här möjligheten att göra det”. För detta är inte en inbjudan att kasta bort någon eller något ur ert liv, det är en inbjudan att slita bort alla gamla och negativa begränsningar som håller er alla fast vid den gamla grundnivån, så att säga. Och ingen av er kommer at kunna klättra upp för stegarna mot himlen om ni inte tar bort de gamla kedjor som håller er fast där.

Låt oss lämna er med detta idag och önska er alla Guds välsignelse på er fortsatta resa. För många har vikten av kedjorna redan börjat lyfta upp er, och ni kan redan se en del av resultatet av detta, både i era liv men också i dem runtomkring er. För andra verkar dessa vikter väga tungt på era axlar, men vet att det kräver mycket mindre ansträngning än vad ni kanske tror att få dem att falla av helt.

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se