

Överlevnadsmanuskriptet nr 360

<http://aishanorth.wordpress.com/>

Som många av er har märkt, så närmar sig de underströmmar som finns inom er ytan allt mer, och ni kommer att börja höra viskningar av någonting nytt bakom allt oväsen som pågår runt omkring er. Ni kan fortfarande känna er ganska illamående på grund av de intensiva och vibrerande omställningarna som pågår. Men, det är också någonting annat som verkligen börjar närma sig ytan nu, och ni börjar bli förmögna att öppna ögon och öron igen efter en något förlängd nedsänkning i dessa hav av förändring.

För detta har varit en ganska svår prövning för många av er, och det har inte varit lätt att bara ens dra efter andan, än mindre att fokusera på förändringen som håller på att ske. Men nu, när oljudet blir lite lättare att stänga ute kommer ni att få en liten glimt av vad all den här energin har fört med sig. För den här energin kommer aldrig tomhänt, och även om den lockar fram jämrande och stönande från era utmattade fysiska farkoster, kan det vara de första tecknen på det ”bagage” som denna energi fört med sig. Och vad som är långt mer intressant för oss alla, er själva inkluderade, är alla de andra effekter som denna energi kommer att ha på er. För vi gör inte allt detta för att få er att må dåligt på något sätt, och även om några av er kanske tror att vi njuter av att tillfoga er obehagligheter så gläds vi inte åt att ni känner av sidoeffekterna från alla dessa ansträngningar. Tvärtom så ses det som en beklaglig men ändå oundviklig konsekvens av denna fullständiga process. Därför vill vi återigen säga att även om det kan kännas mer än bara lite jobbigt ibland så kommer det inte att dröja länge nu innan ni alla kommer att säga att det var värt det i slutändan.

Så, låt oss komma tillbaka till den verkliga anledningen till att ni tvingas igenom denna pärs. För vad ni går igenom är inget annat än ett mirakel, och dess like går inte att uppleva någon annanstans, inte i någon av skapelserna! För vad ni gör just nu, är långt mer enastående än vad någon annan har lyckats med, ***eftersom ni bokstavligen transformerar om en slags fysisk farkost till en helt annorlunda farkost, alla tillsammans. Till en farkost som kommer att kunna verka på båda sidor av klyftan mellan världar, på ett sätt som ingen någonsin tidigare har kunnat göra, och därför är ni pionjärer, på alla sätt och vis.***

Vi vet att detta kan kännas som gamla nyheter för många av er, men nu när vi redan har er uppmärksamhet, så tycker vi ibland om att upprepa våra gamla budskap. Och vad som kan verka som nyheter för er, är i själva verket bara omfattningen av den förändring som ni redan har åstadkommit. Många säger att ni genomgår en slags förvandling; från en kolbaserad struktur till någonting som kan liknas vid en kristallisk uppbyggnad, och det stämmer. Men vad som många tycks glömma är att en stor del av denna process inte bara handlar om att förändra era fysiska egenskaper, det handlar också om att transformera andra, mindre kroppsliga aspekter av er varelse.

När vi talar vi om att förändra hela er struktur så refererar vi också till vad man kan kalla för er ”mjukvara”. Med andra ord: vi talar om alla de gamla ”programmeringar” som har varit inpräglade i er som en naturlig del i att vara människa och alla gamla fåror och mönster som har lett er i en fixerad riktning. Alla dessa programmeringar behöver bli raderade och skrivs över på ett sådant sätt att det bokstavligen befriar er från allt de gamla ni bär på inom er, som hämmar och håller er tillbaka. Så att ni kan tillåta alla de andra sidorna av er själva, som har varit sovande under så lång tid, att komma fram. Det kan liknas vid att plocka isär en dator och ta bort gamla och slitna delar, för att sedan installera nya. Och detta är vad vi håller på med, i samarbete med er. Ni får inte bara en helt ny uppsättning av hårdvara, som kommer att göra er ännu mer oförstörbara för att kunna klara av de konstant ökande nivåer av vibration. Ni får också en uppsättning av nya och orörda program till ert förfogande så att ni bokstavligen kan börja med att återskapa er själva och världen omkring er, från scratch.

Det kanske låter för bra för att vara sant, men i själva verket är detta vad hela processen handlar om. Men

för en outsider kommer inte mycket av denna process att vara synlig. För ni kommer inte att ändra färg eller få en extra kroppsdel, och ert utseende kommer inte att förändras så att ni ser annorlunda ut på utsidan. Nej, det här handlar om djupt rotade förändringar som för ett otränat öga inte kommer vara lätta att upptäcka, men för er kommer de att göra en oerhörd skillnad. Men ni kommer att märka hur dessa förändringar blir mer och mer synbara i era liv. Om ni tittar er själva i spegeln så kommer ni att upptäcka att någonting tittar tillbaka på er, någonting som inte fanns där förut. Ni kommer att se ett djup inom er som inte har varit tydligt tidigare, och i detta djup ligger löftet om den framtid som ni har strävat efter att hitta så länge. Och den framtiden har kommit mycket närmare till er alla med hjälp av de senaste två veckornas hårda arbete, och vi föreslår er att ta lite tid på er att bekanta er med den. För den är redan här, och den vill ingenting annat än att säga ett första ”hej” till er alla. Så höj era trötta huvuden och ta en titt, vi kan garantera att ni kommer se minst en liten glimt av den, om ni försöker.

Översättning: Sara Åsberg – www.st-germain.se