

## En historia om Skapelsen – del 1

<http://aishanorth.wordpress.com/>

Kära vänner! Förra veckan började jag få vad CC refererar till som ”dubbla portioner”, extra meddelanden, i anslutning till Manuskriptet. Dessa meddelanden skiljer sig från de vanliga, och det första som jag guidades att offentliggöra var ”uppdateringen” inför den sjätte Samlingen. Det berättades för mig att resten av denna information skulle offentliggöras efter Samlingen, och här är första avsnittet av den. CC har gett den en titel, de kallar den ”En historia om Skapelsen”. Jag vet inte hur många delar det kommer att bli och inte heller hur länge Manuskriptet kommer att fortsätta. Allt jag vet är att jag kommer att få ”dubbla portioner” under en tid. Så här är del 1:

Så låt oss börja denna berättelse med att fokusera på ett fält som vi vet ligger er varmt om hjärta, nämligen atomens ursprung, eller snarare, massans ursprung. För massa är inget annat än energi, och det är ett koncept som har missförståtts på så många sätt genom den mänskliga historien. Dessa små energipartiklar i rörelse har inte hittat sin väg till det mänskliga medvetandet under en mycket lång tid, för man kan inte se dem, de kan inte förnimmas, och som sådana har det tagit er alla en mycket lång tid att ens ta notis om dem, bara om er. Men nu, när ni blir väl bevandrade i egenskaperna hos dessa livets energetiska byggstenar, kommer vi ta er en bit längre. För ni har sökt och sökt efter den svårfångade lilla partikeln som ni kallar Higgs Boson, och även om ni verkar ha funnit spår av den, finns det fortfarande så mycket som ni inte lyckats förstå. Det är förståeligt, för mycket av vad som är den verkliga drivkraften bakom allt detta är osynligt, inte bara för det mänskliga ögat, utan också för den tekniska utrustning ni har utvecklat hittills. Men om vi säger att ni kommer att kunna se den med blotta ögat, och anledningen till detta är förmågan som har inplanerats i era hjärnor under dessa sista intensiva uppgraderingar.

Som vi ofta har deklarerat, mänskligheten lever i en väldigt trång box, där de så kallade naturlagarna bestämts som konstanta och oföränderliga. Låt oss då bara säga välkomna till den helt nya världen, där inget kan anses oföränderligt någonsin igen. För materia är energi och energi är alltid formbar och när ni börjar få tillgång till nivåerna som vi alla ofta besöker, kommer ni att se precis hur formbart allt är. Inget är konstant och inget varar för evigt, eller snarare, allt ÄR konstant, men i ett föränderligt tillstånd som slår på och av i en hastighet som vida överstiger den så kallade ljusets hastighet. Låt oss bara lägga till att ljusets hastighet inte är i närheten av vad ni har mätt den till. Eller snarare, enligt era mätmöjligheter, är den precis det, men det är för att ni inte kan se hur ljuspartiklar verkligen rör sig. Ibland, verkar de stå stilla, men sedan plötsligt, gör de vad man bara kan definiera som ett kvanthopp. Så ni är mellan dessa tillstånd av NU och FÖR EVIGT, och mellan dem förflyttas allt fram och tillbaka, konstant i förändring och under formation och utveckling.

Det är som ett blipp på skärmen, och sedan är det borta, för att sedan åter dyka upp på i ett helt annat set av koordinater i rymden. Så detta kanske kommer att börja ge en liten insikt i hur vi kan vara i er närhet och samtidigt inte alls här? Och varför vi kan se er klart, men ni inte kan se oss. Som vi har sagt vid mer än ett tillfälle, hela rymden är så fullsatt, så om allt var synligt samtidigt skulle ni inte kunna hitta ett sätt att röra er. Eller snarare skulle ni känna det som om varenda molekyl i rymden var är fylld med något och därför, det som innehåller er, innehåller även så mycket mer, och det skulle vara svårt att hitta en väg att navigera genom denna soppa av energi. För så är det verkligen, då det ni ser är bara ett oblatant lager av ALLT som är. För allt som är upptar samma rymd, men ni är alla bekräftade i ett enda lager i ett oräkneligt antal lager som alla upptar samma rymd. Så vad ni refererar till som oändlig rymd, som i ett enormt avstånd om man mäter det i meter eller till och med i ljusår, är i själva verket mycket, mycket mindre, åtminstone när man mäter med era former av längd och djup. Men om ni mäter det på vårt sätt, är det verkligen en oerhört kompakt sfär av ”verklighet” där allt är hoppackat i en mycket, mycket liten rymd. Men utspridda inom denna sfär finns ett oändligt antal lager.

Vi vet att det kommer att vara svårt för er att ta in detta, men om ni tänker så när ni ser upp på natthimlen, ser ni allt som om det är långt, långt bort. Men om vi säger åt er att allt ni behöver göra för att ansluta er till allt detta är att bokstavligen sträcka ut er hand och ta på det? För det är inte långt borta, det är HÄR, men det är lagt ovanpå ett lager så att det verkar vara på oändligt avstånd från er. Du är även rymden, men du är redan i rymden, och rymden är en mätbar kvantitet. För rymden är ENERGI, inte avstånd, och som sådan kan den göras så att den SER avlägsen ut från dig, men det är den inte. För rymden är lika med energi lika med ett morfogent fält. Med andra ord, rymden är inget annat än en definierad kvantitet av energi som upptar minsta möjliga rymd. För energi behöver inte utrymme för att VARA, den bara ÄR, och det är utan betydelse hur stort eller litet den verkar för mänskliga ögon och verkligen för hjärnan. Så nästa gång era vetenskapsmän talar om rymdens ofantlighet, tänk snarare på de oändliga möjligheterna i rymden, och vet att du har tillgång till varenda del av den från bekvämligheten i ditt vardagsrum :-)

Allt är verkligen energi, men illusionen den skapar, är att det finns något som massa. För när du har massa behöver du rymd att förvara den i. Men energi behöver ingen rymd alls, den bara ÄR. Här av ursprunget till Big bang. Det startade ut från ett nålstick, blott en prick, allt i en dimension, eller snarare icke-dimension, och sedan började den avtäckas därifrån. Men det är bara en illusion, ett sken av något man kan röra, med bredd och djup, höjd och så vidare, och sedan är varje enskilt objekt satt i sitt sammanhang med alla dessa andra imaginära objekt, som skapar Skapelsen. Det ligger trots allt i namnet, eller hur? För det är allt SKAPAT, allt är skapat av energi, men allt är en illusion, något som kan ändras och formas, och flyttas runt med viljan.

Och vem skapar allt detta, vem är Gud? Gud är skapelse, det är hela denna energis vilja, det enda (sol) ändamålet, eller snarare, SJÄLENS (soul) ändamål. Den finns där för att VARA, det är en energi som är att VARA, att VARA på varje tänkbart sätt, och lite till. Det skapar hela tiden, för det är vad det ÄR. Det skapar i alla dimensioner och i alla tillstånd, det är formligt och levande, det är du, och du är det, och tillsammans är det allt. Det är den enda källan, gudsessensen, det levande väsendet, ALLTET, andningen, ljudet, beröringen, rädslan, ilskan, glädjen, kärleken, hatet, det ÄR allt det, och mer. Det är här för att bara vara, och det vill VARA allt. Och så lever det och det skapar, för skapandet är allt det handlar om.

Och vem är du? Du är också DET, i en definierad form, men nu ändras den formen och formas till en helt ny du. Ja, vi vet att detta ord är anstötligt, men ALLT detta är ett spel, vare sig du "lever" på planeten Jorden eller någon annanstans, för vi är alla spelare i samma spel, vi är alla lika, och vi är här för att VARA just den lilla definierade delen av allt. Det är som att smaka olika smaker, eller se på olika färger, att prova olika kläder eller kön, eller storlekar eller vad ni har. Det handlar bara om att skapa så många olikheter som möjligt, där alla är sammankopplade inom denna oändligt lilla bubbla som har fått namnet Hela Skapelsen.

Det är inte enormt men det är utan slut. Det tar inte upp mer utrymme än en enda partikel i en enda atom, ändå, täcker det allt, för det omfattar allt som du kan föreställa dig, och lite till. Men allt är en illusion, verkligen ett sorts hologram, men ett levande hologram som andas som har satts ihop för att roa sig själv. Och du är en del av detta, för detta är du lika mycket som det är jag eller någon annan. Jag är du, och du är jag, och vi är du, och du är vi, och tillsammans är vi DET, essensen, den levande organismen som andas som bara är EN. En enda punkt av ljus, som skapar sig själv åter och åter igen till ALLT.

Så för att du inte ska du tänka att ditt sinne spårar ur, det gör det inte, du kopplas helt enkel ihop med det ENDA igen och så kommer du att veta utan skymten av ett tvivel precis vem du är. Du är ALLT, ändå är du en enskild person. Du är här, och du ÄR, men ändå, är du inte det. Allt detta är ett spel, det hela går ut på att sätta saker och varelser i rörelse som kommer att SKAPA sig själva genom att få dem att komma till stånd och sedan planera för deras interaktion på ett sätt som utvidgar möjligheterna hundrafalt. För detta är ett kvantfält av möjligheter, och Skapelsen måste sträva efter att prova alla, och så, allt detta är också en enorm del av detta spel. För du är mitt i en spelförändring, du utsätts för en väldigt annorlunda sorts

erfarenhet, då du omvandlas från en sorts spelare till en väldigt annorlunda, mitt i den gamla ordningen. Och inte alla spelarna går igenom samma förändring, så detta kommer också att öka antalet variationer åter igen. Det kan låta okänsligt, men som du redan vet är det inget mindre än magiskt.

Och hur kommer utgången av detta bli? Ja, låt oss bara säga att Himlen vet. Eller snarare, oddsen är verkligen höga att denna planet kommer att göra en abrupt helomvändning till den sfär av vibration där den ännu inte har varit. Med andra ord, smaken eller aromen förändras redan, och den förändras till något som kommer att bli oändligt mer tilltalande för majoriteten av varelser som samlats här. För även om detta verkligen är en illusion, är det en illusion där varenda spelare är en medveten del av det, och även om inte en enda av dem har hela bilden har de verkligen ändå en väsentlig del av detta. Vi tror att du kommer att märka detta framöver, då du kommer att få se glimtar av arbetet bakom scenen på ett annat sätt än tidigare, för nu VET du, och du kommer att börja se igenom detta väldigt, väldigt tunna lager av ”verklighet” och du kommer att börja se de andra bakom dem. Men åter igen, de är inte mer ”verkliga” än denna, men de är ändå en del av denna plan. Och nu är planen att konvergera dessa hittills separerade plan och skapa något väldigt nytt.

Det handlar om att SKAPA, det handlar om energi som vill VARA ALLT och det är det den gör. Det är du, det är ett träd, det är vatten, is, eld och allt däremellan. Det är en lukt, det är ett ljud, och det är båda samtidigt för den delen. Så vila era sinnen nu och låt er vara så fria som ni kan, och njut av åkturen!