

9 oktober 2013

## En historia om Skapelsen – del 2

<http://aishanorth.wordpress.com/>

Låt oss gå djupare in i denna mystiska värld bakom slöjan, för vi antar att ni börjar bli mer än lite nyfikna på en del av dessa kittlande detaljer. Förra gången visade vi er att essensen av det hela ligger i skapandet eller den energin som har fått till uppgift att skapa allt från stort och smått, greppbart och mindre än så. Detta i sig kan vara mycket svårt att förstå sig på, men låt oss återigen försöka ge er en annan synvinkel, och kanske det gör att det sjunker djupare in i er. För ni är verkligen en väsentlig del av alltihop, men uppbyggnaden av det hela är fortfarande ett mysterium för er och för alla andra som bor på den här planeten.

Ni är bara ett dammkorn på så många sätt, men detta lilla dammkorn är också en mycket komplex struktur, förenad och separerad på så många olika sätt och på så många olika nivåer. För det som ni ser som mänskligheten, ser vi bara som ett separat skikt av en enorm massa av något långt mer komplicerat än till och med den invecklade strukturen av den mänskliga kroppen. Den i sig är verkligen en konstruktion värdig massor av spridning, men låt oss släppa det nu. Vad vi vill utforska är sammansättningen eller snarare enkelheten bakom kulisserna, eftersom de är ännu mer fantastiska än de konkreta resultat som ni kan se, känna och höra på er sida slöjan.

Som vi redan har talat om; allt är verkligen energi med olika vibrationsstyrka och -form, ett skimrande ljusstöcken som verkar solitt ena minuten och osynligt nästa. Det är faktiskt samma sak överallt, men det har blivit programmerat att bete sig och uppfattas på ett speciellt sätt. Kom ihåg, ett objekt existerar inte om det inte finns någon som ser det, det är den grundläggande regeln här. Liksom i den berömda kattberättelsen som fortfarande är en huvudbeståndsdel för alla era vetenskapsmän (Schrödinger's cat). Är katten död eller levande, eller kanske både och? Ingen vet eftersom ni måste kunna se den för att avgöra dess öde. Så är det med allting och era vetenskapsmän börjar bokstavligen själva förstå detta. Men de skrapar endast på ytan eftersom de bara tittar på de enskilda partiklarna, och de har redan upptäckt det välkänt invecklade partikelscenariot. Verkligen stora nyheter, men tyvärr en som gick förlorad i allt ståhej i vardagens "nyheter".

Vad innebär detta? Det innebär att allt verkligen är invecklat och vi talar inte bara om enskilda partiklar eller partiklar i par som är invecklade på detta sätt. Nej, vi talar om hela Skapelsen. Allt omkring er uppför sig på samma sätt som denna duo av invecklade partiklar. Med andra ord, varje gång en beståndsdel blir observerad så börjar den att VARA och den gör att allt annat automatiskt faller in i samma takt. Denna Skapelse fladdrar och skimrar och utvecklas och anpassar sig, varenda gång någon medvetet SER vad som händer. Det är som att slå på en strömbrytare som aktiverar en hel uppsättning "verklighet" att spelas upp. Med andra ord är det här kvantfysik eller snarare kvantrealism igen. För ni lever i en kvantsoppa av energi och ALLT som ni ser är en del av samma soppa. I och för sig har allt samma ursprung eller snarare, alla komponenter är identiska från början, som delar av byggstenar, och allt är sammansatt av samma materia. Men så fort medvetenhet kommer in i bilden skapas bokstavligen en helt ny bild.

Med andra ord, egentligen existerar ingenting alls. Det är bara energi i form av partiklar, som ett töcken av skimrande ljus redo att smälta samman till form och gestalt, till varelser och planeter, till livlösa objekt så väl som till mer vitala sådana. Kom bara ihåg att när vi säger "livlösa" är de varken mer eller mindre "animerade" än någonting annat. Bara för att ett berg inte flyttar runt är det inte mindre "levande" än en människa, eftersom ni alla är uppbyggda av samma materia. Vi vet att detta kommer att bli riktigt svårt att smälta, men ni börjar faktiskt i stora drag förstå det. För vad är det som skiljer er från oss, från en planet,

från Gud, från himmelen ovanför eller det djupa vattnet nedanför?

Gud är skapande energi men också medvetande, för utan det ena skulle det andra inte kunna existera. Ren energi är inget annat än energi. Det behöver medvetande för att bli skapat. För skapelse och att skapa är två sidor av samma mynt, men de är verkligen varandras motsatser och denna dualitet är upprinnelsen till allt. NÅGON måste se eller observera för att Skapelsen ska kunna bli till, och det är hela grunden för Skapelsen. Guds två ansikten är om ni vill energi och skaparkraft. Och detta är vad vi vill förmedla till er.

Ert medvetande är bara en liten del av Helheten, grunden till det hela. Ni är bara en prick på en ofantlig väv av kreativitet. Allt är skapat av Gud. Ni är medvetande men ni är ett medvetande som har gjorts synligt, eftersom det skapade er från energietrar, dessa svävande partiklar som väntar på att förnyas gång efter gång. För detta är som ett oskrivet blad, ett hav av OM som väntar på att BLI TILL genom att bli sedda, genom att bli iakttaga, genom att bli skapade av en livskraft, ett medvetande, eller den där tysta iakttagaren som observerar allt.

Ni är en del av detta men bara en liten del, så vad ni utgör är bara en liten droppe i havet. Men ni är också Gud vilket gör er kraftfulla, men kan ni förändra världen? Svaret är naturligtvis JA, men det är också NEJ. Det är ja för ni kan återskapa er själva och genom det kan ni återskapa er värld. Men ni kan inte återskapa hela Skapelsen eller snarare, ni kan inte stänga av allting och starta på nytt, för det ligger inte i er makt. Detta är också en viktig lektion i samskapande, i separation för att göra en helhet av separata delar. Bara en varelse kan göra som han vill. Han (eller hon) eller låt oss bara använda ordet Gud för att minska förvirringen. Så om du är Gud, Skaparen, är du den observatör som sätter allt i rörelse. Men det är bara första steget.

Nästa steg är att göra en separation, så att varje enskild partikel blir tvungen att arbeta tillsammans med alla andra för att skapa. Kreativitet behöver vara så varierande som möjligt, och denna variation kan bara komma från separation eller dualitet eller mångfald – listan med ord är ändlös, men den grundläggande sanningen är denna: för att garantera största möjliga antal variationer måste separation först upprättas. Då och först då kommer de optimala förutsättningarna för att skapa att bli giltiga. Ni behöver så många olika faktorer – eller fraktioner – som möjligt för att få ett helt spektra av olika möjligheter, och det var Skaparens första uppgift. Och så sattes separationen i rörelse – the Big bang om ni så vill - och det var därifrån allt startade.

Låt oss lägga till en annan intressant sak till detta. När ni människor talar om the Big Bang så hänvisar ni till uppkomsten av ert Universum, men när vi talar om the Big Bang så talar vi om alltings upphov. Det vill säga den FÖRSTA Big Bang, den som föregick det hela. Vi talar om ursprunget till allting, inte bara den primitiva soppa som var början på det som senare utvecklades till ert Universum och er ”verklighet”, nej, vi syftar på HELA Skapelsen. Allt började på samma sätt som ett enda litet nålstick av energi, av ljus som medvetandet satte i rörelse genom att observera det och genom att sätta upp parametrar för det, så att det kunde bli något. Det var som att tända en tändsticka för att se det i mörkret, för innan det blev antänt av medvetandet var det inte synligt. Det fanns, men det hade inte blivit observerat, och i och med det var det ingenting. Men det blev ALLT så fort som medvetandet kom in och började observera, och genom att observera började det skapa och då började sinnet alstra energi.

Kom ihåg att materia bara är ett påhitt av fantasin. Det är bara energier som förenas till något som man kan se. Så återigen säger vi, låt ert sinne befria er, för ert sinne håller er bara tillbaka genom att försöka se det som det inte kan se. Eller snarare, det håller er tillbaka eftersom det önskar att se det som det redan kan se, så det förbiser allt annat. Men det finns där redan, redo att bli observerat av er, precis som det observeras av Gud. Så öppna era ögon och låt er hjärna ta paus och försök att få kontakt med den delen av Gud som är ert verkliga jag, då och endast då kommer allting att visa sig framför er.

Översättning Ulla Krogh – [www.st-germain.se](http://www.st-germain.se)