

## Överlevnadsmanuskript nr 394 – 6 februari 2014

Via Aisha North

Som många av er redan har märkt har inflödet av en energetisk utsändning tryckt på en helt ny uppsättning knappar inom er, och genom den kommer ni faktiskt att börja se saker och ting i ett helt nytt ljus. Och ja, vi menar detta i varje betydelse av ordet, eftersom inte bara den inneboende egenskapen hos detta ljus, utan också er förmåga att uppfatta den, nu snabbt kommer att förändras. Och med detta kommer en helt ny känsla av att inte bara vara människa, utan något mycket, mycket mer komplext än så.

Dessutom kommer er förmåga att känna allt som ligger utanför ramen för mänsklig förståelse också att förstoras, eftersom ni kommer att komma i kontakt med Skapelsesfärer ni inte ens visste existerade. Mycket öppnar sig nu, och det är lätt att tro att man ska gå vilse i denna, ibland fascinerande och komplexa labyrint av en ny början och ett gammalt slut.

När ni öppnar upp till allt detta kommer ni automatiskt att stänga ner många av de gamla och föråldrade systemen inom er, system som inte bara styr delar av er fysiska kropp, men som också styr hela ert sätt att vara. Ni förstår, när ni börjar se med era nya ögon kommer ni också att sluta se det som inte är nödvändigt för er att se. För att använda en gammal fras; ni kommer att blunda för de aspekter av mänskligt liv som inte längre gagnar er.

Saker som tidigare har ansetts som hinder kommer inte längre att betraktas som sådana, eftersom ni inte längre kommer att se dem. Och vad menar vi med det? Helt enkelt att när hela er varelse kommer igång, kommer de delar av er som fortfarande håller fast vid det gamla sättet att tänka, agera och faktiskt vara att sluta fungera. Och precis som kroppen själv stänger av energin till de delar som förblir oanvända under en längre tidsperiod för att fokusera på de delar som är i bruk, så kommer också ert system att helt enkelt stänga av allt som inte längre behövs.

Så småningom kommer ni att bli helt nya, men det kanske inte kommer att kännas så för er – åtminstone inte ytligt sett. För när alla dessa nya delar börjar komma igång kommer ert fokus automatiskt att förändras, och ni kommer omärkligt att byta till ert nya sätt att vara. De djupaste och mest grundliga förändringarna som ni går igenom kan inte uppfattas som sådana, eftersom de är så djupgående att ni kommer att tappa kontakten med den gamla versionen av er själva, och när ni ser tillbaka kommer det att bli som att se tillbaka på någon annans liv helt och hållet.

Eller så kommer det att vara som att titta på en pjäs, ett skådespel med aktörer som var och en spelar sin bestämda roll i en pjäs med titeln ”Ditt liv”. Och det är faktiskt precis vad som har skett hittills, för allt det ni har upplevt har utformats för att ge er en möjlighet att vara exakt där ni är just nu, och när ni läser dessa rader kan vi bara gratulera er alla till ett mycket väl utfört arbete.

***Nu när ridån går ner för den gamla versionen av er kommer det inte att bli några inrop, för ni är alla mer än redo att lämna denna teater och pjäsen om ert liv, och gå ut i den riktiga världen. Och ja, vi använder det ordet med avsikt, eftersom ert RIKTIGA liv nu håller på att börja i alla avseenden. För allt ni hittills har gjort under denna vistelse, och faktiskt i varje tidigare inkarnation ni har haft på denna planet, har varit en förberedelse för det som kommer nu.***

Den här gången kommer ni att börja från början, befriade från allt det gamla, men ändå är det tack vare varenda liten sekund av era tidigare liv som ni kan vara här idag, strålande som de upplysta varelser ni håller på att bli. Det vill säga, ni är redan allt detta men har ännu inte till fullo kunnat ta in hela omfattningen av det, så det bästa återstår.

Dörrarna som slogs upp för ett tag sedan kommer att locka fler och fler av er att gå över tröskeln och

ut i de öppna vidderna till ert nya liv, i er nya värld, där allt kommer att vara upp till er att skapa från grunden. Det vill säga, mycket finns redan här, klart att tas i bruk. Det är verkligen upp till var och en av er att bestämma hur snabbt allt detta ska komma att ske.

Så ta ett steg framåt för att bättre kunna kika in genom denna dörröppning för att se det drömland som väntar på er. Vi vet att för många av er kommer denna lockande frihet fortfarande att kännas alltför överväldigande, och ni kommer att nöja er med att titta på det på avstånd till en början. Ta all den tid ni behöver för det kommer inte att försvinna, men för att inte missa för mycket av det roliga, vänta inte för länge.

*På så sätt kommer ni att vara bland de första att äntligen springa omkring på dessa bördiga fält som vi har talat så mycket om. Det är också det enda sättet att få reda på om det ligger något bakom alla dessa storslagna ord, som vi har använt för att beskriva det som väntar på er. Och ja, vi är helt säkra på att ingen av er kommer att hitta några fel på våra tidigare beskrivningar i samma ögonblick som ni börjar interagera med dessa fält, ni kommer snarare att tänka att vi inte har gjort dem rättvisa. För de är verkligen obeskrivliga och de är bortom allt vad ett mänskligt sinne kan beskriva. Men när ni går där kommer ni att veta, att den här gången är ni äntligen hemma för gott.*

Översättning Ulla Krogh – [www.st-gemain.se](http://www.st-gemain.se)

<http://aishanorth.wordpress.com/2014/02/06/the-manuscript-of-survival-part-394/>