

## Överlevnadsmanuskript nr 395

Via Aisha North 8 februari 2014

Ni har alla satts på framspelning i snabb takt vid det här laget, mina kära, och då allt fortsätter att öka i takt så kommer er uppfattning om verkligheten runt omkring er också att börja förändras, i allt högre takt. Som ni förstår har slöjorna börjat dämpas i alla aspekter, så att vad ni ser kommer att fortsätta att förstöras på alla sorters vis.

Låt oss förklara. Det är ingen nyhet för någon av er att världen som ni ser runt omkring er inte är den värld som ni har trott det var, och det kommer att bli uppenbart för var och en av er. Det vill säga, till var och en av er som har gjort samma val som ni har, nämligen att i sanning öppna upp era hjärtan för ljuset och därigenom tillåta er själva att börja se vad som har funnits här hela tiden, men som ni har vänt er bort från tidigare, synbarligen för evigt. ***För ljuset kommer att ge stor klarhet till er alla, och när dimman lättar kommer ni att se skönhet där ingen skönhet tidigare fanns och tomhet där ni tidigare såg mörker. Och ni kommer för evigt att se allt där det brukade finnas en vägg som stoppade er blick. För när dimman lyfter så tar den med sig illusionen av separation, illusionen av mörker och illusionen av begränsningar, och det blir därför som att vara i en trång och instängd lägenhet där alla väggar och taket helt plötsligt faller bort och avslöjar den ljusa blåa himlen ovanför, och oändliga gröna fält på alla sidor.***

Vi vet att vi använder enkla metaforer för detta, och det kanske låter som vi tror att vi talar till barn, men återigen, vad vi försöker att göra klart för er är enkelheten som har gömts bakom den mycket komplexa strukturen som ni har varit så djupt insyltade i. För i era sinnen känner ni det som att ni brottas med skikt efter skikt av förvirring, där det ena förefaller att stå i vägen för det andra, och där en väg går till en återvändsgränd, och om ni vänder om kommer ni att finna en återvändsgränd åt andra hållet också. *Men allt detta är bara en illusion, som är skapad för att få mänskligheten att i evighet söka förgäves efter att finna ett sätt uthärda fångslandet inom en skör kropp, och innesluten inom en värld som bokstavligen förefaller att falla isär mer och mer, i talande stund. Jo, denna er gamla värld faller absolut isär, och med rätta, för den är inget annat än en påhittad historia, en uppsättning stolpar som är konstruerade för att få er att gå runt i en evig cirkel av slaveri medan ni själva uppfattar er inte vara tillräckligt goda, inte vara tillräckligt kraftfulla eller tillräckligt förtjänta för att uppnå er egen frihet.*

Dessa fängelseväggar har trängt sig på er under så lång tid, som vi tidigare har nämnt, så även om dessa självpåtagna och pålagda begränsningar inte längre är giltiga känner ni fortfarande hur deras närvaro i mångt och mycket styr ert dagliga liv. Och ni kommer automatiskt att försöka falla tillbaka i samma mönster som tidigare. Vi har dykt in i detta ämne många gånger tidigare, men *vi behöver upprepa det igen, då ni behöver bli påmind om er frihet. För även om ni har uppnått den så har ni inte gett den till er själva, ni har alltså inte upplevt den fullt ut ännu. Det vill säga med undantag av ett fåtal modiga individer som redan har börjat att ta de första djupa andetagerna av den rena och klara luften som ni nu kan få. Och vi vet att de kan bära vittnesbörd om den klarhet det ger, både för kroppen och anden, och därför kan vi bara be er alla att försöka göra detsamma som dessa pionjärer redan har visat er.*

*För det kräver mod att gå utanför det gamla beprövade, för som ni alla vet, när ni verkligen låter er själva ta in det faktum att allt ni tidigare har tagit för fakta enbart är era fantasier så kommer ni att behöva göra en sådan enorm omjustering av er själva att ni kommer att tro att det blir för mycket att hantera.* Men så är inte fallet här, för som vi redan har sagt till er, denna övergång från det gamla till det nya kommer att gå mycket mjukt, och det är bara era idéer om hur denna övergång kommer och måste ske som står i vägen. För ju mer ni tänker på det desto svårare kommer det att förefalla, och tröskeln mellan er och den frihet ni längtar så efter kommer att förefalla att växa dag för dag. Men återigen, ***detta handlar inte om att GÖRA något, detta handlar bara om att LÅTA er själva ta detta***

***steg, och när ni väl har skapat denna tanke, så sker det automatiskt, av sig själv. För detta handlar inte om att bestiga de högsta bergen eller att gå över de djupaste floderna, det handlar bara om att släppa allt ni har varit, låta det rinna igenom era fingrar som vatten som forsar fram.***

Det låter komplicerat, men det är därför att ord alltid är komplicerade. Men ni känner fortfarande behovet av att se orden som kommer att förklara hela processen för er, och så väntar ni, och ni hoppas att ni kommer att se förklaringen till hela denna process som kommer att lugna ert sinne. För då säger ni till er själva, jag kommer bara att följa de detaljerade instruktionerna och då tror jag att jag kommer att klara av det. Men ni kommer att behöva vänta i evigheter om ni väntar på dessa instruktioner, för de kommer aldrig att ges till er. Det vill säga, det kommer aldrig att ges till er i denna form, i en sekvens av bokstäver, skrivna på en sida som ni läser med era ögon och processar med er hjärna. För ni är redan mästare på detta, ni behöver inga skolavgifter för att göra detta. ***Allt ni behöver göra är att släppa idén att ni behöver lära er det noggrant innan ni försöker er på det. Det är bara en fråga om valet att hoppa eller ej, att släppa taget eller att hålla sig kvar, att följa er inre vishet eller lyssna till den alltför försiktiga rösten av resonlighet som försöker att hålla er tillbaka.***

För detta är inte något som kan förklaras, det är något som redan är här, inom er själva, redo att omfamnas igen efter livstider av negerande. För ni vet redan vilka ni är och vad ni är kapabla att göra, men ändå så känner ni ett behov av en viss utomstående bekräftelse. Och nej, det är inte något vi klandrar er för, för ni följer enbart instinkten hos en människa, den sida av er som har styrt er synbarligen för evigt, och därför sätter ni er igen och tänker igenom varje val. För detta är hur ni har tränats, och därför kommer ni att tveka att hoppa då valet att göra det presenteras för er. Återigen, ni har alla ett val, för det är ni och bara ni som kan göra valet, för det är er vilja som måste fatta detta beslut. Det är inte vårt och inte någon annans heller. För ni är suveräna varelser, men ni är också fortfarande mycket mänskliga, och därför kommer denna mänskliga sida att med alla medel till förfogande försöka att behålla sin auktoritet.

*Så återigen säger vi till er att inte hålla er själva tillbaka längre, och tro inte att ni måste veta vad ni skall göra innan ni gör det. För ni vet allt, men ni är väldigt mycket influerade av ert gamla ni, det ni som är programmerat att sitta upp och lyssna och vänta på order och instruktioner. För ni tror att ni helt enkelt inte är tillräckligt visa att själva klara av det. Men denna gång, så är det precis vad ni måste göra. För denna gång måste ni vara villiga att släppa ALLT för att slinka igenom det gamla nätet av att vara mänsklig, nätet som har hållit er fången för evigt. Hålen i detta nät är mycket stora, men ni tycks i alla fall finna sätt att bli insnärjda i det, eller så vägrar ni att låta era fingrar släppa greppet om hotet att hoppa som ni har hållit er fast vid. För ni hoppas på en förklaring eller en information som gör detta hopp mindre skrämmande. Men det kommer inte, för ni har redan lärt er allt som ni behöver lära er. Men vad ni behöver göra, som vi tidigare har sagt, är att "utplåna" alla mänskliga drag som är beroende av alla gamla idéer och lita tillräckligt på er själv för att släppa taget.*

Vi använder många, många ord för att försöka ge er denna lilla knuff, men i själva verket så är orden enbart ett ytligt sätt för att försöka driva på er med den energi som de innehåller. För dessa ord i sig själva har inget värde, inga ord i världen kan ge er vad ni redan har inom er. För ni har friheten där. Den finns där för den som vill ha den, och den är inte gömd och inte svår att hitta. Det enda ni behöver göra är att sluta med att försöka så hårt - rådet som vi redan har gett er, men ett råd som behöver upprepas. ***Så upphör med att leta, och sluta att gömma er från sanningen, för sanningen är helt enkelt den: Ni är redan framme, men ni kan inte se det för ni vågar inte låta er själva se det. Frihet är inte för vem som helst, frihet är för dem som fritt vågar omfamna den, och om ni tror att ni har brister så kommer ni inte att tro att ni är den värdig. Och då vänder ni ryggen till ER själva, och ni vänder er bort från denna lockande dörr och blir kvar inom detta lilla rum som ni redan så väl känner till.*** Om det är vad ni väljer så är det ett val som vi alla ärar. För vi är inte här för att klandra er på något sätt, vi är bara här för att hjälpa er att välja friheten. För ni har inte bara förtjänat den, den är er för evigt, och den var er redan innan ni kom. För den är vad som har givits redan från början, men den kan inte påtvingas någon, den måste omfamnas.

Så vi hoppas att våra ord och energin som de kommer med kan hjälpa er att hugga bort lite av motståndet ni har mot att fullt omfamna inte bara er frihet, utan också er själva. För det är i själva verket två sidor av samma mynt, men detta mynt är i själva verket något som kan ses för den skatt som det verkligen är, eller så är det ett mynt som man kan välja att helt enkelt låta sippra igenom fingrarna och glömmas bort, som en älskad tillhörighet som ligger förlorad i ett mörkt hörn någonstans. Så ta er tid att noga tänka efter vart ert mynt finns, och vet att även om ni tror att det är för evigt förlorat, så finns det i själva verket alltid där, i själva centrum av er varelse, i väntan på att bli upphittat av er igen.

Översättning Per Staffan – [www.st-gemain.se](http://www.st-gemain.se)

<http://aishanorth.wordpress.com/2014/02/06/the-manuscript-of-survival-part-395/>