

Överlevnadsmanuskript nr 396 – 12 februari 2014

Via Aisha North

Som ni kanske redan har förutsett kommer denna period att bli en period av intensivt arbete på alla nivåer. En del av det har redan börjat visa sig, men när frekvenserna av dessa inkommande energier fortsätter att öka, så kommer också effekterna av dem att öka. Ni förstår, knapparna har redan tryckts in, och när vi säger knappar, så hänvisar vi naturligtvis till vad det än är ni bär med er. Och den här gången syftar vi på de knappar som aktiverar så många av era inre kvalitéer, de som har varit slumrande under en lång tid, men som nu kommer att börja vakna en efter en när dessa energier kommer in och börjar väcka dem till liv.

Dessa energier kommer att bidra till att aktivera så mycket hos er, och när dessa saker kommer igång, kommer ni att hänga med i en allt ökande fart. Att hålla er balanserade kommer att bli lite av en utmaning, även om ni har blivit skickliga på det från tidigare omgångar. För även om ni har blivit vana vid att anpassa er till energierna, så kommer ni förmodligen att bli överraskade den här gången, eftersom dessa energier inte kommer att följa samma förutsägbara mönster som tidigare omgångar. Det är absolut nödvändigt att ni är öppna för dessa energier som kommer in nu. Ni kommer att känna kraften bakom alla dessa strömningar, men ni kommer också att känna den positiva responsen som kommer att generera i ert eget system när det bokstavligen sparkar igång med full effekt.

Det är verkligen en vacker och elegant koreograferad sekvens som utspelar sig nu, där responsen och reaktionen går fram och tillbaka mellan er och dessa inkommande energier, vilket nästan kan liknas vid en pardans på dansgolvet. Det är som ett väl anpassat par som hjälper varandra igenom ett mästerligt balettparti, graciöst men ändå full av styrka och säkerhet, och där varje partner noga lyssnar till genväret från den andra innan nästa steg tas.

Så är det även i det här, för ni är inte bara mottagarna här, ni är också i hög grad en aktiv partner, och kommunikationen går i båda riktningarna. När ni börjar öppna upp kommer dessa inkommande energier att interagera med hela ert inre system, och ni två kommer att börja ha en djup konversation, och det kommer att bli en konversation som kommer att pågå ett bra tag.

Kom ihåg att detta inte är något som sker med en gång; detta är något som noggrant kommer att iscensättas i syfte att uppnå optimal effekt för var och en av er, och när er fysiska kropp är en av parterna i dansen, måste dess behov och begränsningar tas på allvar. Även om ni kommer att känna det som att ni nästan har ansträngt er till uthållighetsgränsen kommer det inte att gå så långt, men ni kommer verkligen att bli utmanade att gå längre än ni själva kanske trodde att ni klarade av. För ni har blivit så inrotade med alla möjliga idéer om era begränsningar, och ni anser er själva som långt, långt mindre kapabla än vad ni egentligen är, så ni kommer att bli försiktigt knuffade ibland och lite hårdare andra gånger.

Kom ihåg att det är ni, och bara ni, som kan bestämma hur långt ni är villiga att ta er själva, och ni kan stoppa det här när ni vill. Men det betyder inte att vi kommer att sluta med att försöka få er att anstränga er lite till. För det är vår uppgift att locka er att gå så långt som möjligt för att inse er fulla potential, och inte bara en liten del av den. Vi tror att många kommer att se på oss som ganska irriterande lärare, eller kanske ibland som en sträng tränare som driver på er när allt ni vill göra helt enkelt är att ge upp och säga att det räcker nu.

Kom ihåg att det är den roll vi har fått oss tilldelad, eftersom vi är de som har blivit utsedda till er stödgrupp, de som kommer att finnas vid er sida och som uppmuntrar och ger er den där extra knuffen, för att ni ska kunna gå hela vägen och få tillgång till vad det än är ni behöver. Vi vet att detta ibland kommer att göra oss mindre populära i era ögon, för vi är de som kommer att dyka upp ibland och påminna er om varför ni är här.

För det handlar inte om att lulla omkring i en omtöcknad lycksalighet, som en del av era landsmän på den här planeten fortfarande tycks göra. Nej, ni är de som har valt att väcka er själva, och när ni gör det så vet ni att det är omöjligt att bara rulla över och somna om igen. Och när vi säger somna om så menar vi, att glömma vilka ni verkligen är. Eftersom ni redan har bestämt er för att öppna er för sanningen om att ni är långt, långt mer än en något omtöcknad och förvirrad mänsklig varelse som hankar sig fram på en ganska mager existens på denna krigshärjade planet, så kan ni inte bara stänga den dörren och återvända till att endast existera igen.

Nej, ni har bestämt er för att vakna till liv, och eftersom ni har bestämt det måste sömnen förvisas från varenda liten cell i er kropp. Och när vi säger detta menar vi att ni inte kan vara halvvakna, ni måste bli fullt vakna, så att ni börjar fungera med maximal kapacitet på alla nivåer. Och det är vad detta skede av processen handlar om, att väcka alla dessa bitar som fridfullt har slumrat fram tills nu. Och som ni mycket väl vet kommer detta också att innebära att några ibland ganska irriterande signaler sänds ut från dessa relativt motvilliga sömngångare.

Det som har legat i vila under så lång tid kommer inte alltid att hoppa ur sängen, redo att sätta igång. Nej, det kommer att bli en period av lite stretching och gäspande och kanske lite muttrande och klagande, innan det hela blir klart att sättas igång. På många vis kan det här liknas vid att gå in i ett rum med sovande ungdomar, tända ljuset och säga till dem att det är dags att stiga upp och börja med dagens allvar. Ni vet vad svaret brukar bli. Kom ihåg, att även om era sovande delar är levande och fulla av energi, kan de inte gå från ett inaktivt tillstånd till 100% aktivitet över en natt. **Det kommer att bli en tid med mycket förvirring, av snubblande och huvudskakningar i ett försök att rensa tankarna och visionen.**

Det här är verkligen en stor operation, där alla slags samverkande delar snabbt kommer att behöva minnas hur de ska interagera med varandra igen. Så förutom några ganska förvirrande perioder med dagar fulla av inledningar och avbrott, omstarter och stopp, kommer allt som ni verkligen är att börja sjunka in pö om pö. Det kommer att bli mer än obekvämt ibland, för ni kan komma att känna det som om ni bokstavligen börjar tappa greppet, men försök att komma ihåg att detta helt enkelt är en del av uppvakningsprocessen.

För det är inte en process som kan uppnås på en gång, som att svänga ihop en enkel måltid med bara några få ingredienser. Nej, det här kan mer liknas vid en komplicerad middag, som omfattar en hel uppsättning av undergrupper där alla måste aktiveras vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Det kommer att finnas tillfällen när ni känner det som om ni har tappat kontrollen eftersom allt verkar stå stilla. Men oroa er inte, det är mer ett tecken på att allt är synkroniserat, och ni måste bara vänja er vid denna känsla av förvirring under en tid.

Det här är i mångt och mycket en enskild process, och din process kanske inte sker i samma takt som andras, så om du vill jämföra din process med den som andra går igenom, försök då att göra det på rätt sätt. Med det menar vi att du inte ska tänka att allt måste hända er alla samtidigt, utan betrakta det snarare som en period där ni alla kommer att behöva en form av bekräftelse på det faktum att allting kommer att falla i bitar ibland. Och när ni känner så här, är det verkligen mer än tillrådligt att be om hjälp och tillit. För det som ser ut som kaos från er sida, kommer att se mycket annorlunda ut från ett högre perspektiv. Kom ihåg att be om hjälp från de källor som kommer att ge er äkta svar baserat på visdom, och inte osanna svar baserade på rädsla.

Den enkla lösningen är att alltid gå till ert inre när ni behöver hjälp, och kom alltid ihåg att stödja dem omkring er som också behöver det. Med andra ord, hitta er egen balans genom att gå till ert inre, och när ni finner er anslutna kommer ni också kunna hjälpa andra att hitta sin balans. Om ni av någon anledning går in i rädslan, kommer ni bara att göra det ännu svårare för er själva om ni försöker hitta en yttre källa för att bekräfta er rädsla, i stället för att lyssna på den lugna och uppmuntrande rösten ni alla har inom er. Den kommer att guida er genom stormande hav, och den kommer att hjälpa er att

förstå att till och med långt, långt ute på havet är ni lika säkra och förankrade som i den mest skyddade av hamnar.

För i det här måste ni lita tillräckligt på er själva för att låta havet föra er så långt ut som möjligt, för att ni verkligen ska kunna utnyttja de oändliga resurser ni redan har inom er. Ju mer ni envisas med att hålla er nära stranden, desto värre kommer stormarna att verka. För deras uppgift är faktiskt att få er att befria er själva och låta er driva ut i det okända. Det är bara i det vilda blå fjärran som ni kommer att finna den sanna versionen av er själva. Den ni kommer att se, om ni insisterar på att hålla er närmare stranden, kommer bara att vara ett vagt eko av vad ni skulle kunna eftersträva att vara, om ni tillåter er själva att bli fullt vakna av dessa kraftfulla men ändå vänliga energier som är på väg till er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-gemain.se

<http://aishanorth.wordpress.com/2014/02/06/the-manuscript-of-survival-part-397/>