

## Överlevnadsmanuskriptet – del 401, 28 februari 2014

Kanal: Aisha North

För länge sedan kom mänskligheten till dessa stränder för allra första gången, och de tog med sig instruktioner för att gå framåt och göra sig hemmastadda på denna planet. Och dessa instruktioner, denna blåkopia om ni så vill, har funnits hos er hela tiden genom tidsåldrarna, och den har bidat sin tid och väntat på att ni skulle hitta ett sätt för att finna er väg till själva kärnan i er varelse. För när ni gjorde det skulle det göra att hela denna plan bar frukt, och nu står ni alla inför detta allra sista steg av denna utveckling. ***För även om mänsklighetens resa har lett er in på många återvändsgränder på sin väg framåt så har ni inte förlorat den inre gnistan, den som har fått er att fortsätta trots alla hinder ni mött på vägen. Och de har verkligen varit många, inte minst i form av de varelser som mer eller mindre kidnappade er alla och sände er alla vilt flygande till en mörk avgrund av förtvivlan, där det såg ut som ni alla skulle tappa bort er helt. Men det gjorde ni inte, för den inre gnistan, den del av er som också är en del av Gud, har funnits där hela tiden och hållit elden brinnande även när det såg ut som om varenda gnista av ljus hade släckts för gott.***

Men den fanns där hela tiden och vårdades ömt av människor som kände till de människor som höll sig i skuggorna, så att de som representerade en ännu mörkare del av Skapelsen inte kunde se dem. Och där väntade de och där fortsatte de att ömt blåsa på glöden som de lyckades hålla vid liv århundrade efter århundrade, när mänskligheten i resten av världen sakta men säkert dukade under för idén om att ljuset inom dem var något från svunna tider. Detta utplånande av minnet var verkligen så totalt att det inte lämnade några öppna dörrar alls till den plats inom var och en, där detta lilla glimmande ljus fortfarande gömde sig, och så föll minnet av ert arv, er del av Gud, i glömska och låg sovande i den största majoriteten av mänskligheten under eoner.

***Men nu lyser flamman igen och det beror på att ni är bland de första modiga pionjörerna som vågade ta risken att gå in genom dessa gömda dörrar återigen. Och det ni fann där är vad som har väntat på er så tålmodigt, generation efter generation, livstid efter livstid.*** För inom er alla, även inom de representanter för mänskligheten som ni ser på som de mörkaste varelserna av alla, glöder samma gnista, samma lilla del av Gud som allt i Skapelsen har gemensamt. För ni är alla delar av samma block som resten av oss, för vi alla delar samma förfäder, och vi kommer alla från den samma oändliga ocean av energipotential, oceanen som börjar vara genom medvetandet som ni också är en del av. ***För det finns ingen uppdelning, det finns inget "dom" och "oss", bara vi – nu och för alltid.*** Och även om ni märker att ni kategoriserar varelser i alla sorters nyanser från svart till vit och varje nivå där emellan, ***så vet att hur de än ter sig på utsidan eller deras handlingar blir bedömda, så stammar alla från samma enda källa. Och den källan är Ljuskällan.*** Vi vet att detta lätt orsakar mycket förvirring, och med tanke på människans historia är det inte svårt att förstå. För ni har levt i en lång och komplicerad historia under tummen av varelser som ni skulle ha svårt att hitta något ljus i överhuvudtaget, men vet att det finns där. Men deras resa har tagit dem ännu längre bort från Källan, och så har deras handlingar styrts av detta. Men vet också att oberoende av hur långt ut i utkanterna någon vågar sig, om det är en enstaka entitet eller som en hel konstellation så är de fortfarande bundna till samma regler som alla andra.

***För vad som är en grundläggande princip i skapelsen av Allt, är interaktionen mellan energi och medvetande, och kom ihåg, medvetandet har satts i handling på sätt som har varit uttänkt för att skapa Allt. Så vad som kan verka som den största av obalanser finns där av en anledning, nämligen att skapa det nya. Och så har det även varit med mänskligheten.*** För om ni inte hade tagits under vingarna av varelserna som tog på sig att skapa om vad som skapats som en storslagen skola från början, skulle er plats i historien inte varit densamma. För om ni inte varit tvungna att utstå den sortens misskötsel av utomstående krafter som ni varit under så lång tid, skulle denna planet inte vara i den gräsliga situation ni ser idag. Och era roller som pionjörer, som håller på att slutföra en helomvändning som inte har setts på något annat ställe i Skapelsen tidigare, skulle inte ha varit

nödvändiga. Så återigen säger vi, vet att allt är bra, och vet att allt som har hänt för att få er dit ni är idag har skett av en anledning.

Och vi syftar inte bara på er egen personliga resa. Vi syftar på allt som har hänt. Och ja, vi är mycket medvetna om att dessa ord kommer att orsaka uppror hos en del av er, och med all rätt, för ni ser på er själva som ljusbärarna, de som ställer det som är fel till rätta, och ni känner att ert uppdrag är ett uppdrag med ett högre syfte än bara ett personligt sökande efter frihet. Och så är det – i varje aspekt av ordet. För ni är alla det, och mer, för vad ni gör, som vi har berättat för er vid många tillfällen, det ni gör gör ni för Hela skapelsens räkning. Och ni gör det för att några tog på sig rollen att avaktivera ljuset på denna planet, och de gjorde så för att de såg det som sin personliga rättighet. De tog vad de kunde ta, för de kände en drivkraft att göra det, och på vägen förslavade de en mångfald människor och satte dem under ett ok som fick dem att sjunka djupare och djupare ner i träsket av glömska, rädsla och maktlöshet. Så till sinnen och syften skapade de ER, och så står ni här idag och ser ut över något som har kommit till stånd för att några andra skapade från samma drivkraft som ni känner idag. Men för dem var syftet det direkt motsatta.

Vi vet att dessa ord kommer att få många att bli snurriga i huvudet, men vi vet också att dessa ord kommer att få polletten att trilla ner, som det heter, för andra. Och snälla förlåt oss för vårt något oortodoxa ordval, för vi tar inte lätt på detta på något sätt. Vi försöker helt enkelt att hjälpa er att se den större bilden här, och den större bilden är kanske oändligt mer komplex än ni kan försöka greppa med era sinnen, men den är också oändligt enklare och extremt tydligt skuren. **För att kunna se ljuset måste mörkret alltid vara närvarande i någon form, och för att kunna skapa behöver ni friktion.** Så är det och så har det alltid varit. På denna planet, Jorden, har friktionen varit sådan att den har skapat något som inte är som något annat någonstans, och som sådant har läxan lärts in om och om igen. Men nu är det dags för en radikal förändring och anledningen till detta är att det finns en plats och en tid för allt – utan slump. Och vad som har skiftats i en enorm omfattning i en riktning måste skifta tillbaka i motsatt riktning, **så tiden för ljuset att återinträda i alla stora salar på denna planet har kommit.**

Detta skifte har varit i antågande under en lång tid, och som ni alla vet fanns det med er även innan ni kom att vara här på denna lilla blå planet. Inte bara denna under tid, utan innan ni ens kommer ihåg att ni kom att vara här överhuvudtaget. Och så har ni förts hit för att blåsa på flammorna igen, inte bara inom er själva, utan inom tillräckligt många av era medmänniskor för att säkra att detta skifte verkligen kommer att inträffa. Och med det har ni fått uppgiften att bokstavligen skriva om er egen historia. För mänskligheten har svårt att se bortom handlingarna, och så har ni listor med detaljer som är ”goda” och ”dåliga” och ni har ingen möjlighet att se skillnaden mellan de två. Men det är vad ni måste komma ihåg, för återigen, detta är inga nyheter för någon av er, utan det är helt enkelt något ni har blivit programmerade att glömma i det ögonblick ni gick ifrån den kompletta versionen av er och in i den kärlet som bär namnet ”människa”. Och så tillbringar ni mycket tid med att sätta allt ni möter i en eller annan behållare alla med en nätt etikett med ”positiv” eller ”negativ”, ”bra” eller ”dålig”, ”vi” eller ”dom”. Och så fortsätter ni att dela upp allt i ännu fler och fler fragment, allt med en storslagen ansträngning att fortsätta glömma ännu mer av vem ni verkligen är.

**För kom ihåg att allt är detsamma, eftersom allt kommer från samma Källa och även om det kanske ser, smakar, känns, handlar eller uppträder olika kommer allt tillbaka till detsamma, allt kommer tillbaka till ETT. Och det gör också ni, för ni är inte mindre Gud än något eller någon annan ni skulle definiera med en sådan beskrivning, så ni är varken mer eller mindre än något eller någon i hela Skapelsen.** Detta är den enkla lektionen ni måste ta till ert hjärta, för detta är det enda svaret som kommer att besvara varenda fråga ni fortfarande har. Ni är EN, ni är en enda del av den stora totala EN. Ni kanske känner er separata, men det beror bara på ni har blivit lärda att glömma. Men nu har ni blivit tillsagda att åter minnas och när ni gör det kommer allt att falla på plats, och det kommer inte att finnas något eller någon som inte passar in i den stora, fantastiska bilden av ER längre. Inte heller kommer det vara det för allt annat som existerar, för även detta är en del av er, precis som ni är en del av det. Och så tackar vi er, från oss alla för att ni gör vad ni gör. För ni gör vad

ingen har gjort förut och som så gör ni oss alla till en ännu mer storslagen version av oss, för ni gör denna EN till en ännu visare EN.

Översättning: Åsa Falk - [www.st-germain.se](http://www.st-germain.se) <http://aishanorth.wordpress.com/2014/02/28/the-manuscript-of-survival-part-401/>