

402. Överlevnadsmanuskriptet nr 402 – 6 mars 2014

Via Aisha North

Vi har kommit idag för att dela annan viktig information, som för vissa kanske förvirrar i början, medan det för andra är helt självklart direkt. Sen vill vi gräva lite djupare i ett annat ämne som berör och väger tungt i mångas hjärtan.

Låt oss börja prata om de växlande sätt ni börjar uppfatta er verklighet på, och hur ni verkar gå in och ur olika sinnestillstånd, helt utan anledning. Vi tror att många av er kan säga att ni verkar vara i ett konstant läge av förändring nu, växlande mellan extrem klarhet och förvillelse, mellan en våg av glädje och kunskap till utmattning och förtvivlan. Allt är mixat i en soppa med kontraster och förvirrande ingredienser. Inga är synligt relaterade till varandra, och inga stannar kvar tillräckligt länge för att de skall bli permanenta tillstånd. Tja, det finns en enkel förklaring till all denna förvirring och det är effekten av att det osynliga har blivit synligt.

Vid det här laget kommer ni alla att ha förvärvat viss kunskap om ert universum, och ni kommer att lära er att det ni lärt er tidigare är bara små fragment av sanningen. För vad ni har blivit tillsagda, är vad mänskligheten hitintills har lyckats snappa upp genom att se sig omkring och ta in allt de registrerar via sina sinnen. Och, som ni vet, även genom att utnyttja de mest avancerade skapelserna som ni lyckats åstadkomma hittills så har ni ändå bara lyckats skrapa på ytan av Alla skapelser. **Så, allt ni har lärt er som fakta, och som en oändlig lista av begränsningar, kommer nu att bli värdelöst och ogiltigt för er alla, eftersom ni har börjat få tillgång till dessa osynliga tillstånd i ert innersta igen efter eoner av frånvaro.** Vad ni har varit är ni inte längre, eller rättare sagt, det ni en gång var har blivit förvisat till ett tyst liten hörn inuti er själva, medan resten fylls upp igen av all sedan länge förlorad kunskap, och likt törstande svampar suger ni bokstavligen talat in allt, in i minsta atom av er själva.

För det gapande tomrum som ni alla känt så starkt inombords, det tomrum där ni känt att något av er själva har saknats, detta tomrum fylls nu på från den Källan som ni varit bortkopplade från sen ni inträdde i tillståndet av att vara människa. För som ni alla vet så väl vid det här laget, att bli mänsklig innebär att lämna så mycket av sitt JAG bakom sig, och nu har den inre kallelsen, som har överförts genom den Gudsflamma ni förde med er hemifrån, blivit hörd, och ni har gjort alla de val ni behövde göra för att vara här denna tid. Kallelsen om att bli ETT igen har varit så stark inom er alla, att det skapat en stark önskan om att bli den enskilda, men ändå fullt förenade individ ni brukade vara. Och ja, det är också anledningen till att ni alla är här, precis i detta ögonblick. För ni kom, fullt medvetna om det faktum att ert minne ännu en gång skulle utplånas, så som det gjort varje gång ni har godkänt att bli en människa igen, men nu vet ni också att er uppgift den här gången är att komma ihåg det ni har glömt bort.

Och det är exakt vad ni har gjort, och det är därför som ropet från ert tomrum har varit så kraftfullt inom er från allra första början. För en del av er hörde detta rop till och med innan ni var medvetna om att ni bara var en människa, och därför har ni känt er utanför från allra första stund. För er andra har ropet inte hörts förrän i ett senare skede i livet, när det pockade på uppmärksamhet på något sätt, och ni insåg att det var hög tid att börja lyssna. Och så, när beslutet, det oåterkalleliga beslutet, var fattat, gav ni er ut på en resa som har tagit er genom eld och vatten, genom svåra tider men också mot fantasiska stunder av glädje och kamratskap. Och så kommer den resa, den individuella bana som ni alla följt för att ta er till denna punkt, att ta en helt annan riktning än innan. Nu kommer ni att märka hur er väg kommer att interageras med andras vägar på ett mycket tydligare vis, och ni kommer att inse att er roll återigen kommer att skifta från att vara en enskild individ som söker efter att bli hel igen, till att bli en aktiv del i en gemenskap med andra, sammankallade via alla möjliga vägar, och alla med sina egna speciella syften, men ändå är allas enskildas syften på något sätt ändå sammanlänkade med varandra.

För tillfället kommer ni att bli kallade att ta ett steg framåt och börja skapa, inte bara för er själva, utan för All skapelse, och därför börjar er tid som skapare på allvar. Vi vet att detta kommer att glädja några, medan det kan skapa ännu mer ångest hos andra, eftersom frågan kommer att bli: Vilken är min roll? Hur ska jag veta vad jag ska bli? Tänk om jag går miste om det? Tja, svaret är ganska enkelt, och det är som följande: ni vet redan allt ni behöver veta, och all planerad kontakt har redan upprättats. Det som händer nu är helt enkelt ett försiktigt och gradvis ökande av all er inneboende kunskap och av dessa kontakter.

Så gräm er inte, mina vänner, än en gång säger vi till var och en av er att ni är exakt där ni förväntas vara, och svaren kommer att komma till er, var och en, då ni börjar bli redo att motta dem i ert mänskliga sinnessillstånd. För en del av er har svaren redan börjat sippra fram men för andra är tiden helt enkelt inte mogen än. Och kom ihåg, detta är ingen tävling eller något "race" för att bli den första som vet. Nej, detta är i alla intentioner och syften en extremt komplex process där alla enskilda personer och alla enskilda händelser är sammanlänkade med allt annat. Och därför har alla riktningar och tidpunkter för varje enskild händelse noga beräknats i förväg, och tack vara det ska ni veta att allt kommer att bli förståeligt för er så snart tiden är mogen för att agera på något sätt. Och kom ihåg, att agera kan helt enkelt betyda att ni bara ÄR på samma plats och fortsätter göra det ni har gjort. Det kan också vara er roll, men skillnaden är att denna gång kommer ni att veta varför.

Vi har alla mycket att se fram emot kommande tid, men som alltid, det är er fysiska kropp som då och då behöver ta time-out för att kunna justeras till dessa nya omgivningar. För kom ihåg, ni existerar inte i ett vakuum, ni existerar i en energimässig miljö, och ni är nära länkade till varje enskild del av den nu. Den här gången kommer ni att känna varje enskild skiftning i de energimässiga mönstren ännu starkare, då de ökar och faller och skiftar om. Därför kommer ni mestadels fortsätta att känna er ur balans då ni inte bara känner av vad som händer med era mänskliga sinnen utan även har börjat interagera med dessa energier på ett mycket mer komplext sätt nu.

Vi återkommer till detta ämne senare, då det är en del av er roll som multidimensionella varelser och därför ett ämne av ändlöst intresse och även oändliga möjligheter. Men vi lämnar det för nu och koncentrerar oss på hur ni skall hitta ett sätt att stabiliseras i denna energimässiga, mentala och även fysiska förvirring som ni befinner er i. **Som vanligt är det enkla svaret detta: Tillåt er själva att bara låta det passera genom er. Ju mer ni gör motstånd, ju mer får ni kämpa, och återigen påminner vi om den gamla bilden av hur någon står mitt i en flod och avstår från att försöka att nå stranden. Det som händer är att det spelar ingen roll hur mycket vågor det är eller hur ofta vattnet ändrar riktning, om ni låter er flyta med strömmen så kommer ni föras dit ni ska utan att behöva anstränga er speciellt mycket. Men så fort ni ändrar riktning genom att gå emot strömmen, eller om ni försöker att vara på en plats där det känns mer behagligt för stunden, och att behovet av att fortsätta kräver för mycket att tänka på, då ska ni veta att detta bara kommer öka obehaget.**

Ni utsätts nu för flera lager av energimässig kommunikation och några av dessa sipprar nu fram i ert dagliga liv och de är benägna att skapa ytterligare förvirring inom er. Ni börjar se hela processen från ett högre perspektiv, där allt är fullständigt kristallklart, och ni vet att bakom utmattningens och förvirringens slöja ligger Nirvana och väntar på er. Vissa av er har redan varit i Nirvana, har fått ett smakprov på det och kan berätta om hur det känns när inget obehag existerar, oavsett om det är fysiskt eller psykiskt. Andra av er har åtminstone lyckats hålla sig tillräckligt långt ifrån den energimässiga nötningen då och då för att hinna andas djupt och känna sig tillräckligt lugna och samlade för att orka fortsätta, hur lång tid det än tar.

Detta på grund av att ni, bokstavligen talat, har lyckats hålla näsan över vattenytan och lämnat några och alla gamla föreställningar om vad som är verkligt och vad som är en illusion, och därför har ni lyckats lämna all kvardröjande rädsla över vad som kan drabba er eller planeten framöver. Och då kommer ni veta att allt är i sin ordning, och kommer så att vara i evighet. För andra kan dessa upprörande energimässiga lager av densitet dra ner er, då och då, och ge er känsla av att drunkna i sorg och förtvivlan, oro och rädsla för framtiden. Men igen, vi dömer ingen som faller i dessa "mörka

vatten” då detta var förväntat. Vi är fullständigt medvetna om att tar ni er upp ifrån dessa vatten och börjar också se allt klart igen.

Ja, vi är medvetna om att detta ämne kan skapa ännu mer förvirring och oenighet mellan er, men återigen, vi påminner er om att även om denna process är ännu mer kaotisk än tidigare, så beror det på att ni har lyckats tränga ännu djupare in i den flerlagriga Skapelsen och er mänskliga faktor försöker vrida klockan tillbaka till det som känns ”normalt”. Med andra ord, många av er kommer att ”falla tillbaka” och se denna process genom mänskliga ögon och sinnet och ni försöker välja det enstaka lager som känns tryggt och bekvämt för er. Därför kommer ni att känna er ännu mer oroad av dessa ökande komplicerade signaler som kommer in i ert system. Var inte oroliga, det är bara en fas som ni snart lär er att komma ur, och då ni redan blivit säkert återkopplade till denna andra, mera ”mångfasetterade” del av ert varande, får ni snart tillit till er förmåga att resa på olika plan.

Detta är helt enkelt en process av att komma ihåg vilka ni egentligen är, och även om denna period av äkta ihågkommande känns förvirrande, kommer bitarna snart att falla på plats, och vi har all anledning att förvänta oss att varenda en av er kommer att finna er ännu mer bekväm i denna ständigt ökande flod av Ljus. **Ni kommer alla att lära er att lyfta ert huvud över vattenytan varje gång ni känner hur gamla lager av densitet försöker dra ner er under ytan och ner i djupet. Då kommer ni också att verkligen förstå att framtiden är riktigt ljus för er alla, oavsett vilka händelser som sker och får er att vilja sjunka igen. Kom ihåg att det ni upplever genom er mänsklighet är bokstavligen talat endimensionellt, och som sådant begränsad till den gamla versionen av er värld, och framförallt en gammal version av er. Men nu har både ni och er värld examinerats från den gamla singularitetskolan och ni har börjat en ny klass genom att bli fullfjädrade multidimensionella medlemmar av multiuniversum igen.** Och som för alla förstaårselever kan denna första termin få er att känna er mer okunniga än innan, men vi vet att det inte dröjer länge förrän ni alla ”simmar” som fisken i vattnet igen.

Detta är vad ni verkligen är, fullt utvecklade medlemmar av ”simklubben”. Ni är inte obekanta med dessa vatten, och även om detta ofantliga, oändliga Skapelsehav är stort, mycket större än er lilla damm, ska ni veta att så snart ni bestämmer er för att börja simma igen, kommer ni utan svårighet att kunna navigera i dessa höga hav av evig potential. Ni kommer inte att drunkna, ni kommer alla att trivas, för i det ögonblick ni vågar doppa er i dessa vatten kommer allt tillbaka och ni kommer hoppa och skutta i vattnet tillsammans med oss andra.

Översättning: Helene Alexandersson www.st-germain.se

Av Aisha North ~ <http://aishanorth.wordpress.com/>