

Överlevnadsmanuskript nr 404

Via Aisha North – 19 mars 2014

Vi har återigen samlats här för att hälsa er, ni kära, för ni är i sanning ljusbärarna, gryningens folk, de som skapar historia med varje andetag de tar. Vi har kommit till er idag för att påminna er om den roll ni spelar i denna enorma strävan efter frihet, jämlikhet och kärlek, för evigt ljus och för att besegra allt det gamla. För utan er skulle det inte finnas någon förlängning av dagarna i form av en ständigt ökande mängd ljus som strålar ner på er alla.

Vi syftar naturligtvis på något betydligt mindre påtagligt än det ljus som er vänliga granne, solen, så generöst skänker er alla. Det ljus vi syftar på är det ljus som för in alla förändringar ni längtar efter, det ljus som går hela vägen in till er själ och det ljus som går hela vägen in till själva kärnan i er planet. Och tack vare var och en av er, har detta ljus funnit ett hem här. Det fortsätter att växa och föröka sig, eftersom ni alla fungerar som prismor för detta inkommande ljus, så att det kan bryta sig igenom miljontals briljanta strålar som sprider sig i alla riktningar och tränger djupt in i de mörkaste hörn på denna glob.

Vi har kommit för att än en gång sjunga ert lov och vi är bara en liten del av den himmelska härskara som i detta nu gör samma sak. För utan er skulle allt detta viktiga ljus inte kunna gripa tag i detta till synes karga land. Ni är ankarna, ni är de som genom er mycket känsliga kroppar kan få detta immateriella ljus att manifesteras. Och det är effekten av detta ljus som passerar genom er som gör att det hela kommer till stånd. För när ni så villigt öppnar er själva för dessa injektioner av energetiska partiklar av olika våglängd, agerar ni som skapare eftersom det är genom er som förändringarna blir manifesterade.

Utän er skulle det helt enkelt bara bli en möjlighet, men en outnyttjad sådan. Kom ihåg att materia är energi som interagerar med medvetandet, men i det här fallet är det energi som samverkar med medvetandet och en fysisk kropp. Detta kan tyckas strida mot allt vad ni hittills har lärt er, men så är fallet. För utan er skulle inga förändringar ske, eftersom ni är de som har den enda möjligheten att få det att hända med er blotta närvaro här på denna planet i just detta ögonblick.

Och så skulle vi vilja ta lite tid för att påminna er alla om att även om ni känner er bräckliga och oviktiga, så är ni inte det. För ni är de verkliga skaparna i varje betydelse av ordet, och när ni tar ett andetag så andas ni in möjligheterna och när ni andas ut så förverkligar ni dem. Vi vet att detta inte matchar föreställningen ni har om att manifesteras, men detta är faktiskt den enkla förklaringen till hela denna process. Vår uppgift är att vara observatörer och mellanhänder, de som har en fullständig och detaljerad översikt och därför kan assistera er vid varje steg på er invecklade resa.

Som ni alla så väl vet vid det här laget, har ni inte en detaljerad karta där ni kan staka ut er resa på förhand. Eller rättare sagt ni har det, men den är förvarad någonstans djupt i er själ, och den har inte lämnats ut till er så att ni kan skriva ut den och använda den som ett navigationsredskap i vanlig mening. Ni behöver navigera genom er egen inre kompass, och eftersom hela denna operation är något som är planerat i förväg, men samtidigt något som är i ständig förändring i enlighet med de steg som tas av varje enskild deltagare vid varje givna tidpunkt efter en förutbestämd bana, skulle den inte vara till någon som helst hjälp.

Det är därför ni kommer att känna det som att ni går in i okänt territorium varje gång ni tar ett nytt steg, och det med rätta, för ingen har gått exakt samma väg förut, och därför behöver ni verkligen lyssna till ert

inre för att få er riktning. Och det är vad ni alla har gjort, och det är därför ni alla är här, exakt på denna plats vid exakt denna tidpunkt. Ni är här för att skapa mirakler, ni är här för att öka den mängd information som kan levereras och tas i bruk, inte bara av er utan av varje enskild själ på denna planet. Kom ihåg att ni gör detta för det kollektiva, och även om det innebär att var och en av er måste resa er egen unika väg för att göra det, så är ni i högsta grad också en väsentlig del av hela detta maskineri.

Ni är verkligen de kuggar och de hjul som driver hela denna process framåt och ni gör det i en allt snabbare takt. När dagen för vårdagjämningen (20 mars) gryr kommer ni alla på något sätt att delta i ett enormt påskyndande av den inkommande ljusvågen, och även om det för vissa kommer att verka vara nästan för mycket, kommer det bara att tjäna till att lyfta er alla till ännu högre nivåer, och genom det kommer er manifesteringsförmåga än en gång att öka explosivt.

Vi vill återigen tacka er för allt ni är och allt ni gör, och vet att ni är de som drar in allt detta extra ljus i och med att ni har lyckats förankra sådana enorma mängder redan. För det är ni som gör det, vi är enbart här för att hjälpa er på alla sätt vi kan, och vi vet att i framtiden kommer ni genom allt detta ljus kunna åstadkomma mer än nog för att göra till och med den mest storslagna dröm sann.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se