

Överlevnadsmanuskript nr 405

Via Aisha North 23 mars 2014

Ni har nu blivit utsatta för dessa helt nya energifrekvenser under en kort period, men ni visar redan tecken på den djupa förändring som har skett. För vissa har det också blivit uppenbart på alla möjliga sätt, medan det för andra ännu inte har blivit märkbart i de yttersta skikten av ert väsen.

Låt oss förklara. Som ni redan är medvetna om är helheten av er varelse otroligt komplex, och även om en liten minoritet av er redan har kunnat återansluta till varje enskilt skikt av er själva, så kommer denna process för de flesta av er att ta lite längre tid. Detta är inte någon form av kapplöpning eller tävling eller bevis på förmåga eller skicklighet, det är helt enkelt ett tecken på de olika roller ni spelar i denna enormt komplexa process. Ni är alla exakt där ni är tänkta att vara, och för en del kommer detta att innebära att ni får full tillgång till ert kunskapsförråd tidigare än de flesta, medan det för andra betyder att de kommer att styras in på en något annorlunda väg.

Ingenting kommer att lämnas åt slumpen här, så det arbete som utförs av varje enskild individ som deltar i hela denna omvälvande process kan inte elimineras eller ersättas av någon annan, på grund av det faktum att ni alla bär på er egen unika programmering, specialanpassad för att fylla er utsedda plats i denna jättelika orkester. Precis som en violinist inte kan byta plats med en batterist, oavsett hur skicklig musiker han eller hon är, kan ingen av er någonsin välja att byta plats med någon annan som deltar i denna stora galaktiska orkester.

Vi uppmanar er återigen att inte jämföra meddelanden på fel sätt, som att jämföra er ”framgång” eller skenbara brist på den med andra. För ni är alla en framgångssaga i ordets rätta bemärkelse, men när ni alla går framåt gör ni det i en specifik takt och i en mycket specifik riktning, olik alla andras. Det innebär inte att er väg inte kommer att korsa någon annans då och då, men när den gör det, gör den det för att det är tänkt att vara så. När ni befinner er i en situation där ni verkar bli omdirigerade från den allmänna riktningen, betyder inte det nödvändigtvis att ni går åt fel håll, att ni kört fast eller kommit på efterkälken. Det vill säga så länge ni vet djupt inom er att ni följer er egen inre vägledning.

Som vi har sagt förut, det är ni som har händerna på ratten och foten på gaspedalen, så om ni väljer att bortse från de signaler ert Högre Jag sänder er hela tiden nu, riskerar ni att köra in i en återvändsgränd någonstans. Men detta är något helt annat, och vi är övertygade om att ni alla vet skillnaden mellan att hedra er egen väg och att gå emot er egen inre kunskap.

Många av er kommer, till er egen förvåning, att plötsligt svänga in på en sidogata, åtminstone jämfört med de val andra omkring er gör. Och vi skulle inte bli förvånade om många av er kommer att tycka att denna till synes lugna, anspråkslös gata, plötsligt visar sig vara en motorväg till en mycket spännande destination, en som ni inte ens visste att ni hade någon önskan att besöka.

Med andra ord, det här har förvandlats till en mycket annorlunda ”bollsport” nu, för att använda ett ord som många av er känner till. För nu har kraftfältet inom er alla, och faktiskt hela gravitationsfältet som omger inte bara er utan hela denna planet, förändrats i en sådan utsträckning att det finns många, många nya möjligheter som träder i kraft. Det finns en hel del nya körbanor öppna, vägar som varit obesökta i eoner, men som nu ligger där och vinkar till er att komma dit och ta en titt.

Alla dessa nya vägar eller farleder och småvägar kommer att leda upp till några mycket, mycket

intressanta sevärdheter, men inte bara för utsikten. Ni kommer alla att bli ledda nerför helt nya vägar som tar er till ingångar som än en gång har blivit förklarade öppna och tillgängliga för alla. Det vill säga, så länge ni väljer att ta dessa nya och för er extremt okända vägar.

Det finns inga skyltar som pekar ut riktningen för dessa nya och obeträdda vägar, eller snarare, det finns skyltar att följa men de är inte lika tydligt markerade som de mer "normala" livsvägarna är. Ni kommer att bli ombedda att söka djupare och att lyssna ännu intensivare, och vi skulle också vilja påminna er om att inte avfärda något om det inte ringer en klocka, så att säga, vid första anblicken. Med andra ord måste ni vara öppna och nyfikna, och vara uppmärksamma på signaler som kan verka otydliga och obekanta till en början.

Många av de gamla och mer trafikerade vägarna finns fortfarande kvar och vinkar till sig de av er som är mer benägna att välja det välkända framför det okända. Det anstår er alla att inte bara gå vidare utan att ens ta er tid att se er omkring ordentligt, innan ni bestämmer er för att ta nästa steg. För där borta, skymd av något slags ytligt problem, ligger kanske en viktig passage som kommer att snabba upp er egen resa rejält, så det är verkligen tid för utvärdering, omprovning och klarsyn.

Och varför är dessa viktiga vägar dolda, hör vi er säga? Svaret är helt enkelt att de inte är dolda, men eftersom ni fortfarande har svårt för att ta in helheten av er omgivning genom de sinnen som inte inkluderas inom ramen för er mänskliga hjärna, är ni fortfarande mycket benägna att förbise det som kommer att bli mer uppenbart, när ni tränar er själva i att bli helt vakna.

För det är vad det hela handlar om, att väcka upp de slumrande sinnen, de som har funnits där hela tiden, men som har blivit försummade som ett resultat av omprogrammeringen som ni alla har genomgått, omprogrammeringen som gjordes för att få er alla att känna er så mycket mindre värda än vad ni i verkligheten är.

Återigen skulle vi vilja använda liknelsen om den oanvända muskeln. Ni behöver börja träna dessa allttjämt halvsovande muskler. Precis som i en fysisk kropp kommer er naturliga instinkt att gynna de muskler som redan arbetar med full kapacitet, och om ni inte medvetet väljer att engagera denna fortfarande ganska vaga känsla och otränade delar av ert väsen, kommer ni bokstavligen att gå miste om information som skulle kunna hjälpa er att snabba på er egen utveckling.

Hjälp er själva till full vakenhet genom att inte ge efter för frestelsen att gå framåt, utan att ta er tid att sitta ner och granska er omgivning i varje riktning. Och när vi säger varje riktning så menar vi inte bara ett 360 gradigt svep runt horisonten, vi refererar till de andra riktningarna som upp, i, och ner och mest av allt, inåt. För ni är verkligen flerdimensionella varelser, men än så länge har ni väldigt lite träning i att leva som sådana, och om ni inte anstränger er kommer ni att fortsätta existera på en enda nivå, som ni alltid har gjort.

Det är därför vi säger att det är oerhört viktigt att ni tar er tid att erkänna det faktum att nu har allting verkligen blivit mycket mer komplext. Och låt er inte frestas att tänka att det kommer att bli för mycket för er, och att det därför är bättre om ni blundar för det. För den här gången, om det är en enda sak ni verkligen skulle vilja göra, är det att öppna era ögon på riktigt. Om ni gör det kommer ni att se bakom denna tunna och enkelspåriga illusion som ni har stirrat på under alla era liv, och när ni verkligen öppnar era ögon på alla sätt ni kan – och med varje sinne ni har, inte bara de som är fastställda inom gränserna för en mänsklig tillvaro – då och först då kommer ni att kunna leva med er fulla potential.

Ni är utrustade med en otrolig mängd förmågor, men än så länge ligger de oupptäckta, som sedan

länge glömda skatter i en djup kista. Men nu har den dörren slagits upp, men om ni fortsätter att tro att ni kan hitta dessa skatter genom att helt enkelt vara samma gamla jag, kommer ni förmodligen att gå förbi den dörren utan att ens märka att den är där. Kom ihåg att vi inte kan tvinga er att hitta era egna gömda skatter, vi kan bara göra vad vi alltid har gjort, påminna er om dess existens.

Om ni tillåter er själva att bli en sökare och en forskare i ordets rätta bemärkelse, det vill säga att hela tiden pressa er själva bortom vad ni redan tror att ni vet, då kommer ni med all säkerhet att finna er själva stirra i förundran på de skatter som ligger framför er. Och då kommer ni att veta att ni gjorde det ni kom hit för att göra. Ni kom hit för att återupptäcka de underverk som är NI, och även om ni redan har funnit glädje i att upptäcka sanningen som ligger bakom den gamla versionen av er, finns det fortfarande så mycket mer att upptäcka.

Låt inte den här chansen gå er förbi, eftersom ni alla är redo att bli fullständigt kompletta för allra första gången någonsin. Men om ni struntar i den inre rösten för att leta efter den mer gäckande vägen, kanske ni faller för frestelsen att rusa iväg nerför den första vältrampade stig ni kan hitta. Men den kommer inte att ta er i rätt riktning, för den ni söker ligger lite mer undanskymd än så. När allt kommer omkring är det er sak att finna den, inte för någon annan att snubbla över den hur som helst och när som helst.

Gå ut och sök och ni skall finna. Och ja, det kan medföra en del frustrationer på vägen, för det är inte säkert att den första väg ni stöter på är den enda vägen att gå. ***Vi vet att detta kommer att orsaka mer än lite irritation för vissa, för ni kan redan känna att ni är retsamt nära att upptäcka den till synes gäckande skatten, men vi hoppas att ni finner någon tröst i vetskapen om att denna otålighet som ni känner, verkligen är ett säkert tecken på att ni är till fullo engagerade i er uppgift. Vad ni gör kommer säkert att bidra till att ni inte ger efter för att helt enkelt hänga tillsammans med någon annan, utan att göra alla dessa viktiga personliga val som ni måste göra för att hitta ER själva.***

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se