

Överlevnadsmanuskript nr 406

Via Aisha North 25 mars 2014

Ni har nu börjat få tillgång till några ganska intressanta skikt inom er, och även om ni inte har några klara minnen av detta själva, har ni redan börjat lyssna till denna magnifika reservoar som ni alla har. Till en början kommer det att bli som att försiktigt doppa tårna i ett jättelikt hav, men som vi tidigare har berättat för er, kommer det inte att dröja länge förrän ni alla vågar gå djupare och längre ut i detta helt nya kosmos av visdom.

För er är det helt nytt, det vill säga, det är nytt på så sätt att ni inte har något minne av att någonsin ha blivit nedsänkta i all denna information tidigare, så för er kommer det att bli som för ett barn när det springer in i en stor, och för det hittills okänd sal. Och precis som ett barn kommer ni att njuta av allt ni upptäcker där.

Kom ihåg att det inte längre finns några låsta dörrar eller andra hinder på er väg, förutom er egen motvilja mot att ge er in i dessa ihåliga och till synes ändlösa salar av kunskap. Ni kom alla till den här världen och bar på detta väldiga bibliotek inom er, i själva kärnan av ert väsen, och det är inte bara en del av de mer esoteriska aspekterna av er. Nej, detta är information som har skrivits in i själva kroppen, i köttet och benen.

Detta är i själva verket vad som redan finns lagrat i det ofantliga magasin era vetenskapsmän kallar DNA, och som sådant vandrar ni omkring som ett talande bibliotek, kapabla att leverera så mycket kunskap på egen hand att det kommer att överglänsa all information som mänskligheten som art, hittills har samlat ihop. Med andra ord kan inte ens den magnifika skapelse ni stirrar på nu för att läsa dessa ord, matcha er förmåga att lagra och komma åt information, eftersom er hjärna och faktiskt varenda cell i er kropp klarar av bedrifter som avsevärt överträffar allt som en konstgjord elektronisk apparat någonsin kan göra.

Och ja, ni har mycket att lära när det gäller att lita på era inneboende tillgångar, för i detta skede betraktar ni er själva fortfarande som mer eller mindre vanliga människor av det mänskliga släktet. Men det underbara är att även den mest vanliga människan, för att använda ett begrepp som ni alla känner till, är ett vandrande mirakel och ni har ännu inte sett mer en liten bit av vad varenda en av er är kapabla till.

Kom ihåg, att även om ni har tagit beslut i ert liv som har gjort det möjligt för er att ”haka på” dessa inkommande energier som har låtit er komma allt närmare den storslagna skatt ni bär inom er, är ni inte annorlunda än någon annan människa ni möter på er planet. För ni bär alla på samma otroliga kunskap djupt inristat i själva ert väsen, men skillnaden mellan er är helt enkelt er villighet att medvetet låta er själva få tillgång till det hela.

Det är där för att tas i bruk av varje enskild medlem av mänskligheten och i varje givet ögonblick nu, när alla de gamla restriktionerna har hävts. För det finns där redo och väntar på att ni ska komma in till dess närvaro, och när ni gör det kommer ni att veta att det inte finns några gränser för vad mänskligheten kan uppnå. Då kommer ni för allra första gången till fulla inse vilken outnyttjad potential ni alla bär på, och då kommer ni att veta bortom alla tvivel att det inte finns ett enda bekymmersamt problem någonstans på den här planeten som inte kan lösas, oavsett hur komplext eller olösbart det än verkar.

Dessa problem har alla skapats av er, och de har skapats av den där ytliga intelligensen ni har kunnat

ansluta er till så här långt i er utveckling. ***Men när ni börjar kartlägga djupet av er sanna visdom, kommer ni att förstå att ni inte kan avstå från att lösa alla dessa förlamande problem som plågar mänskligheten och även denna vackra, men svårt sargade planet ni alla bor på. Det är därför ni är här, för att rätta till det som har gått fel och att återställa mänskligheten och ert hem, Moder Jord, tillbaka till den storhet ni en gång var.***

Fall nu inte tillbaka i rädsla inför all denna kunskap, bara för att ni tror att ni inte kan hantera all denna inneboende kraft. ”Se hur illa vi har hanterat allt det vi hittills har lagt vantarna på”, hör vi er säga. Jo, mänskligheten har en lång historia av att ha misskött varenda liten resurs ni kan tänka er, från era egna krafter till den en gång så ofördärvade planet ni bor på.

Men var inte rädda kära ni, för den här gången har det tillkommit en enkel begränsning för det som är öppet för allmänheten. Det kan inte missbrukas eller misskötas av någon som försöker manipulera andra genom att använda sina egna krafter, det är helt enkelt inte möjligt. För den kunskap vi talar om här, era förfäders kunskap, vibrerar på en så hög frekvens att ni inte kan samverka med den om inte er egen vibration är inom samma intervall.

Med andra ord, vad som helst eller vem som helst som fortfarande vibrerar på de lägre, tätare frekvenserna kommer inte bara finna att dörrarna är låsta, de kommer inte att hitta några dörrar alls, eftersom de inte bär på de rätta energifrekvenserna som tjänar till att låsa upp dörrarna till dessa stora salar av visdom och kunskap. De kan bara komma in med de renaste av avsikter, avsikten att göra gott, inte bara för sig själva utan för hela Skapelsen.

Detta ofantliga kunskapsförråd kan bara nås av den som är fast besluten att arbeta för Ljuset, och kunskapen som ni bär inom er kommer bara att komma fram när ni har transformerats från den gamla versionen av er själva till den nya, och vibrerar på rätt nivå. När ni alla har följt denna väg mot att uppnå den nya frekvensen, har ni också tagit de steg som har gjort dessa salar tillgängliga för allra första gången.

Kom bara ihåg att du inte kommer att hitta vägen dit av en slump, eftersom du kommer att ledas genom en noggrant konstruerad väg som är där för dig, och bara dig. Detta är verkligen en kollektiv strävan, men varenda en av er kommer att färdas nerför er egen unika väg för att passera tröskeln vid exakt rätt tidpunkt, och leta efter exakt rätt svar till den gåta som är där för er att lösa. ***För kom ihåg, precis som i en orkester kommer ni alla att spela ert eget unika instrument, och det finns faktiskt ett partitur att följa som kommer att garantera att ni alla faller in med ert bidrag i exakt rätt ögonblick och i exakt rätt tonhöjd och tempo, så att det kommer att smälta samman med hela denna symfoni.***

Ni spelar alla ett enda instrument i en enorm galaktisk orkester, och som sådana kan ni känna er små och obetydliga. Men det är ni inte, för utan er del i detta partitur skulle slutresultatet faktiskt utebli. Så tänk därför stort, mina kära, och slösa inte energi på att kämpa med att finna er själva värdiga det förtroende som har lagts på er. Ni är alla värdiga det här, precis som ni alla är sanna SkaparGudar, och nu står ni inför den största utmaningen av dem alla; att våga ta in sanningen till fullo och börja vara den ni verkligen kom hit för att vara.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se