

Överlevnadsmanuskript nr 408 – 2 april 2014

Via Aisha North

Tiden accelererar fortare igen, eftersom när saker och ting verkar bli mer och mer suddiga på grund av samspelet mellan er och de inkommande energierna, kommer ni alla ibland att få svårt att se något framöver. Och det med rätta, eftersom ***detta inte är rätt tid att se framåt, det är helt enkelt tid att vara i denna minimala, men ständigt växande lilla sfär som kallas NUET.***

För det är där ni vistas hela tiden, men av någon anledning är det något som mänskligheten verkar ha förbisett under en längre tid, så istället väljer ni att dröja er kvar i det förgångna, eller så hoppar ni fram till en händelse ni tror ska ske i framtiden. När ni gör det begränsar ni helt enkelt hela bredden av möjligheter som ni har till ert förfogande, och när ni väljer ut en av dessa mångfaldiga möjligheter som kanske, eller kanske inte utspelar sig i framtiden, så stänger ni också andra och mer lockande dörrar som också finns där och väntar på er, om ni så önskar.

Vi vet att dessa ord har en benägenhet att göra många snurriga och förvirrade, men vi är här idag för att påminna er alla om en lektion vi har gett er om och om igen. Ni förstår, mänskligheten har en lång historia av att lägga krokben för sig själv genom att antingen tillbringa för mycket tid med att titta tillbaka på det som har hänt och älta det, eller genom att stirra framåt in i det grumliga töcken ni kallar framtiden.

Det kanske inte låter så illa, men det enda problemet med det är att ni är benägna att söka efter fler och fler besvärliga trångmål, och ni kommer automatiskt att göra så att dessa ödesdigra förutsägelser besannas. Och hur kommer det sig? Helt enkelt för att ingrodd rädsla sitter i förarsätet, och när den är den drivande kraften bakom mer eller mindre allting ni kanske överväger att göra eller inte göra, är resultatet givet på förhand.

Kaka söker maka, som det gamla ordstävets lyder och som vi tidigare har sagt, manifestation uppstår när medvetandet interagerar med det energetiska havet av möjligheter som omger er på alla sidor. Om varenda liten molekyl inom er har blivit omprogrammerad till att vara i ett tillstånd av ”kämpa eller fly” till synes för evigt, behövs det inte mycket fantasi för att förstå vad slutresultatet kommer att bli. Eller snarare, ta er en titt omkring er och se vad många av era medmänniskor är upptagna med att statuera för närvarande, och ni kommer att förstå vad vi menar.

Men som vi har sagt om och om igen, ***den gamla rädsloskolan är inte längre livskraftig och dess regler är inte längre tillämpbara.*** Ni har valt att utexamineras från den, och det har ni alla gjort med högsta betyg. ***Kom ihåg att denna planet är en plats för lärande, och det är inte en grundskola. Denna planet är faktiskt en av de mest avancerade platserna för utbildning i hela Skapelsen, och bara de som är kallade att ta sig an de utmaningar de kommer att möta här, blir antagna som studenter.***

Och ni har varit bland de utvalda gång på gång, och ni har troget lärt er läxorna, varenda litet smärtsamt ögonblick av dem. Ni har lärt er allt som är möjligt att lära från den gamla läroplanen. *Men nu håller skolan på att börja starta igen på allvar, och den här gången kommer den första lektionen att innehålla det här: att återigen lära er att vara i NUET, och att vara i ett tillstånd av kärlek och inte instinktivt falla tillbaka till det gamla sättet och leva i rädsla.*

Det kan låta som en enkel uppgift, men *tro oss när vi säger att det kommer att vara kanske det mest*

utmanande ni någonsin har stått inför. För det här kommer att bli en tid med mycket som händer på alla håll, så att lära sig att stå utanför strider och vara fokuserad och fortfarande vara i det eviga, lugna nuet kommer att bli en lektion som kostar på för många.

Låt er inte skrämmas när ni läser dessa ord, för vi vet att för många kommer de att sätta igång alla gamla varningsklockor av jämmer och elände igen, och ni kommer att bli mycket frestade att följa era gamla instinkter och låta rädslan styra er igen. Ge er själva tillräckligt med tid att gräva djupare och att försöka förstå vad som ligger bakom denna drivkraft att gå in i rädslan i samma ögonblick ni inser att stora förändringar är på gång.

Hur kommer det sig att ni känner behov av att huka er ner och slösa bort pengar, därför att ni tror att slutet är nära på samma sätt som ni har sett det presenteras på film eller i böcker? Tror ni att orsaken kan vara något annat än ett tecken på "medfödd vakenhet"? Kan det kanske vara ett sätt för någon att försöka hålla er tillbaka genom att trycka på alla de panikknappar ni så lämpligt nog har accepterat att ta på er? Eller kan det bero på att några av era gamla mästars var mindre intresserad av att ge er alla möjligheter att växa genom att lära, och mer intresserade av att fylla sina egna kistor? Vi tror att ni alla vet svaret på det, eftersom det är ett ämne som ofta har diskuterats tidigare.

Som ni alla är väl medvetna om, var denna magnifika plats för högre utbildning, detta kosmiska universitet, länge angripen av parasiter som undvek varenda gyllene regel och satte sig själva över alla formaliteter, men även detta tillhör det förgångna nu, och det gamla begreppet söndra och härska är inte längre tillämpligt på era stränder.

Men det betyder inte att varje spår av denna programmering har tagits bort från er varelse, för den kommer fortfarande att dröja sig kvar inom många av er. Det är därför vi är här för att återigen påminna er om att vara uppmärksamma på alla tecken på "röda alarmklockor" som signalerar från den gamla och mer primala delen av er själva, som har blivit programmerad för att vara inställd på överlevnadsläge på ett sådant sätt att det kommer att försöka sätta igång alla gamla manifestationer av rädsla vid första bästa tillfälle.

Ju oftare ni har möjlighet att helt enkelt vara i nuet, desto mer kommer ni att kunna överblicka ert inflytande på ett sådant sätt att alla gamla och oönskade magkänslor som reagerar på ett mindre fördelaktigt sätt, blir uppmärksammade av er så tidigt som möjligt, så att ni kan tygla dem och låta ljuset styra.

Ni förstår, många kommer att kisa med ögonen för att utestänga det starka skenet från det inkommande ljuset, och när de gör det kommer de att försöka övertyga sig själva om att det inte är ljus de ser, det är bara mer mörker. För när ljuset ökar kommer alla kvardröjande skuggor att djupna, så det som bara är ett trick av ögat kommer att framstå som något långt mer skrämmande för många ängsliga själar.

Kom ihåg, ingen själ kommer att luras att tro att mer ljus är lika med ännu mer mörker, men en hjärna som fortfarande är böjd att tänka på det gamla och korrupta sättet, kommer att vara mycket lättare att övertyga om att illusionen är en realitet, och att ljuset inte är något annat än ett svagt sken i er fantasi.

Återigen talar vi i liknelser, så låt oss helt enkelt koka ner alltihop till det här: **tvivla aldrig på ljusets kraft eller dess uppgift, för den är här för att föra in kärlek i vartenda hjärta på denna planet.** Men för många är möjligheten att öppna sig själva för något som kommer att kännas så främmande för dem efter att ha levt liv efter liv i mörker, att den förvirring det innebär kommer att få dem att gå in i rädslan.

Ni förstår, det är ni och bara ni som kan styra er hjärna, och enda sättet att göra det är att låta hjärtat bestämma takten. För hjärtat följer ljuset, och det kommer att välkomna varje enskild partikel av denna livsförbättrande bäck som kommer att skölja över er. Ert hjärta vet vad som är bäst för er, och ert hjärta kommer att visa er vägen, men bara om ni avstår från att försöka gissa er till vad framtiden kan ge er. Ni är inte här för att minska möjligheterna på något sätt nu, ni är här för att ta emot ljuset på alla sätt ni kan.

Och då kommer ljuset att tala till ert hjärta, och tillsammans kommer de att leda er alla framåt och vidare, ett steg i taget. Så ni måste verkligen vara här och nu och då kommer ni att finna frid och förvisning i varje andetag, oavsett hur desperat de andra, mindre fokuserade, omkring er kommer att bete sig.

Vi ber er att vara fokuserade och lugna och observera er själva för att uppskatta reaktionerna som kan utlösas inom er. **Om någon påverkan utifrån börjar slå larm, se till att kolla in alla panikknappar som kan slås på automatiskt. Rädsla hör till den gamla världen, kärlek och visdom hör till den nya världen, och innan ni har lärt er att ständigt vara centrerade i den nya, måste ni träna er själva vid varje tillfälle att göra valet att vara i den nya världen varje gång ni står inför ett val.**

Och stå inför val kommer ni att göra. Den gamla världen faller sönder ännu fortare nu, och ni kommer att ha många möjligheter att ge er själva en lektion i att vara centrerade i NUET de kommande dagarna och veckorna. Det är en lektion vi är säkra på att ni snabbt kommer att lära er. När allt kommer omkring har ni alla gjort valet att stänga det gamla kapitlet om rädsla och öppna en helt ny bok om att leva sitt liv utifrån kärlek. Så vi välkomnar vår första klass av studenter. Ni är verkligen förstaklassare, ivriga att lära och mer än tillräckligt skickliga för att ta på er ert nya uppdrag med entusiasm och trovärdighet, och vi är säkra på att ni kommer att leverera enastående resultat.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se