

Överlevnadsmanuskript nr 409

Via Aisha North 4 april 2014

Ni har nu börjat förbereda er själva för det som ligger framför er, och även om ni inte är medvetet medvetna om det, så har ert innersta väsen väntat på detta i evigheter. Ni förstår, ni visste i förväg vad ni kunde förvänta er av denna resa, och även om det kan tyckas för mycket att ta in för ögonblicket, så kom ni ner till denna fysiska kropp, denna tidsresenär, för att använda en annan beskrivning av det, väl insatta i de utmaningar ni skulle komma att möta på vägen. Ni kom också hit med vetskapen om att detta inte skulle bli enbart hårt arbete, slit och sorg, för det verkliga skälet till er ankomst den här gången var glädje och upprymdhet.

Det är den verkliga anledningen som har hållit er igång när ni har gått igenom alla uppgångar och otaliga nedgångar, alla umbäranden och all förtvivlan under era mörkaste timmar. Ni visste alltför väl att ni inte kom till den här planeten bara för att lida, inte den här gången. Ni har varit här gång på gång och sökt upplysning i form av förståelse, genom att försöka förstå vad som finns på andra sidan ljuset, och för att se hur långt från ljuset det var möjligt att resa.

Som ni alla vet vid det här laget, så är möjligheterna i princip oändliga. Och när ni sökte högt och lågt, både bokstavligt och bildligt genom densiteter och genom oupplysta korridorer i det mänskliga psyket, fann ni så mycket kunskap som ni tog med er när ni lämnade den fysiska kroppen bakom er. Varje gång ni kom hit samlade ni på er ännu mer information, som kunde bli till enorm hjälp för hela Skapelsen.

Kom ihåg att denna planet är till för individuell och kollektiv tillväxt i lärandet, som har hållits i säkert förvar för att åstadkomma förbättringar för alla. Med andra ord, medan ni vistas i en mänsklig kropp på planeten Jorden, kommer allt ni upplever att noggrant dokumenteras och bevaras för evigt. Och nej, inte för att upprätta en lista som ni kommer att hållas redovisningsskyldiga för, där era så kallade ”goda gärningar” noggrant kommer att granskas för att se om de uppväger de så kallade ”dåliga gärningarna”, för att sedan bli belönade i enlighet med det.

Nej, i det här väger allt lika och allt belönas med lika mycket tacksamhet från Allt som Är. Ni förstår, allt vad ni lär er, det lär ni er till gagn för oss alla. Vad som än har hänt under alla era upprepade resor till den här planeten, kommer att hållas upp som ett lysande exempel på mod och beredvillighet att gå den där extra milen för att samla de erfarenheter ingen skulle ha försökt att göra på någon annan plats än på planeten Jorden.

Men den här gången är det annorlunda, för den här gången kommer ni att lära er den största lärdomen av dem alla. Den här gången är ni här för att återigen lära er att minnas allt, och ni är här för att minnas den storhet som finns inom var och en av er, och ni är här för att hjälpa till att ta fram denna kunskap från de mörkaste hörn av varenda en av era medmänniskor.

Ni är här för att åter tända gnistan, inte bara inom er själva utan också inom alla omkring er. För när ni börjar stråla ännu starkare, kommer ni att uppnå detta till synes omöjliga resultat i allt och alla runt omkring er. **Kom ihåg att ni inte är här som predikanter eller reformatorer, ni är här för att vara ett levande exempel av Ljuset och det är vad ni redan är, det är vad ni i högsta grad gör.** Ni förstår, ni verkar tro att ni måste arbeta så hårt för att ”rädda resten av mänskligheten” från dem själva, men det är inte er uppgift.

Ni är här för att vara ett lysande exempel och sedan kommer resten att följa efter. Om de väljer att göra det. För precis som ingen kunde tvinga någon av er att öppna dörrarna till den där fantastiska salen av storhet som ni har inom er, så kan inte heller ni tvinga någon annan att förena sig med er i detta ständigt ökande ljus. **Det är ett beslut som måste tas individuellt av varje själ som för**

närvarande bor på den här planeten.

För vissa kommer valet att vara lätt, eftersom de redan kan känna de första begynnande tecknen på att något stort och fantastiskt håller på att hända inom dem, och de kommer att titta på er och se sin egen resa i era kärleksfulla ögon. Medan det för andra kommer att bli en längre väg, och de kommer att göra de val de känner är rätt för dem. Det kan vara att de väljer att lämna sina nuvarande kroppar, eller fortsätter vara kvar i denna mörka dal av förtvivlan de så väl känner till, och som för dem verkar vara den säkraste platsen att fortsätta leva på.

När ljuset fortsätter att öka i en allt snabbare takt, kommer också besluten att börja manifesteras på alla möjliga sätt. Och ja, ni kommer att se dramatan som utspelar sig på alla fronter i form av upprymdhet och förundran, men också med en ökad känsla av förtvivlan hos dem bland era bröder som inte kan uthärda att möta detta ljus. Och därför vill vi återigen påminna er om er roll som vägvisare och pionjärer.

För ni är här för att bokstavligen visa vägen genom att stå i ert ljus och vara i nuet, och inte bli frestade att falla i samma rädslofälla som andra kommer att välja att försätta sig i framöver. Kom ihåg vad vi redan har sagt er, när ljuset ökar, verkar skuggorna mörkna, och detta kommer att utlösa de sista resterna av rädsla hos många räddhågade själar.

Ni är här för att dämpa rädsorna genom att helt enkelt vara ljuset, och genom att upprätthålla de där hjärtslagen av kärlek som redan pulserar med en jämn och stadig rytm, inte bara inom var och en av er utan också inom er Moder, er hemplanet, den levande Varelse som bär er alla mot framtiden. Och om ni någonsin tvivlar på er egen styrka, försök att tona in på Hennes, för den är verkligen oövervinnlig och den har redan börjat öka exponentiellt på grund av hela denna nya energetiska miljö ni alla lever i.

Så återigen säger vi till er, var stilla och ta en paus för att bättre kunna tona in till er egen stadiga rytm av ljus, och ta er sedan lite tid att göra detsamma med Moder Jord. För Hennes kraftfulla hjärtslag kan kännas på alla möjliga sätt, och även om Hon kan sätta igång några obekväma förnimmelser inom er när hon fortsätter att ställa om sig själv och förbereder sig för den kommande spurten, så låt er inte luras att tro att Hon gör något som kan tolkas som negativt.

Hon följer bara Sin natur att växa mot ljuset, och nu när så mycket har varit i vägen för Henne och blockeringen av ljuset är borta, vill Hon börja sträcka ut sig själv så mycket som möjligt, för den oundvikliga expansion som kommer med denna ökande mängd ljus, är en ständig källa till påfyllning för er alla just nu.

Ni kommer också att känna behovet av att sträcka er bortom de gamla begränsningarna, och ni kommer att göra det på alla möjliga olika sätt, och med denna expansion kommer utmaningarna i form av växtvärk, tillfällig obalans och sporadisk värk och en känsla av begränsning. Dessa är bara signaler på er egen tillväxt och någonting ni alla bör försöka betrakta som tecken på framgång. Vi vet att det kommer att bli svårt att göra det, eftersom en del av dessa smärtor och plågor kan bli mer än svåra att smälta, men de är fortfarande tecken på ert eget självbestämmande, ett självbestämmande som orsakas av det inkommande ljusflödet.

Det här inflödet kommer att öka stadigt, så detta ojande och suckande, dessa perioder av både inre och yttre omvälvningar kommer att bli mer än märkbara. Så återigen vill vi påminna er om att ta en paus för att återansluta till det stadiga och orubbliga förebudet om goda tider, som redan känns inom både er och den här planeten. Det är den känslan som kommer att få er att dansa i glädje innan ni vet ordet av.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Originaltext från: <http://aishanorth.wordpress.com/>