

Överlevnadsmanuskript nr 410 – 10 april 2014

Via Aisha North

Tiderna har verkligen förändrats, och så mycket kommer att förändras med dem, eftersom denna inkommande energivåg kommer att fortsätta att skapa kaos i alla gamla sediment som fortfarande förmörkar mänsklighetens syn på verkligheten. Ni trevar fortfarande väldigt mycket i mörkret om vad den verkliga verkligheten är, eftersom den övervägande majoriteten fortfarande är nedsänkta i denna gamla illusionsdimma, eller vi kanske borde omformulera det till denna gamla dimma av desillusion.

Ni kommer fortfarande att se ett överflöd av negativitet omkring er, det vill säga om ni väljer att lyssna till de kanaler som fortfarande är verksamma med att sända ut dessa negativa signaler. Men om ni har lyckats med att hålla er borta från det gamla dramat som fortfarande utspelar sig på dessa gamla skärmar, som satts upp mellan mänskligheten och hennes inre kärna, har ni redan börjat se igenom inte bara den gamla illusionen utan ni har också börjat se de första glimtarna av den helt nya verkligheten, som håller på att visa sig i sin fulla prakt.

Det ni ser är bara ett litet fragment av vad ni kommer att få se, när dessa inkommande ljusvågor fortsätter att tvätta bort mer och mer av den gamla illusionen. Och när den försvinner, som har framställts som den våldsamma, grymma verkligheten i olika nyanser av svart och grått, kommer den att lösas upp som smutsigt vatten i ett avlopp, och de verkliga färgerna kommer att börja framträda.

För precis som några av de gamla mästerverken, som skapades av genier för länge sedan, kommer att restaureras till sin forna glans av en stadig hand och skickliga teknologier så att de blir levande igen, kommer också den här världen att återuppstå från ett hav av dysterhet, mörker och förtvivlan och stråla i all sin prakt igen. Och det är inget som ni kommer att behöva vänta så länge på, för det är en process som redan är på god väg. För vissa har de första tecknen på denna nyhet redan börjat visa sig inom er, men även om ni ser er omkring och tittar in i hjärtat och ögonen på era medmänniskor.

Kom ihåg att denna återkomst av glans kommer inifrån er, det är inte något som kan läggas på från utsidan, som ett lager lack som täcker några gamla bucklor och repor, precis som människor gör som försöker förbättra något de försöker sälja till en mindre misstänksam person. Denna förändring är inte ytlig, maskerad för att få den att se ny ut. Nej, det här är en djupgående förändring som sker inifrån och ut, och som förändrar varenda liten molekyl i er kropp till en helt ny version av er, en ny version som vibrerar på en så hög frekvens att den i sin tur kommer att hjälpa till att återställa allt och alla den kommer i kontakt med.

För ni är verkligen de vandrare helare vi tidigare har talat om, och eftersom ni redan har börjat nynna på den nya melodin har ni börjat trappa upp denna utvecklingsprocess hos många av era medmänniskor också, bara genom er blotta närvaro i deras omgivning. Och när ni utför era dagliga sysslor tar ni med er denna själsharmoni vart ni än går, och gör så att denna harmoniska melodi hörs högt och tydligt överallt, och som ett resultat kommer varenda liten partikel inom hörhåll att plocka upp denna vibration och börja reagera på den.

Gör inga misstag, en del av reaktionerna ni kommer att skapa kan ses som negativa. Det vill säga om ni misslyckas med att förstå att någon som vägrar eller gör ett utfall av ilska i er närhet, gör det därför att de känner ett inre tumult från sin egen gudagnista, som börjar sjunga ut för att vara med i den himmelska kör ni representerar. Så varje plötsligt utbrott av ilska eller negativitet från någon omkring er, är bara ett

tecken på att de börjar lägga märke till sin egen inre gnista för allra första gången.

Detta är helt enkelt en normal reaktion från någon som har varit nedsänkt i samma låga frekvenser i evighet, för så snart ni kommer in i bilden börjar något djupgående att hända inom dem, och det kommer inte att gå obemärkt förbi. Men i de flesta fall kommer reaktionen ni får att vara ett igenkännande, ett plötsligt leende, en djupt genomträngande blick eller en nick av samtycke från någon ni minst anade.

Ni kommer också att gå omkring och inte märka någonting alls ibland, ***men låt inte det få er att tro att ni inte påverkar någon annan. För nu kan ni inte låta bli att påverka andra, eftersom ni är så djupt inneslutna i denna enorma våg av energetisk harmoni som sveper över hela er värld.*** Er blotta närvaro kommer att tjäna till att förbättra dessa signaler på ett sådant sätt att till och med det dunklaste ljus inte kan undgå att plocka upp dem.

Återigen säger vi tack för att ni är de ni är och för att ni gör det ni gör, för ni för in ljus i vartenda hjärta på den här planeten. Och när ni går omkring hjälper ni också till med att förstärka kontakten mellan himmel och Jord, eftersom ni också fungerar som ett fysiskt ankare som hjälper till att ansluta de flesta av de inkommande energierna till själva ytan på den här planeten.

Genom er passerar en enorm mängd ljus och information, information som är avgörande för att skriva om mänsklighetens historia, och information som är av stor betydelse för att omarbета ert DNA på ett sätt som garanterar att alla de gamla låsen blir upplåsta igen genom en myriad av olika nyckelfrekvenser, som tillsammans kommer att garantera en total frihet för er fysiska kropp, så att den kan börja fungera med optimal kapacitet.

För som ni redan vet har även era vetenskapsmän varit tvungna att erkänna det faktum att den mänskliga kroppen verkar vara mycket mer avancerad än vad ni tidigare har trott, och de har räknat ut att det ni använder idag, både vad det gäller er hjärna, men också en del av de där andra formerna av intelligens som de har lyckats upptäcka i er fysiska kropp, bara är en liten procent av vad som verkar finnas tillgängligt.

Och som ni kanske också vet från era gamla skolböcker är att naturen inte slösar energi på att behålla system som inte längre är till någon nytta. Det kanske hjälper er att förstå att ni redan inom er bär på allt ni behöver för att rätta till de gamla oförrätterna på den här planeten, och allt som behöver göras är att ta resten av dessa magnifika inre energireservoarer och information i fullt bruk.

När allt kommer omkring är det därför ni har dem inom er i första hand, och om de inte var menade att användas skulle evolutionen helt enkelt ha gjort att de försvann för länge, länge sedan, precis som gålar och simhud mellan tärna inte längre var nödvändiga när era "förfäder" började gå på land. *Dessa gamla, och fram till nu, oupptäckta skatter kommer att ge full effekt en efter en, och när de gör det kommer er förmåga att förändra resten av den här världen tillbaka till sin forna glans att komma fram i sin helhet.*

Ni är inte bara här för att underlätta denna förändring, utan också för att genomföra den. Med lite hjälp från oss på den här sidan av slöjan naturligtvis, men ni är fortfarande markgruppen som är här för att förverkliga drömmarna på alla sätt. Ni kommer inte bara att få nöjet att få det att hända, ni kommer också att få nöjet att njuta av resultatet. Och det, mina kära, är en gåva ingen förtjänar bättre än ni.

För ni har gjort allt det hårda arbetet, ni har bokstavligen startat från noll genom att dra upp er själva ur träsket, och nu har tiden kommit för att börja dra upp resten av världen. Och nej, det innebär inte att bördan kommer att öka, snarare tvärtom. När ni alla har lyckats frigöra all den uppdämda energi och den

kunskap som har gömmts inom er, kommer ni också att byta till en tillvaro som kommer att tjäna till att bokstavligen lyfta er ut ur den gamla densitetens tröghet. Gårdagens bördor kommer inte att finnas mer och det ni kommer att uppleva är glädjen och berusningen av upplyftningen, inte tyngden av negativitet som användes för att försöka dra er ännu längre ner.

Ni kommer inte längre att lida av den gamla tyngdkraften, istället kommer ni att lyftas upp till nya höjder, och när ni lyfts upp kommer resten av världen att bli uppmuntrad av er ökade lätthet. Vad som verkade vara den tyngsta bördan av alla kommer att bli en lektion i upplysning – i ordets rätta bemärkelse.

Låt oss stanna där och lämna er att fundera över våra ord, och se till att ni tar er gott om tid för att lyssna på era helt nya inre kanaler. För det är där ni kommer att hitta de goda nyheterna, och de kommer att fortsätta att komma i en aldrig sinande ström under de närmaste dagarna när de inkommande energierna fortsätter att lyfta er allt högre upp över det gamla sättet att leva.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Originaltext från: <http://aishanorth.wordpress.com/>