

Överlevnadsmanuskript nr 415

Via Aisha North

8 maj 2014

Mänsklighetens utveckling har verkligen passerat en avgörande punkt vid det här laget, och när dessa energisvallvågor av information sköljer över er, kommer ni att se gårdagens densitet med klarare ögon än någonsin tidigare. Låt oss förklara. Det ni ser är inte en korrekt bild av vad ni faktiskt får, och även om detta inte är någon nyhet för många av er vill vi ändå påminna er om det. Eftersom ni fortfarande till stor del ser verkligheten genom det mänskliga ögat, kommer ni också att fortsätta med att förbise den sanning som ligger under denna slöja av förvirring.

Det är inte dolt för ögat, tvärtom, det är dolt för er uppfattning genom er envishet med att fokusera på de överdragna lagren av intrång och förvirring. Så det som finns där fullt synligt, kommer att verka som om det är gömt i ett töcken, ett töcken av mycket spekulationer, frustrationer och faktiskt ilska ibland, eftersom ni kommer att känna det som om ni pressas mot en ogenomtränglig vägg av ljus, som vägrar låta er komma igenom.

Men så är det inte, men återigen är det i betraktarens öga, och så länge betraktaren väljer att hålla avstånd till sitt inre lager, kommer slöjan att verka bli tätare istället för att öppna sig. Det som finns där för att upptäckas kommer att framstå som mer och mer svårfångat, eftersom dessa tunna skikt, som skymmer dem alla, kommer att växa sig tätare för varje dag.

Vi talar återigen i invecklade termer och vi verkar upprepa samma budskap. Men sanningen är mycket enkel och den är uppnåelig för alla, men ännu så länge verkar omständigheterna skilja er åt mer än förena. Men så är inte fallet, för även om ni tror att ni konstant snubblar över hinder eller hamnar i återvändsgränder, så rör ni er faktiskt i rätt riktning. Problemet är att ni inte tror att ni gör det, så därför blundar ni för det uppenbara, och ni tror att mörkret tätnar allt fortare.

Ingenting kunde vara längre från sanningen, för det som faktiskt pågår är att ni har kommit så nära Källan till Allt Ljus att dess ljusstyrka får er att hålla ögonen stängda för att skydda dem från att bli bländade.

Det är faktiskt förståeligt eftersom ni fortfarande är mer vana vid att leva i en dunkel miljö, och när mängden ljus fortsätter att öka kommer er hjärna att reagera genom att försöka stänga igen alla öppningar som släpper in ljuset, för att hålla de gamla och mer bekanta nivåerna intakta.

Återigen är detta förståeligt, eftersom det är en instinktiv reaktion som kräver lite ansträngning från er sida för att låta allt detta ljus skina hela vägen in.

Ni behöver inte gå omkring halvblinda av detta ljus, om ni tillåter er själva att släppa behovet av att kontrollera det. Kom ihåg att denna ström av inkommande information är tillräcklig för att få de mest ståndaktiga bland er att vackla en smula, så försök att stabilisera er på alla sätt ni kan och försök att filtrera bort åtminstone en del av det inkommande ljuset. Resultatet av detta kommer att bli en växande känsla av obehag, obalans och förvirring.

Ni kommer att tycka att det är svårare än någonsin att urskilja i vilken riktning ni ska gå härnäst, det kommer att kännas som om ni snubblar över era egna fötter för att hitta rätt väg. Allt ni behöver göra är

helt enkelt att låta er själva följa detta himmelska flöde av kärleksfullt ljus, för det kommer att ta er till den plats ni har letat efter till synes för evigt. Ni förstår, ni kan inte se vägen framför er tydligt, eftersom det faktiskt inte är en vanlig väg, asfalterad och utstakad för er att följa. Det är inte så det fungerar.

Ni har följt den raka och smala vägen i många liv nu, det är därför ni är där ni är idag. Men nu måste ni lämna alla gamla kartor och navigationssystem ni har blivit tränade i att följa vid väggkanten, låta er själva komma ut ur den gamla förutsägbara bekvämlighetszonen och bli fria att ströva omkring överallt dit det inkommande ljusflödet tar er. För det kan ta er vida omkring, inte nödvändigtvis i fysisk mening, utan mer i meningen som att bryta ner några sista hinder som finns kvar inom er.

Nu är det dags för er att låta er själva ta på er vingarna och flyga ut i de okända världarna, världar som väntar på er mycket, mycket närmre än ni tror. Ni har ett begrepp där ni säger att ni drömmer er bort till andra platser i världen medan ni fortfarande sitter kvar i fåtöljen, och på många sätt är det detta som vi menar. ***För ni behöver tillåta er själva att ta en tur till det okända som finns inom er, till den rikedom av oupptäckta områden som finns där och vinkar till er att komma och besöka dem.***

Det är där som de verkliga äventyren finns, men det är också där ni tror att drakarna bor, precis som de gamla sagorna beskriver, vid gränsen mellan det kända och det okända. Även om ni är mer än ivriga att lämna den här verklighetsversionen bakom er, finns det fortfarande en del mekanismer av rädsla inom er som håller er tillbaka från att ta det här språnget och fatta mod att helt enkelt förlora er själva i möjligheternas brunn som väntar inom er.

Återigen är det lätt för oss att förstå, för ni har blivit grundligt tränade i att tro att detta kommer att innebära många faror, eftersom ni har en benägenhet för att helt och hållet tappa bort er själva i ert inre väsens labyrintartade skrymslen, så det säkraste tipset är att stanna på ytan där ni fortfarande kan se ljuset från ingången. Tja, det kan vara så för den så kallade normala versionen av en mänsklig varelse, men kom ihåg att ni redan har kommit en lång, lång bit från den gamla versionen av er själva, och för er är det på tiden att ni frivilligt vågar er ännu längre in.

Där kommer ni att finna att ljuset faktiskt ökar och inte minskar, men återigen, denna plötsliga ökning av ljus kommer att få många av er att vända er bort från det, eftersom ni fruktar att exponeringen av så mycket ljus kanske kommer att vara skadligt på något sätt. Ingenting kan vara mer fel, men ni är precis som ett ängsligt barn som söker trygghet i det välkända, vilket verkar vara den naturligaste sak att göra när något så kraftfullt plötsligt manifesterar sig i ert liv.

Och även om det här är något som sker för att hjälpa er att äntligen se den verkliga sanningen som gömmer sig bakom mäsklighetens fasad, kan det tyckas så överväldigande till en början att ni behöver ta ett steg tillbaka och lämna det till ett senare tillfälle. Vi vet att många av er har haft djupa upplevelser redan, och för vissa av er har effekten av att möta denna intensitet blivit precis så som vi har beskrivit det ovan, medan andra inte har något minne alls av att de har nått den typen av djup inom sig.

Det betyder inte att någon av er fortfarande sitter fast i gårdagens grunda vatten, för det här är en process som ni alla går igenom just nu. Det är verkligen en oundviklig del i processen av sann återanknytning med kärnan, för det innebär full exponering för hela Skapelsens potential och i detta finns inga genvägar.

Det är därför vi är här, för att påminna er alla om att denna väg framåt – ***det spelar ingen roll hur skrämmande den verkar vara eller hur svår den verkar vara att navigera – för denna del av vägen är kanske den lättaste biten. För vägen framåt är helt enkelt att sluta tänka och bara låta det hända. Ni***

behöver ingen kompass, ni behöver ingen detaljerad beskrivning om var, hur eller när ni ska göra det, för ljuset kommer att leda er dit. Det kommer att lyfta upp er i sin kärleksfulla famn och bära er hela vägen till Källan – om ni tillåter det att göra så.

Och kom ihåg, det finns ingenting där som kan skada er på något sätt, oavsett hur starkt skenet från detta ljus kommer att vara för era ögon. För det är härifrån ni kom från början, så detta är helt enkelt ni i er ursprungliga form, och det är den ni kommer att återvända till. Det blir inte första gången, för detta är den plats ni återvänder till närhelst ni lämnar den fysiska farkost ni vistas i. När ni går från ett liv till ett annat tar ni vägen om Källan innan ni återigen börjar ett nytt liv, men den här gången är det annorlunda.

Den här gången kommer ni att återvända till Källan medan ni fortfarande är i er fysiska kropp, och ni kommer att gå tillbaka till Källan för att återfå alla era inneboende förmågor för att sedan återvända i samma fysiska kropp, men den här gången kommer ni tillbaka med er fulla potential som en upplyst varelse i den där mänskliga behållaren.

Med andra ord, instinkten att rygga tillbaka som ni erfar varje gång ni vågar er tillräckligt nära denna briljanta ljuskälla ni bär inom er, är den naturliga instinkten att frukta döden. Eftersom ni alla har passerat genom denna ljusdörr många gånger förut, vet ni så väl att när ni går genom detta ljus lämnar ni det fysiska livet bakom er. För denna dörr har betraktats som den slutliga utgången från er jordiska vistelse, och ni kommer att tveka vid tanken på att passera genom den dörren igen.

Återigen är det förståeligt, men den här gången kommer det inte att vara en utgång, det kommer mer att likna en svängdörr som kommer att föra er in i ljuset för en kort stund för att sedan föra er tillbaka till er värld igen som samma person i samma fysiska kropp, men nedsänkt i den briljans som bara kan uppnås om man är helt ansluten till Källan.

Vi vet att dessa ord kan få tankarna i ert huvud att snurra fortare än någon svängdörr kan, så vi lämnar det för stunden. Låt oss helt enkelt sammanfatta det så här:

Ni håller alla på att snabbt närma er det slutliga avslöjandet om det sanna ljuset inom er, men eftersom ni alla har blivit programmerade med uppfattningen att passera genom detta skede innebär ett spännande liv, kommer det att krävas lite ansträngning från er sida för att få er att gå framåt den här gången. När ljuset ökar kommer ni att tro att ert grepp om denna jordiska vistelse håller på att glida bort, och ni kommer att känna det som om ni håller på att förlora allt. Det gör ni inte, ni kommer faktiskt att få tillgång till allt som finns att veta.

Även om ni vet detta i förväg, så kommer ni ändå att ha vissa problem med behovet att styra det hela. Men behovet att kontrollera kommer från de sista resterna av rädsla som ni fortfarande bär inom er, eftersom rädslan för att dö är så djupt rotad i er alla, ryggar ni instinktivt tillbaka inför detta strålande ljus. Vi säger inte detta för att tillrättavisa er, inte heller bör ni ha sådana tankar om er själva, för detta är helt enkelt en naturlig reaktion. Det är därför vi är här för att varsamt leda er framåt mot detta enorma ljus som väntar på att få välkomna er in. Kom ihåg att ni inte kommer att bli uppslukade av det, snarare kommer ni att bli fyllda av det på ett sådant sätt att ni bokstavligen kommer att kunna fylla hela världen med det här ljuset så fort ni kliver ut från det.

Och kliva ut från det igen kommer ni att göra, det är därför ni är här för att dricka er otörstiga så ofta som det behövs, för att sedan återvända till er värld och hjälpa till att släcka törsten hos alla omkring er. För kom ihåg, det här ljuset är inte ert ljus, det här ljuset kan inte buteljeras eftersom det är för alla, och

genom er kommer det slutligen att bli tillgängligt för alla.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se