

Överlevnadsmanuskript nr 434

Via Aisha North – 24 februari 2015

Vid det här laget har så mycket inom er oåterkalleligen förändrats, och som vanligt kan de yttre företeelserna som medföljer denna inre förvandling vara svåra att uppfatta. Vad ni ser genom dessa öppningar i huvudet som ni kallar ögon, står endast för en liten del av vad som faktiskt finns att uppfatta. Så vad ni ser är inte allt som finns att se. Det finns ett sätt att se bortom denna lilla ytliga presentation av ”verkligheten”, och det är med hjälp av ert hjärta, för att använda en formulering som ni är mer än bekanta med vid det här laget.

Men som ni redan vet så menar vi inte det faktiska organet, dessa celler vars huvudsakliga uppgift är att hålla igång ert fysiska fordon. Nej, vi hänvisar till alla dessa delar av er som faktiskt inte finns inuti sagda fysiska fordon, men som har valt att börja interagera med det på ett sådant sätt att också ni kommer att börjar se bortom de fysiska begränsningarna.

Vad är det vi försöker förmedla på detta mycket omständliga sätt? Vi vill bara påminna er alla om att nu kommer ni att få till uppgift att gå bortom gränserna av er egen kropp, så ofta som möjligt och i så många variationer ni bara kan komma på. Ni förstår, dessa begränsningar som tvingades på er av er hjärna är fortfarande mycket begränsade till köttet, och om ni inte lyckas övervinna dem, kommer ni fortfarande att styras av de här små utrymmena som tilldelats er genom detta fordon.

Och vad menar vi med det? Först och främst är detta på intet sätt en uppmaning att börja tänka att själva idén om att överskrida gränserna innebär en total avstängning från de mer påtagliga delarna av er, för det finns fortfarande de som tänker på detta sätt. För dem finns det inget de hellre vill än att lämna det ”jordiska” bakom sig en gång för alla, och helt enkelt glida iväg ut i etern.

Låt oss bara säga att det här är en grov förvrängning av varför ni är här i första hand. För ni är inte här för att slutföra denna utdragna process, bara för att sedan göra er av med er fysiska kropp och återvända till den plats ni en gång kom från. Nej, ni är faktiskt här för att stanna i detta fysiska fordon och överskrida gränserna för den, medan ni fortfarande vistas i det.

Med andra ord är er roll att bli den Nya människan, det fysiska fordon som liknar det gamla på många sätt om man tittar på det ur ett yttligt perspektiv, men som kommer att visa sig vara så otroligt annorlunda om man tittar på det ur ett energetiskt perspektiv. För ni är här för att bli multidimensionella varelser ännu en gång, och att gå BORTOM fordonets gränser medan ni fortfarande är i den fysiska kroppen.

Det är endast genom att vara i den fysiska kroppen som ni kan lyckas med att manifesteras alla de förändringar som behöver komma till stånd för att förändra det ”yttre utseendet” på hela den här planeten. Med andra ord kommer ni att förändra hela denna planet bara genom att förändra er själva, men ni kan inte förändra planeten om ni inte förstår behovet av att vara NÄRVARANDE på ett mycket fysiskt sätt. Och ja, vi menar det med varje stavelse i ordet, eftersom uppvaknandet bokstavligen betyder att vara fullt närvarande – i er kropp, i er hjärna och i er energi – hela tiden och på alla sätt.

Er upplyftning är en djup sak, för det kommer att ske medan ni fortfarande vandrar omkring inuti er fysiska kropp, men en viktig del i denna process är att bli känslomässigt skild från den. Det är inte detsamma som att bli likgiltig, känslolös eller att inte bry sig om den, för er kropp är verkligen det enda skälet till att allt det här är möjligt i första hand. Nej, vad vi försöker säga är att ni måste lära er att tänka utanför er kropp, och att inse att er identitet inte på något sätt är kopplat till detta fysiska fordon.

Och varför är det här så viktigt? Därför att allt ni någonsin har upplevt på denna planet har upplevts inifrån en sådan kropp, så hela er identitet kommer att bero på vad ni ser när ni tittar er i spegeln. För er hjärna ÄR det ni och ingen annan, men nu måste ni alla träna er själva i att se bortanför det där ansiktet, de där lemmarna och den där kroppen och ännu längre bort – genom att gå hela vägen.

Återigen, vad ni söker kommer att finnas inom er, men när ni har nått tillräckligt långt IN, kommer ni att förstå hur lång räckvidd ni faktiskt har. För ni är sannerligen gränslösa varelser som inte har något hem, förutom det som vi kallar hjärtat.

Ert hjärta är det där unika nålsögat av ljus som sätter igång er vibration, den enda sak i tillvaron som bär just den unika signaturmelodin, och det är där ert hjärta är. För ert hjärta är en ljusfoton, en singularitet som bröt sig ut från den enorma, skimrande oceanen av andra singulariteter, och fick i uppdrag att se sig om för att se vad som skulle hända när er frekvens började interagera med alla andra singulariteter ni mötte på er ändlösa resa.

Nu har er resa tagit er hit, till planeten Jorden, för att vara i en mänsklig kropp och för att samverka med oräkneliga andra varelser som är inneslutna i mänskliga kroppar eller i ett djur, en växt eller andra oändliga variationer av liv som ni finner här. Och för er är uppdraget den här gången helt enkelt det här: att äntligen låta den innersta delen av er, den där singulariteten av ljus som saknar motstycke i hela Skapelsen, komma ut så att alla kan SE er i all er härlighet.

Tillåt er att släppa tanken på er själva som bara en kropp, och släpp också alla gamla idéer om nödvändigheten av att fly från detta fysiska fordon en gång för alla, genom att kasta av det som ett kasserat klädesplagg. För om det är ert val, kommer ni att kliva av från den väg ni redan har valt genom att komma hit, och i och med det kommer ert arbete inte att avslutas. Snarare kommer ni att börja på nytt i en ny version av er själva som människor.

Så var trogna mot er själva och er kallelse att låta ljuset stråla ut från varje liten del av er mänskliga varelse, genom att låta den del av er som ÄR ni vakna till liv igen genom att säga JA till den ni egentligen är. När ni gör det kommer ni att känna er oändliga, gränslösa och eviga, och ni kommer aldrig någonsin att känna er hemlösa igen. För då kommer ni att veta att hemma är där hjärtat finns, och hjärtat finns där ljuset ÄR. Och nu är det dags för det ljuset att vara här.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se