

## Kort uppdatering av energierna

Via Aisha North – 14 mars 2015

Här är vi återigen, redo att vidarebefordra ett nytt meddelande till ert system. Och ja, vi väljer dessa ord med omsorg eftersom vi vill påminna er alla om att de här utsagorna finns i många smaker om ni så vill, och även om de ord vi levererar är de mest iögonfallande för ert mänskliga sinne, så är det som finns emellan dem faktiskt huvudingrediensen så att säga, den viktigaste vibrationen som kommer att påverka er mest.

Var medvetna om att vad det än är som ni tror att ni förstår, är det återigen bara toppen på det legendariska isberget, och även om det här inte kommer som en överraskning för någon av er i det här skedet, så vet vi att det är viktigt för oss att fortsätta påminna er om allt som sker bakom den mänskliga fasaden. Inte bara inom er, utan inom alla.

För det som kan ser ut som en relativt lugn damm av ljus, är i själva verket en djup ficka av intensivt laddad superledande energi, en energi som kommer att hjälpa er att bokstavligen flytta berg, men också hjälpa er att ta ett skutt framåt på ett sätt som kommer att höja er över alla hinder som fortfarande kan tyckas belamra er väg.

Och sättet det kommer att göra det på är genom att hjälpa er att förstå att det faktiskt finns alternativa vägar framför er, rutter som kanske inte verkar självklara vid en hastig blick, men som kommer att visa sig vara ett mycket hållbart alternativ på lång sikt.

Återigen ser det ut som om vi går runt ämnet på ett ganska trögtänkt sätt, men låt oss bara säga att det anstår er alla att gå till ert inre för att se vart det är ni faktiskt är på väg. För som vi har sagt vid ett flertal tillfällen, **vägen framför er är inte huggen i sten och nu kommer det att vara tydligare än någonsin tidigare.** Allt förändras nu i en mycket bokstavlig mening, precis som en glaciär i rörelse som kommer att spricka upp den ena dagen för att stängas igen den nästa, så är också den här resan för er alla.

Med andra ord, fastna inte i några idéer om hur nästa fas av den här resan är tänkt att vara enligt era planer, för nu anstår det er alla att vara så flexibla som möjligt framöver och utnyttja eventuella möjligheter som ni kan stöta på. Det gamla rådet om att inte låta hjärnan styra är återigen viktigt, eftersom det inkommande ljuset kommer att bränna bort många gamla anslutningsvägar och etablera några alldeles nya genom att skapa energetiska allianser där det tidigare inte fanns några.

Var flexibla och var öppna, men mest av allt var i kontakt med er själva, för ni bär alla med er en djup vetskap om hela den här resan, men för att göra den genomförbar för er i er nuvarande mänskliga inkarnation, kan ni inte komma åt någon av denna information förrän det är gynnsamt för er att göra så. Och som vanligt kommer några plötsliga glimtar av något nytt och spännande att sätta igång er fantasi när det gäller att tänka framåt.

För som vi har sagt vid upprepade tillfällen, det som kommer nu liknar ingenting som ni någonsin har sett förut, men ändå, den mänskliga delen av er kommer att göra sitt bästa för att försöka förstå det hela. Och det kommer att försöka sammanfatta det genom att presentera några idéer för er som kommer att passa ihop med det sätt ni är vana vid att uppfatta saker på, och sedan agera i enlighet med det. Men nu måste ni alla göra vad ni kan för att befria er själva från alla gamla vanor om hur ni ska agera, reagera och faktiskt uppfatta saker.

Nu måste ni vara öppna, och ja, vi menar det på ett mycket bokstavligt sätt. För ni måste vara öppna för själva tanken att alla idéer ni tidigare kan ha haft om vart det är den här resan kommer att föra er, och vad det är ni ser er själva göra i en nära eller mer avlägsen framtid. För nu är det dags att låta alla

dess gamla idéer blekna bort och ge utrymme för ett mycket, mycket bredare spektrum av alternativ som kommer att göras tillgängliga för er.

Kom ihåg att en mänsklig hjärna finner mycket tröst i det som redan är bekant, så att tänka och leva utanför boxen kanske låter som ett bra koncept, men när det kommer till kritan kommer många ändå att känna sig mer bekväma med att kliva tillbaka in i de välkända begränsningarna av nämnda box. Men nu är det upp till var och en av er att verkligen ta till er vad det egentligen betyder att äntligen göra er av med dessa gamla föreställningar som brukade definiera era drömmar och ambitioner, och låta dem försvinna så att ni kan tillåta er själva att helt anamma allt NYTT som kommer att komma i er väg. För kommer gör det, men frågan är – är ni redo för det?

Ta er tid att VARA med er själva, och att VARA med er själva på ett sätt som är tillräckligt sanningsenligt för att låta er se bortom de mest avlägsna stränderna i er fantasi. Kom ihåg att ni är så mycket mer än vad ni ens kan föreställa er i detta skede, så låt er inte begränsas av er egen oförmåga att bryta er loss från det ni tror att ni ser framför er, befria er från det och låt den enorma potential som redan finns här att börja sippra in i ert hjärta – då kommer ni äntligen att förstå att ju mer ni ser, desto mer kommer ni att upptäcka att ni faktiskt är gränslösa.

Låt era egna tankar om begränsning smälta bort, och låt era tidigare förväntningar göra detsamma och se vad som händer då. För vi vågar gissa att även i era vildaste fantasier kan ni inte förutsäga vad som händer härnäst. Ni är på väg till en destination som ni inte ens kan börja beskriva med ert nuvarande ordförråd, vare sig det är i ord, bilder eller på något annat sätt som ni kan tänka er. Men kom ihåg, det enda sättet för er att gå bortom era vildaste drömmar är att låta dem skingras, för då först kommer sanningen om er Nya Värld att äntligen materialiseras.

Ta er tid och sitt för er själva en stund och tillåt er att göra vad ni kanske trodde att ni redan hade gjort, men ni har faktiskt inte gjort det i den utsträckning ni behöver göra nu: tänk STORT, tänk bortom allt ni någonsin har gjort förut. Och låt sedan den fulla kraften i er kreativa fantasi ta er ännu längre bort.

Då kommer ni att börja komma lite närmare sanningen om er resa, och då kommer ni att få den första riktiga smaken av vad det är ni egentligen håller på med, och varför ni gör det i första hand. Vi önskar er än en gång Lycka Till med det här, den kanske mest spännande delen av er resa. Vi hoppas att ni alla kommer att gå längre än någon av era tidigare förväntningar och förhoppningar.

Översättning Ulla Krogh