

Det hänger på Er

(It's You)

The Athabantians

28 maj 2012

<http://cosmicparadigm.com/Athabantian/>

Jag hälsar er, mitt namn är Bren-Ton. Jag är från Andromeda, stationerad ombord på Starship Athabantian. Tillsammans med min nära medarbetare Taugh, ett himmelskt väsen i detta universum, ger jag er idag ett budskap av en viss betydelse, vilket har att göra med er högt uppskattade medverkan i skapandet av den Nya Jorden.

Kraftfulla energier, vilka påverkar alla på planeten, började för några månader sedan och de kommer att fortsätta under flera år. Kollapsen inom de samhällsstrukturer ni skapat kommer snart att bli uppenbara. Extremt väder fortsätter. Det kommer fysiska fenomen som är tillräckligt kraftiga för att fånga allas uppmärksamhet.

Om du vibrerar betydligt högre än den så kallade tredje dimensionen, kommer du att se på de här händelserna som bara några steg mot planetens omvandling. Om du är fångad i den tredje dimensionens rädsla, kommer du att se dem som katastrofer och oroa dig för din personliga säkerhet.

Nyckeln till allt detta är att upptäcka vem du verkligen är: En Storslagen LjusVarelse. Inte bara en själ som gör en fysisk erfarenhet, utan en verkligt storslagen varelse med en enorm potential och ett evigt liv – en själ som individualiserat en del av sig själv för att vistas i en fysisk form under en bestämd livstid.

Du bevittnar de sista dagarna i den rädslobaserade tredje dimensionen. De som håller fast vid gamla seder och bruk sätter i klackarna för att stå emot de här förändringskrafterna. De håller fast vid sin status, sin makt, rikedom och sina bekvämligheter trots att de bevittnar det kaos deras handlingar förorsakar. De isolerar sig från "vanligt folk". Samtidigt omvärderar många bland de vanliga människorna sina liv och är på väg mot ljuset.

De specifika steg som vi förutser – när detta meddelande förmedlas – är raset inom flera europeiska ekonomier. Eftersom alla era ekonomier är tätt sammankopplade, en del beroende av dollarn, andra beroende av ömsesidig handel, påverkar det som utmattar en ekonomi alla era ekonomier. Resultatet av detta blir alla ekonomiers slutliga kollaps. Framväxten av samhällen utan valutor kräver en del tid. Under tiden kommer byteshandel och användningen av guld och silver att dominera handeln.

Det vi just beskrivit är en process som kräver år att slutföra. Den kommer att genomföras i och med början på de högre individuella vibrationerna. Detta innebär att produktionen av

varor och tjänster och handeln med dessa kommer att utföras under ett paraply av ömsesidig respekt, i fred, rättvisa och kärlek. En hel del tid kommer att krävas bara för att förändra tänkandet hos alla inblandade. Att få verktygen till ett sådant system på plats kräver ett antal justeringar. Därför kommer det att ta några år att genomföra helt och fullt. Under tiden kommer mindre samhällen där grannar hjälper varandra att ha framgång. Naturligtvis kommer allt detta att påskyndas genom tidens kollaps.

För oss ombord på Athabantian och de andra stora rymdskeppen kring er planet är uppdraget att göra den här visionen till verklighet. Vi har fört bort alla icke-infödda varelser som har hållit er civilisation i fångenskap under de gångna århundradena. Vi vandrar nu bland er och är strategiskt utplacerade för att underlätta en omstrukturering av era institutioner. Vi fortsätter att stråla energier till alla människor på planeten, i synnerhet till de Ljusarbetare som genom sina blotta handlingar förändrar allt. Dessutom skapar vi institutioner på vissa platser för att lära ut och skapa modeller för levnadssättet på en Ljusplanet.

Steg ett i omvandlingen kommer att vara i gång i slutet av det här året: fysiska förändringar på planeten, kollapsen av era nuvarande ekonomiska system och regeringar, avskaffandet av era religioner, rättssystem och hälsovård, och avslöjandet om er historia och er historiska samverkan med era stjärnbröder och systrar. De därpå följande stegen kommer att kräva år att slutföra – beroende på samarbetsviljan hos dem som stannar kvar på planeten.

När vi ser på er planet idag ser vi att er civilisation har framkallat en miljökatastrof, enbart för att upprätthålla livsstilar som ni har blivit vana vid. Ni har fördärvat marken genom gruvdrift efter mineraler och fossila bränslen. Ni har borrarat efter energikällor. Ni förgiftar land och hav med avfallet från er civilisation. Er luft är nersmutsad som en följd av förbränning av fossila bränslen för att bevara livsstilar baserade på ”detta livets goda”. På det hela taget har allt ert samhällsliv på Jorden skapat en riktig röra.

Har ni gjort detta på egen hand? Åh nej, först och främst gjordes er genetiska struktur obrukbar för länge sedan. För det andra har de teknologier som vi försett er med för att uppgradera era primitiva civilisationer hållits vid liv långt efter sin avsedda livscykel. Till exempel skulle förbränningen av fossila bränslen vara en inledning till införandet av mer avancerade, icke förorenande teknologier. Men kolväteförbränningen blev ett sätt att berika ett fåtal på bekostnad av er planets hälsa. Andra teknologier för att skapa energi, t.ex. elektricitet, infördes på er planet, men de som ville berika sig själva förtryckte dem. Detta är fortfarande förhållandet idag.

Och naturligtvis fanns utomjordiska influenser som förvred era liv i syfte att skapa rädsla och ge näring åt sina mål. Era fysiska, mentala, emotionella och andliga kroppar slets isär för att skapa mänskliga slavar, och inte längre fungera som fullständiga människor. Dessa influenser finns kvar än i dag, även om de utomjordiska väsendena har röjts undan. Men inom era samhällen dröjer de sig kvar, vilka önskar bevara dessa gamla tillvägagångssätt för att fortsätta med sin rikedom och makt. Så vi ser er planet i ett sorgligt degraderat tillstånd.

Samtidigt ser vi uppdykandet av Ljusarbetare; de som skapar nya levnadssätt som så småningom kommer att övervinna mörkret. Dessa Ljusarbetare, och de finns i många

versioner, övervinner systemen, övervinner de etablerade vägarna och institutionerna som har tryckt ner er grundläggande ande. Vi ser dem i de pionjärer som skapar nya sätt att betjäna ett behov. Vi ser dem inom organisationer som inrättats för att söka bättre sätt att leva. Vi ser dem inom områden där människor samlas för att ta itu med de extraordinära förändringarna. Och vi ser dem bland upprorsmakarna mot de etablerade sätten, bland dem som önskar sin frihet.

Dessa ljuspunkter är resultatet av utomplanetariska influenser som påverkar era liv. Utan dessa utomplanetariska influenser skulle ingen av Ljusarbetarna kunna verka, inga av deras influenser ske – ni kan inte ensamma lösa de djupa bristerna i dess många former utan hjälp utifrån: andlig, energimässig hjälp, och hjälp från dem av oss som vandrar bland er.

Jag låter nu Taughth ta över och fortsätta det här meddelandet.

Jag hälsar er, jag är Taughth, ett himmelskt väsen ombord Athabantian. Jag önskar idag förmedla ett budskap som ni kanske inte har hört förut, eller kanske inte har förstått. De från Andromeda som finns ombord på Athabantian har teknologin för att återställa er planet till dess ursprungliga tillstånd och befria Jorden från de miljöskador som ni tillfogat den.

Men, och detta är ett stort men, de väntar på ert deltagande. Ni, som är de nuvarande invånarna på Jorden, måste träda fram och ta del i er planets vitalisering i takt med att ni vitaliserar er själva. Ni måste spela en aktiv roll i den här reningen. Vi som observerar på avstånd är ledsna över er fortsatta miljöförstöring, men vi kan inte sätta igång förrän ni, de mänskliga invånarna, tar aktiv del i den här processen och bestämmer er för att stoppa era förorenande verksamheter. Att ignorera situationen löser ingenting; utan välvilliga åtgärder kommer er omgivning bara att bli värre.

Därför fortsätter vi vår kampanj för att skapa Caretakers (Omhändertagare) av er planet: De som kommer att finnas kvar tillsammans med Jorden efter den stora omvandlingens tid för att ta hand om henne, för att samarbeta med oss för att åter vitalisera henne. Rollen som Caretaker kommer inte att bli lätt. Det kommer inte vara lätt att stanna kvar på planeten, medan reningen sker. Era nuvarande livsstilar kommer alla att avbrytas. Alla institutioner uppbyggda av er människor kommer att ersättas med nya beteendesätt som är förenliga med en Ny Jord. Jordens Uppstigning är garanterad, hur lång tid det kommer att ta bestäms av antalet och deltagandet av Caretakers.

De av er som inser vem ni verkligen är och höjer era vibrationer för att klara av den kommande omvandlingen är att gratulera. Ni är de vägvisare som kommer att lysa upp en väg till den Nya Jorden under den stora omvandlingens tid. De som inte följer det här ljuset, som inte höjer sina vibrationer, kommer inte att följa den Nya Jorden.

Så, ja, det finns ett sätt att förena insatserna för att åstadkomma den stora omvandlingen. Å ena sidan har vi dem som koncentrerar sig på att höja vibrationerna hos dem som vaknat. Å andra sidan har vi dem som arbetar för att återställa planeten till hennes ursprungliga jag. Dessa två mål är helt förenliga, och griper vackert in i varandra. Alla ombord på Athabantian

har de högre frekvenserna; vi kan bara utföra vårt arbete tillsammans med de människor som har högre frekvenser.

Det finns inga rädslobaserade, tredimensionella lösningar på Jordens miljöproblem. Situationen har gått för långt för att göra skadan ogjord. Och förvänta er inte att vi ska dyka upp och rädda er från det, som ni haft ett finger med i att skapa – det gör vi inte.

Det jag säger till er, som kanske är nytt, är att ni måste engagera er i Jordens återuppbyggnad (eller också kan ni välja att resa någon annanstans medan processen äger rum). Vi från stjärnorna kan inte och kommer inte att göra det på egen hand, för det är er planet. Ni måste engagera er djupt i återuppbyggnaden av er planet för ni hade en hand med i dess degenerering. Var ni helt ansvariga? Nej, men ni tillät den fortsätta för er egen fysiska bekvämlighets skull.

Så vi söker Caretakers, de som håller på att höja sina vibrationer till nivåer där de ser tillvägagångssätt som är förenliga med den Nya Jorden. Detta helt nya sätt att vara innebär att vara ett med planeten. Det innebär att minimera påverkan på planeten. Det innebär att älska planeten med dess flora och fauna. Det innebär att föra in kärlek till planeten så att hon kan bli det lysande klot som alla i universum kan beundra.

Som jag sade i ett meddelande nyligen * etablerar vi Abiquor (den stavning vi föredrar - fortfarande uttalat av oss som "abicor") som ett fokus för vår verksamhet. Betydelsen av Abiquor på Andromedas gemensamma språk är "LjusCentret", ("Center of Light.") Mark, du har föreställt dig slutförandet av Abiquor, låt oss nu gå vidare och göra det till en verklighet. För detta kommer du och andra frivilliga att bli kvar på Jorden under många år i hälsosam och balanserad mänsklig form med femte dimensionens funktionalitet. Resultatet av dessa ansträngningar kommer att bli en ny mänsklig civilisation för den Nya Jorden.

Jag, Taugh, är mycket glad över att få kommunicera med er i dag. Jag ser fram emot andra möjligheter att få göra det. Och jag, Bren-Ton, ser fram emot att arbeta tillsammans med er, som väljer att bli den Nya Jordens Caretakers.

* April 24, 2012 kl: <http://www.cosmicparadigm.com/Athabantian/>

Kanal: Mark Kimmel

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander.

Arkiverade meddelanden från Adrial, Bren-Ton, Justine, Moraine, m.fl. finner du på:
http://www.cosmicparadigm.com/Marks_Corner/

Där finner du också iakttagelser och observationer av Mark Kimmel,

Du får göra kopior av detta meddelande och distribuera i alla medier, så länge du inte ändrar något och inkludera denna webbadress: <http://www.cosmicparadigm.com/Athabantian>