

Caretakers

(De som tar om hand)

The Athabantians

genom Mark Kimmel

10 september 2012

<http://cosmicparadigm.com/Athabantian/>

Följande budskap från Justine och Moraine lades ursprungligen ut på webbsidan Marks Corner, den 17 oktober, 2009.

Det är ett nöje för oss att återvända med fler synpunkter på livet efter Jordens uppstigning till högre frekvenser. Hur skulle det vara att få lägga ytterligare 50 till 100 år till ditt liv? Det skulle kanske inte betyda så mycket för någon som är ung, men för någon som är äldre skulle det innebära en hel del. Om du just nu visste att du skulle få lägga till ytterligare 50 till 100 år, hur skulle du då förändra ditt liv? Skulle det bli såsom en som tar hand om, en caretaker av det nya Jorden?

Såsom caretakers av vår hemplanet, var vår första uppgift att ta hand om den fysiska välfärden hos dem runt omkring oss. Detta kom efter att man avlägsnat den mörka energins sista agenter och efter den stora separationen mellan de som ville stanna kvar och de som inte ville det. Du har beskrivit den här tredelningen tidigare, Mark.

Först kom behovet att säkerställa att the caretakers (de omhändertagande), de som valde att stanna kvar, fick sina fysiska behov tillgodosedda. Detta inkluderade vatten, föda och tak över huvudet, för även om vi befann oss på en mycket avancerad planet, hade vi fortfarande dessa grundläggande behov.

Efter att de grundläggande behoven tillgodosetts kom så frågan om vad vi skulle göra. Omvandlingens krafter hade slitit sönder våra gamla institutioner. Där fanns ingen ekonomi; där fanns inga städer, storstäder, nationer, styrelseskick, inte heller de flesta andra organisationer – punkt slut. Vi var tvungna att organisera oss, först i små lokala grupper, sedan i allt större grupper. Och hur gjordes detta? *De som hade gjort den här processen på andra planeter hjälpte till med vår omorganisation. Våra bröder och systrar från andra planeter och himmelska väsen som hade sett allt det här förut, kom och lärde oss vad som fungerat för dem.*

Såsom caretakers fick vi lära oss nya sätt att organisera, hur man kunde leva utan de strukturer som ålagts oss av den mörka energins agenter. Detta var en helt ny erfarenhet för vi hade inget sammanhang som vi kunde arbeta i. Allting blir annorlunda när man börjar från början. Det var skönt att det inte fanns några prejudikat och det var lite skrämmande eftersom det inte finns några prejudikat.

Vi visste att vi ville organisera för allas bästa; ingen skulle lämnas utanför, men hur skulle man kunna göra det? Idén om en kollaboration föreslogs. En kollaboration är en struktur där alla hedras, alla har en röst, alla tas omhand enligt hans eller hennes behov, och alla kan bidra utifrån sina förmågor. Ingen kompenseras för någon särskild talang; alla bidrar med sin särskilda talang för helhetens bästa.

Den här processen blev mycket enklare på grund av återupplivandet av våra telepatiska förmågor. Vi hade förmågan att veta vad varje person kunde bidra med och vad varje person behövde.

Så caretakers första roll är att ta hand om varandra, därefter att få saker och ting organiserade på den basala nivån. Den tredje rollen är att utvidga organiserandet till att omfatta andra organisationer. Allt detta kräver en enorm mängd undervisning och mentorskap och ett stort tålamod. För de flesta av oss var det första gången vi hade att göra med både överlevnad och organisation. När man ser tillbaka på det var det en magisk tid, då alla samarbetade för helhetens bästa och för varandra.

Vi finns nu här för att ge ett handtag genom att berätta om våra erfarenheter för er. Ni är fria att anta det vi föreslår eller inte. ***Vi finns här för att vara era mentorer.*** Efter att institutet (Marks institut för ledarutbildning) har gjort sitt jobb genom att sammanföra blivande caretakers, och höjt deras frekvens, kommer vi att sitta ner och samtala med er över en kopp te eller kaffe, som ni ofta gör på er planet. Jag har ingen aning om vi kommer att gilla te eller kaffe, men vi kommer ändå att sitta ner och prata på det där trevliga sättet. Vi ser mycket fram emot en sådan dialog.

Föryngringsprocessen sker gradvis. Du kommer inte att gå tillbaka till din gamla kropp, så som du känner den, utan till en ny yngre kropp. Den kommer att likna ditt gamla jag men kommer att vara mycket förbättrad. Tänk på att i den nya Jorden kommer du att leva i en miljö där det inte finns någon sjukdom, därför kommer åldrandeprocessen att bara ske gradvis för din nya kropp.

De psykologiska anpassningarna till en ny kropp kan bli mer extrema än de fysiska. Du kommer att få ny styrka och uthållighet. Dessa egenskaper måste användas klokt annars kan du skada dig. En hälsosam mängd självdisciplin rekommenderas. Din nya kropp kommer också att fungera som hos en yngre person med alla dess naturliga böjelser med avseende på kön, matkonsumtion och drycker. Användningen av din nya kropp för att tillfredsställa egna böjelser, oavsett om det gäller att klättra berg eller att engagera sig i sex, bör dämpas med kunskapen om att du nu är en caretaker av den nya Jorden och att detta är ditt primära ansvar. ***Se dock till att du njuter av din nya miljö. Den kommer att vara en underbar plats jämfört med den plats där du nu bor.***

Sök dig till andra caretakers så att du kan organisera till gagn för alla. Sök både nära vänner liksom ett brett urval bekanta, för ni befinner er alla på den nya Jorden av en anledning. Var och en av er har överlevt påfrestningarna vid omvandlingen till den nya Jorden. Hedra varandra såsom överlevande och medresenärer.

Så hur känns det idag att vara medveten om att du frivilligt erbjuder dig att leva ytterligare 50 till 100 år? Hur påverkar det din mentala inställning? Hur förhåller du dig till andra, av vilka en del också har ställt upp frivilligt, en del har det inte.

Bara tanken på att du kommer att ha en förlängd livslängd bör föranleda dig att ta hand om den kropp som du för närvarande vistas i – såsom en god övning inför den som du kommer att lägga dig till med. Öppna ditt sinne för de obegränsade möjligheter som ytterligare år ger dig. Kommer du att förändra din livsstil? Kommer du att skaffa dig ytterligare kunskap? Kommer du att engagera dig i nya aktiviteter? Kommer du att påbörja nya saker i stället för att tänka på att gå i pension?

Ta en ordentlig titt på dig själv i spegeln. Är det så här du vill uppträda under de kommande 100 åren? Eftersom din kropp är en återspeglning av din själ och du i stor utsträckning kan forma den, hur kommer du att förändra ditt utseende? Kommer du att vara mer öppen eller mer reflekterande? Kommer du att sträva efter storhet (greatness), eller efter att bli en viktig kugge i organiseringen av den nya världen? Du har ytterligare år, vad kommer du att sätta igång med på dina jordiska medmänniskors vägnar?

Låter allt detta tillräckligt spännande för att du frivilligt kommer att bli en caretaker av det nya Jorden? Vi hoppas det, för vår erfarenhet var en underbar upplysande erfarenhet. Börja planera idag för hur du kommer att spendera resten av din förlängda livslängd.

Svensk översättning: Inga och Cagga Levander.

Arkiverade meddelanden från Adrial, Bren-Ton, Justine, Moraine, m.fl. finner du på:
http://www.cosmicparadigm.com/Marks_Corner/

Där finner du också iakttagelser och observationer av Mark Kimmel,

Du får göra kopior av detta meddelande och distribuera i alla medier, så länge du inte ändrar något och inkluderar denna webbadress: <http://www.cosmicparadigm.com/Athabantian>