

St Germain och Plejaderna via Méline Lafont, 1 mars, 2013

Plejaderna:

Hälsningar kära ni, vi kommer till er idag för att ge er detta korta meddelande:

Våra planeter och världar är stjärnor, solar och en sorts gasplaneter. Det är inga materiella objekt, allt är energi, till och med mat, vi lever på Andlighet och Kärlek. Vi skapar formationer och former med energi och tankar. Ljus är vår näring och Kärlek vår livskraft. Vi är multidimensionella varelser och vi tjänar för och av Kärlek. Vi bringar hopp åt mänskligheten och vi ser till att allting går som planerat, vilket är ett lyckosamt slutförande av den pågående Upplysningsprocessen. Vi kommer att fortsätta tjäna Mänskligheten och Gaia framöver utmed vägen tillsammans, så länge som Mänskligheten önskar ha detta samarbete.

Vi har hemliga baser i er inre Jord och på er yta, liksom stationer ovanför er planet. Vi är här för att ge er tillbaka vår Kärlek och medkänsla och er kunskap, den kunskap ni alltid bevarat inom er. Vi återansluter och aktiverar därmed alla era galaktiska aspekter, så att er värld kan vakna upp och att samarbetet blir en realitet. Vi är alla här, med tusentals andra civilisationer för att göra denna plan för upplysning fruktbarande tillsammans med er alla. **Vi är era Galaktiska Högre Jag och därför sträcker vi oss ut till er så att vi alla blir ett igen. När vårt enande är ett faktum, kommer vår närvaro att vara känd som att vi existerar i er verklighet och blir ett med våra och era Galaktiska Jag, i meningen att ni delar tidslinje och verklighet med oss, er Galaktiska familj och era Jag.**

Vi vill se er alla förflyttas ur Illusionens slöja, för att se och möta oss, och att ni själva ska känna glädjen över att ni och vi återförenas till ett igen - som en enda stor familj! Tiden för detta är nära då ni kommer att möta oss och känna igen er själva. **När er personliga tid för avslöjandet är för handen, omfamna då det faktum att ni blir era Galaktiska Jag igen och sprid era kärleksfulla energier till andra, det kommer att inspirera dem till att göra samma sak. Vi är med er, vi är ni och ni är vi.**

De kärleksfulla Plejaderna

Saint Germain:

Jag hälsar er mina kära, JAG ÄR Saint Germain, er älskade krigare och Mästare av Ljus. Tack för att ni är här med oss och min älskade Méline. Hon frågade mig om jag ville dela ett kort meddelande med er alla, och naturligtvis säger jag, Saint Germain, aldrig nej till ett sådant tillfälle att få nå ut till er allesamman. Jag älskar er alla så innerligt mina kära vänner, bröder och systrar och tidigare själar av Ljus.

Ni är nu vid en punkt då era Sjäsliga Självar börjar bli Mästarvarelser, så jag talar till er nu som mina fränder, kompanjoner av Ljus, min familj och mina älskade. Det är mitt stora nöje att vara med er alla i detta Nu och att stå till tjänst för er alla. Jag arbetar väldigt hårt vid denna tid på Jorden, och mycket rörelse sker nu. Jag kommer inte att vila förrän frihet och överflöd råder på er planet, älskade Gaia.

Vi är på väg mot en stor och magnifik händelse här på Jorden, och som jag redan sagt för inte så länge sedan genom denna kanal, skulle det vara mycket turbulens under februari månad. Tärningen är kastad och spelet är igång! De försöker men det är bara bluff nu, spelet är på väg att vara slut för dem och de kommer att förlora.

Segern är nära och med detta menar jag Ljusets seger! Det är redan ibland oss, det behövs bara att alla ser samma sak: att vi uppnår full frihet. Jag, Saint Germain, välsignar er alla med min violetta flamma, den är er allas och det är också min kärlek för er.

Mitt nöje, Saint Germain

Översättning: Eva-Lena Hedal www.st-germain.se

Copyright © by Méline Lafont. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material freely, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.

<http://pleiadedolphininfos.blogspot.be> for Blogger and <http://pleiadedolphininfos.wordpress.com> as Homepage