

Kanal: James McConell

Jag är Saint Germain. Det är dags mina bröder och systrar, för de som skulle vara i detta rum och de som vill läsa dessa ord - har tiden kommit. Det har sagts att ni är på gränsen - ni är på gränsen till en transformering. En omvälvande händelse kommer över er och inom er. Först blir det inom, först vet ni utan tvivel att en omvandling sker inom er. Det kan inte förnekas. Ni kommer inte kunna ta er genom den dagen utan att veta att ni har känt omvandlingen inom er. Detta kommer för de flesta att komma i den här månaden vi är i nu. Det är många som är i sin process med uppstigning. Några har redan gått vidare och återvänder. Andra har gått vidare och vet inte ens att de har gått vidare. Men efter denna omvälvande händelse inom er, kommer ni inte längre att ha tvivel. Ni vet att ni har gått över.

Detta är inte något som kommer att ta år och en livstid - ni har redan gått igenom det. Ni har förberett er för detta under livstider, några tusen livstider, förberett er för den här händelsen, denna stund som ni närmar er, och ni är på gränsen till nu. Vissa skulle säga att de inte är redo för detta. Vissa skulle säga att andra inte är redo för detta för att de skulle döma någon annan som säger "hur kan du göra uppstigningen ... du är inte redo". Men hur kan man säga att man inte är redo? Vem är det som kan ha den kunskapen förutom Skaparen själv.

Ni är alla vid kanten till stupet nu. Och när ni ser ut över detta stup, ser det ut som en lång väg ner. Men vet att när ni kliver ut i tro och i kärlek, finns det inget fall. Det finns bara ett stigande, en flykt med era vingar, era änglavingar som ni alla har och inte ens vet det.

Ni, mina bröder och systrar, ni alla är på väg att kliva utför stupet och vi stiger utför det med er. Och när jag säger "vi" talar jag inte bara för er som mentor för er. Jag talar inte bara om jorden eller solsystemet eller de många solsystemen i galaxen, eller till och med galaxen. Jag talar om att alla kliver ut för stupet, alla höjer sin vibration till nästa nivå av medvetande som de skall nå.

Så vad som händer här har kallats kärlekstsunamin och denna tsunami kommer att sprida sig. Den börjar bara som en liten våg, kanske till och med en rännil, men den kommer att öka sin intensitet tills den omfattar hela planeten, solsystemet och galaxen. Ni, var och en, är en del av detta storlagna experiment som går mot sitt slut och bildar en ny början, en ny början som smids av själva lågan som ni är.

Det finns också något som kallas "Reset", den finansiella återställning som också är här nu. För ni har den omvälvande händelsen inom er själva men även en omvälvande händelse utanför er själva, eller till synes externt eftersom alla är samma, är alla ett. Det är inom och utanför på en gång för att ni är i nuet. ***Och i detta nu är er värld, som ni känner till den på väg att transformeras. Ingen annan än den Ursprungliga Skaparen vet det exakta ögonblicket, men som sagts, ni är på gränsen nu och det är på väg. JAG ÄR Saint Germain, gå i fred mina vänner, mina bröder och systrar. För vi är i detta tillsammans och har funnits under mycket lång tid och vi är med er hela vägen. Fred och kärlek.***
(Fred och kärlek, tack så mycket)

Översättning Åke Andersson – www.st-germain.se

Channeled by James McConell www.meetup.com/ancient-awakenings Article may be reproduced in its entirety if authorship and authors website is clearly stated

