

St. Germain – 11 mars 2014

Via James McConnel

Hallå, det är St. Germain. Vi kommer till er vid denna tidpunkt för att försäkra er om att allt vad ni har hört beträffande era kommande finansiella förändringar redan är här. Det är inte så att de ska komma, de är redan här. Det förbereds nu för att ni alla ska kunna ta in och förstå det här. Ni kan faktiskt se att det händer.

Allt detta har varit på gång under en mycket lång tid. Det går hela vägen tillbaka till grundandet av denna stora nation (USA). Så var medvetna om att det som ni har väntat på, återställandet av denna globala valuta tillsammans med omvärderingen av den, är på väg att erkännas av hela planeten. Det kommer att ske på olika plan. Det kommer inte att hända på en gång, men det är en massiv förändring som är på väg och i många avseenden kommer den att åtföljas av det som kalla Händelsen (the Event), Kärlekens Tsunami. Allt detta sammanfaller.

Ni måste förstå det enorma arbete som har utförts här av många människor över hela planeten. Många har arbetat med det här och de har länge vetat om att det system ni lever under nu, det finansiella systemet, inte kan fungera i längden. Jo, naturligtvis skulle det ha varit mycket mer balanserat över hela världen om det inte hade tagits över och utnyttjats av dem som ni kallar samhällets elit. Men på grund av alla dessa saker som händer, har många människor kunnat föra ut det till allmänheten.

Det är dags, mina bröder och systrar, det är dags nu för denna nation, USA, att grundas på nytt, såsom det var tänkt att vara. Ni som är här nu kommer att uppleva det och upplever även nu den allra första början av det. Om ni har de valutor som det har talats om, från andra länder, om ni har dessa valutor kommer de att ha ett värde. Men de kommer inte att göra er rika. De är till för att skapa balans mellan alla människor. Det är vad de är tänkta för, och till viss del är de orsaken till en del av förseningarna.

Men även om det har varit försening efter försening, förändring efter förändring, kommer det hela fortfarande att hända. Och det kommer att vara som att ena minuten lever ni era liv som vanligt, och i nästa ögonblick börjar allt att förändras. Det är det budskap jag kom för att ge er. Tappa inte hoppet, håll kvar det för det är viktigt, därför att med alla förväntningar kommer ni att känna glädje i ögonblicket. Håll kvar dessa förväntningar och denna glädje.

Låt all min frid och kärlek vara med er, mina bröder och systrar. Tack. Jag är St. Germain.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

www.meetup.com/ancient-awakenings Article may be reproduced in its entirety if authorship and authors website is clearly stated