

St-Germain – 19 mars 2014

Vårdagjämningen: ”Stormen har passerat, Lugnet återkommer”

Med Vårdagjämningens energier kommer ni att lämna de oroliga tiderna bakom er och kan börja byta ut dem mot en förnyad känsla av lugn i era liv. Även om de föregående månaderna har varit intensiva och jobbiga, kommer ni snart att känna er inspirerade och uppfriskade av nya idéer igen, och ni kommer att se hur era planer till slut bär frukt.

Ni påbörjar nu en tid då ni alltmer inser att allt blod, svett och tårar som ni har investerat i era projekt - och i era liv – kommer ha varit värd er ansträngning. Men ännu viktigare, ni kommer att få all nödvändig hjälp och vägledning som ni önskar för att gå framåt i allt ni gör.

Ett av det viktigaste teman denna Vårdagjämning handlar om är de olyckliga konsekvenser det blir av att leva sitt liv i rädsla, och under ledning av sitt ego, snarare än att leva från ett Själscentrerat (andligt) perspektiv. Ni kommer få chansen att se hur ert ego tvångsmässigt binder er till de saker ni tror att ni behöver för att vara lyckliga, men ändå förblir ni otillfredsställda och ouppfyllda. Ni kommer att se hur era rädslor, över att inte ha det ni så desperat behöver, eller att förlora något som ni redan äger och som ni tror att ni inte kan leva utan, bara ger näring åt er missbelåtenhet och känsla av fruktan och hot medan ni lever i den här världen. Ni kommer att få ett betydande tillfälle att se och förstå hur ni lät er själva bli förledda av ert okontrollerade sinne, som berättat saker om ert liv som inte är baserade på sanning, utan bara handlar om okunskap.

Var snälla och förstå att nu är det ett bra tillfälle att träda fram ur mörkret och illusionen, som överskuggar er förmåga att känna glädje, sanning och ljus. Ni kommer att få möjlighet att se vad som drar bort fokus från er Själs syfte för er. Ni kan faktiskt upptäcka att de saker ni trodde att ni behövde eller önskade, eller skrämdes av i livet, egentligen distraherade er från er Själs syfte, och att de nu inte längre har samma grepp om er som tidigare. När ni förbinder er med er Själs syfte så kommer ni att ledas av er intuition istället för era rädslor, önskningar och behov. Detta ökar er klarhet, och hjälper er att hitta tillbaka till er kärna.

Eftersom ni börjar förstå er Själs syfte bättre kommer ert liv att bli mindre komplicerat. Och genom denna förståelse kommer ni lättare att kunna se och förstå den styrande kraften bakom er lycka, oavsett vad era uppfattade framgångar eller misslyckande än är.

Acceptera och förstå att genom att lyssna till er inre röst styr den er i rätt riktning, och när ni ger den möjlighet att ta kommandot över de beslut ni fattar, kommer ni att få riktigt befriande upplevelser, och ni kommer snart att kunna känna känslan av seger och triumf i era liv.

Den vägledning som er inre röst erbjuder, kommer att vara en källa till glädje, värme och känslomässigt grundande, som kommer att leda er till en nivå av välbehag och stabilitet under de nästkommande månaderna. Det kommer att ge er en känsla av vara hemma, och nöjda med ert liv.

Om ni upplever någon känsla i form av förlust den här tiden, är det bara tillfälligt; och i slutändan, kommer det bara ses som ett ”släppa taget” om gamla förlegade sätt som inte längre fungerar för er i ert nya liv. Vad som behövs slutföras och befrias kommer att bli uppenbart för er, och ni kommer att förstå att genom denna befrielse kan ni sätta större värde på er själva och era hjärtan.

Ni är nu på randen till att känna nytt hopp och förståelse för vad livet har att erbjuda er, och varje kvardröjande sorg över gammal ånger kommer snart att vara borta. Men även med denna optimistiska framtidsutsikt, så måste ni vara vaksamma på alla tendenser att hålla fast vid det gamla, genom att fortsätta tvivla eller anklaga er själva för gamla missade möjligheter och alla gamla motgångar.

När ni väl släpper er fria, kommer ni kunna möta kommande månader med mod. Skulle era rädslor återigen visa sig, så vet ni att ni kan dämpa dem genom att fokusera på den väg som är i linje med er Själs syfte. Ni ska veta att om ni gör så, kommer era belöningar att vara underbara.

Om ni stöter på tvivel och rädsla längs vägen kan ni bara låta dem passera som påminnelser om vad ni har befriat. Tillåt dem istället att motivera er och hålla er på den rätta vägen. Tillåt dem att endast påminna er om vad som är sant och riktigt för er, istället för vad som är falskt, skrämmande och överkligt, de gånger som livet inte verkar fungera så smidigt som ni skulle önska. Kom ihåg att observera er rädsla på detta sätt, men följ alltid er sanningsinspirerade intuition. Detta tillåter er att delta i viktiga kommande händelser, utan att känna oro för dem, och det blir lättare att gå framåt.

Verkligen, JAG ÄR Saint Germain.

Översättning Helene Alexandersson – www.st-germain.se

Kanal: Alexandra Mahlimay www.joyandclarity.com